



**Nr 1**

**Mars 2009**

**Årgång 60**

**Värmlandsföreningen i Stockholm**



Den 21 februari 2009

## Redaktörens spalt

Årets ekonomiska resultat visar en förlust på drygt 12.000 kronor. Orsaken till underskottet är hänförligt till 70-årsfirandet. Styrelsen beslutade att inte slå ut hela kostnaden för firandet på den avgift deltagarna själva skulle betala, utan att betala en del med det egna kapitalet. Bakgrunden till beslutet var att så många som möjligt skulle kunna delta i jubileumsfirandet utan att avskräckas av en hög egen avgift.

Föreningens egna kapital är oroväckande lågt, cirka 18.000 kronor, varav 5.000 utgörs av märken och medaljer. På grund av årets resultat görs ingen avskrivning av denna post.

Till det egna kapitalet räknas också stugfonden som dock inte kan användas hur som helst.

Medlemsavgiften för år 2009 är 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem.

Inbetalningskort medföljer tidningen. Men det går bra att betala till plusgiro 15 80 11-7 med ett vanligt inbetalningskort, kom ihåg att ange namn och adress på kortet. För de som använder bankernas Internettjänst anges namn i stället för OCR nummer.

I dagarna för precis 200 år sedan avsattes kung Gustaf IV Adolf. Ryssarna hade intagit Finland och var på väg runt Bottenviken till i höjd med Umeå. Värmland kom i blickpunkten genom det "myteri" som jämtlänningen Georg Adlersparre iscensatte. I krig och kärlek är allt tillåtet sägs det. Adlersparre blev så småningom gift med sin Magdalena och bosätter sig på Gustafsvik. Gården är numer borta efter en anlagd brand men några flygelbyggnader återstår sägs det. Se vidare sid 8.

Sven Olof Quist

## Vi från Värmland

### Ordförande:

Stig Nordfeldt  
Tel 08 – 640 98 27

### Vice ordförande:

Gunnar Brickner  
Tel. 08 – 669 73 05

### Sekreterare:

Helmy Friberg  
Tel 08 – 36 60 22

### Kassör:

Barbro Branting  
Tel 08 – 86 31 35

### Stug- och festkommitté

Barbro Branting  
Gunnar Brickner  
Veikko Enehage  
Helmy Friberg  
Stig Nordfeldt  
Gudrun Odelius  
Dagny Palm  
Erling Sundström  
Ingrid Thorén

### Föreningens adress:

Stig Nordfeldt  
Åsögatan 198 4 tr  
116 32 Stockholm  
[www.varmlandsforeningen.se](http://www.varmlandsforeningen.se)

### Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

<u>Årsavgift</u>	2009	2010
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare för  
"Vi från Värmland":  
Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post [s.o.quist@telia.com](mailto:s.o.quist@telia.com) eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp: Nr 2 är den 30 april.

## 2008 ÅRS KORVSTOPPNING

Den 16 november var det dags för årets korvstoppning. Vid 11-tiden samlades några trogna Stugbesökare, för att skala potatis och lök. Jag vet inte vilka som hade dessa ingredienser med sig, men Stig Nordfeldt hade i alla fall med sig köttfärs, fjälster och kryddor. Ylva Björnberg och Ingrid Thorén började med att montera ihop korvapparaten och sätta på fjälstret. Sedan kom det fler som ville vara med och röra i smeten, bl a specialisten på korvstoppning Vera Gustavsson och Olle Magnusson, som i vanlig ordning var 1:e korvknytare. Det blev ca 20 m korv, när det var klart.



Under tiden passade Axel Larsson och Veikko Enehage på att laga stolar, vilket väl behövdes.



Vid ett annat bord började man klippa och klistra julkarameller, som skulle bli årets Luciapresent vid matbordet. Det blev en hel hög vackra, krusiga karameller, som påminde om barndomens klädda julgranar.

Vid det bordet basade Anita Magnusson och hon hade bl a Anneliese och Christer Hårds barnbarn som hjälp.



Sammanlagt var det 16 personer, som hade hittat ut till Stugan denna dag.

Wiola Larsson

## LUCIA

**”Somme hade för sej att Lucia skulle vara e ogudakti mänske. Dä va somme som aldri fire lussotta för den skull”**

Detta citat kommer från en uppteckning ur Ragnar Nilsson och Carl-Martin Bergstrands Folketro och Folksed på Värmlands näs”

Men vi i Värmlandsföreningen tror något annat. För oss är Lucia mera som ett helgonliknande väsen. Men så heter det också ”Att den värmlandsförening som inte firar Lucia, ÄR INGEN VÄRMLANDSFÖRENING!!!”

Värmlandsföreningen i Stockholm hade sin Luciafest söndagen den 14 december. (lördagen var redan bokad) i HSB-lokalen på Ångermannagatan 180 i Vällingby.

I god tid infann sig de som skulle förbereda kvällen. Festkommittén med Ingrid Thorén i spetsen gjorde att det skulle bli så trivsamt som möjligt. Denna lokal är mycket lämpad för fester då man kan disponera aktiviteterna till olika delar av lokalen.

Nytt för kvällen var att Ingrid hittat en cateringfirma. Easy Catering Täby AB, som inte bara kom med maten, utan också var kvar under middagen, serverade maten färdig som buffé, som bestod av kalvstek med tillbehör, tog vara på rester och alla fat och skålar som användes och tog det med sig hem. Visserligen var disken kvar som fick ordnas av oss själva, men Dagny kunde njuta lite mera av festen än vanligt. Att hon inte lät bli att engagera sig i planering och utförande tillhör hennes natur. Alltid jobba.

Vi hade haft lite problem med att få fram en Lucia. Alla medlemmarnas döttrar hade varit Lucia under årens lopp, så vi var lite vilsna om hur vi skulle göra. Jag själv föreslog då att vi som tidigare hade haft våra egna damer som medverkande. Vi var för sent ute att boka in Värmlandskören för att få sång till Luciatåget, så även detta fick vi försöka klara av.

Efter glögg och pepparkakor kom Lucia. Det var en mycket värdig och vacker kvinna som sakta kom in i salen med sitt följe Ingrid Thorén- Hon påminde om snödrotningen i Sagan om Ringen, den vita skruden, det vita håret och ljuskronan vars ljuslågor målade guld omkring henne.

Tärnor var Dagny Palm och Anna-Lisa Augustsson. Stjärngosse var Gunnar Brickner och tomte Veikko Enehage.

Jag läste en dikt ”Värmländsk Lucialegend” och förärade Lucia fem röda rosor istället för ett smycke.

Det var en fin stämning runt borden då Ingrid och jag gick runt och skålade bord efter bord. I samband med att vi bröt taffeln, sjöngs Värmlandsvisan.

Sölgränsen nåddes mycket snabbt då vi tog plats runt kaffeborden och njöt av Anita Magnussons goda kakor.

Vi blir aldrig så sena nu för tiden på våra fester av olika anledningar. Innan vi sade hej till varandra bildade vi en ring och sjöng ”Nu tändas 1000 juleljus” samtidigt som vi tände våra ljus vi hade i handen. (En mycket fin och gripande tradition) Vi önskade varandra GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR innan vi drog oss hemåt i decemberkvällen.

Stig Nordfeldt



# Alla hjärtans dag – mer traditionellt än man kan tro!

Alla hjärtans dag. Någon sorts reaktion väcker den hos de flesta, vare sig det handlar om att man blir sentimentalt romantisk eller irriterad över den hysteriska kommersialismen kring den. Men Alla hjärtans dag har internationellt sett en lång tradition, som innehåller mer än bara röda geléhjärtan.

Alla hjärtans dag infaller den 14 februari, på Valentindagen – eller St Valentinus dag som den kallas i katolska länder. Dess ursprung är lite av ett mysterium eftersom det finns flera katolska helgon med namnet Valentin, men den mest populära (och dessutom mest tilltalande) förklaringen är dock att den Valentin som avses var en präst som levde i 200-talets Rom. Dåvarande kejsaren, Cladius II Gothicus, hade utfärdat ett förbud mot äktenskap bland unga älskande eftersom han ville ha ogifta soldater i sin armé.

Valentin såg dessa älskande par och deras hjärtesorg på nära håll och ansåg att kejsarens diktat var grymt och oersonligt. Därför trotsade han Cladius förbud och fortsatte viga de unga par som kom till honom.

När kejsaren fick veta detta kastade han prästen genast i fängelse. Och där, i väntan på sin egen död, blev han själv förälskad. Det var fångvaktarens dotter som blev föremål för hans passion, och innan han avrättades lyckades han smugla ut ett kort till henne; det allra första Valentinkortet.

## Blommor

Enligt samma legend lade Valentin även grunden till seden att ge sin älskade blommor på Valentin dagen. Han brukade nämligen plocka blommor och ge till de förälskade unga par som kom till honom för att gifta sig.

Oavsett vem denne Valentin egentligen var så har han med största sannolikhet existerat. Arkeologer har hittat en

romersk katakomb och en kyrkoruin som bär hans namn. Och redan 496 fick han en dag i den katolska helgonkalendern; den 14 februari.

## Medeltiden

Det dröjde dock till medeltiden innan man började koppla just detta datum med kärlek och romantik, och då var det främst i England och Frankrike man firade dagen. Man skrev dikter och små rim till sin älskade, och bland ungdomar förekom ofta parbildningslekar av olika slag.

Under 1800-talet blev det vanligt med förtryckta kort och dikter av olika slag och idag är Alla hjärtans dag en populär festdag i alla engelskt talande länder.

När Alla hjärtans dag lanserades i Sverige under 1960-talet var det under stark påverkan av det amerikanska firandet. Det var en smart affärsidé, helt enkelt.

Och även om Alla hjärtans dag numera fått en plats i almanackan, finns det fortfarande de som starkt reagerar mot det kommersiella i det hela. Med viss rätt, skulle jag vilja tillägga, eftersom det ju finns andra sätt att visa sin hjärtevän ömhet än att köpa massproducerade kort med hjärtan på. Men i likhet med alla traditioner kan man ju ta till sig de bitar man vill ha och strunta i det dyra och massproducerade.

En enkel ros och en kram kan vara ett minst lika vackert kärleksbevis på Alla hjärtans dag!

Bitte Assarmo

Källa: Denna artikel är hämtad från Kvällsposten nr 7 2009

## ÅRSMÖTET 2009 02 21

Åren går fort och nu var det dags för vårt årsmöte igen. Det var cirka 30 personer som hade kommit till Vällingby, där vi tack vare Ingrid Thorén får använda den fina lokalen.

I år var det Gunnar Brickner som övertog klubban som årsmötesordförande, vilket han gjorde med bravur. Helmy Friberg satt som sekreterare.

Förhandlingarna fortlöpte utan några större svårigheter, och efter cirka 45 minuter så var det hela över.

Nu kunde vi ägna oss åt att umgås resten av kvällen. Festkommittén bjöd på en drink, för att alla skulle komma i stämning, vilket egentligen inte behövs i vårt sällskap, där alla direkt börjar prata och glamma. Men det är trevligt och snart dukades middagen in. Ingrid har hittat en pärla, som lagar god mat till överkomligt pris. I år serverades tjälknöl på älg med sås och rotsaksgratäng. Makalöst gott. Därefter förstas kaffe med Anita Magnussons hembakta kakor. Anna-Lisa Augustsson bjöd också på "allahjärtansdagshjärtan" till kaffet.

Någon underhållning hade vi inte i egentlig mening, men några berättade litet historier som extra förnöjelse till kaffet.

Så blev det dags för årsmötets fotografering. Eftersom vi inte var lika många som tidigare år, så fick vi alla ledigt plats på fotot.

Värmlandsvisan sjöngs naturligtvis också fastän litet tidigare under kvällen.

Wiola Larsson



## Rapport från årsmötet 2009

Föreningens årsmöte var som vanligt förlagd till Vällingby och HSB lokalen på Ångermannagatan 180. På grund av störningar på Gröna linjen blev mötet förskjutet en halvtimme för att de medlemmar som stod och frös på Kristinebergs utsatta tunnelbanestation skulle hinna fram.



Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Stig Nordfeldt. Parentation hölls över de åtta medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte. De avlidna är: Göran Larsson, Folke Eriksson, Bror Jonsson, Ingemar Nordin, hedersmedlemmen Jan Erik Stenius, hedersledamoten Nisse Bergkuist, styrelsemedlemmen Bengt Hasselgren och Elsa Lagerkvist.

Till ordförande för mötet valdes Gunnar Brickner och till sekreterare Helmi Friberg. Genomgången av verksamhetsberättelsen föranledde ingen debatt. Den ekonomiska berättelsen (se även annan plats i tidningen) visade på ett underskott på drygt 12.000 kronor. Underskottet var helt hänförligt till 70 års jubileét. På revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Så var det dags för val. Axel Larsson redovisade valberedningens förslag vilket innebar omval av samtliga poster på ett

år. Detsamma gäller för revisor och revisorssuppleant och valberedning.

Till fest- och stugkommitté valdes Barbro Branting, Gunnar Brickner, Veikko Enehage, Helmy Friberg, Stig Nordfeldt, Gudrun Odelius, Dagny Palm, Erling Sundström och Ingrid Thorén. Kommittén skall inom sig utse husmor och stugfogde. Kommittén har senare beslutat att posten som husmor och stugfogde tills vidare är vakant. Till biträdande stugfogde utsågs Erling Sundström.

Medlemsavgiften för år 2010 blir oförändrad 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem.

Under övriga frågor yrkades på ett närmare samarbete med andra Värmlandsföreningar i vårt närområde.

Axel Larsson rapporterade att vi har bytt elleverantör och därvid tecknat ett treårigt avtal. En fördel med bytet var att ingen fast avgift utgår. Med ca 600 kWh per år i förbrukning är det en ekonomisk fördel att slippa fast avgift.

Slutligen avtackades Olle Magnusson för att han denna gång slapp att sitta mötesordförande!!



## För 200 år sedan.....

Sofielunds gård vid Bysjön i Eda kommun var vårvintern 1809 Georg Adlersparres huvudkvarter. Han var överstelöjtnant och chef för Västra arméns högerflygel. Det var på Sofielund han planerade "Fädernelandets räddning"

I februari 1809 får han reda på att den sk Stockholmsligan misslyckats i sitt försök att störta kungen. Omedelbart börjar han planera för ett eget initiativ, omgiven som han är av likatänkande.

Natten mellan den 6 och 7 mars ockuperas Karlstad av omkring 400 man ur Värmlands fältjägare och två skvadroner ur livregementet. Fyra kanoner placeras på stora torget. Brigadchefen för västarmen Carl Johan Leijonstedt låses in. Halv ett på natten väcks borgmästaren. Han får besked om att Adlersparre intagit Karlstad och ville ha logi för 14 officerare och 400 man av sina trupper i omedelbar närhet till torget och inkvartering för ytterligare 2 000 soldater.

Den 7 och 8 mars rycker fältjägare, husarer, en bataljon ur Dalregementet, två bataljoner av Närkes Värmlands regemente och ett batteri ur Svea artilleriregemente in i Karlstad. Den 7 mars spikar Adlersparre upp sina teser i varje gathörn.

Soldaterna får dubbel ranson av tobak och två jungfrur brännvin var. Alla lantvärnssoldater får gå hem om de vill.

Carl Henrik Anckarswärd, 26 år, utnämns till stabschef. Han skickas omedelbart till den norske överbefälhavaren prins Kristian August av Augustenborg.

Anckarswärd bad om garantier att inte prinsen skulle falla de svenske i ryggen när de går till Stockholm för att avsätta kungen. Han får inget löfte, men prinsen smickras av att kanske bli svensk tronarvinge.

Adlersparre har nu gjort sig skyldig till en rad brott som normalt skulle leda till krigsrätt och avrättning. Det grövsta var myteri under brinnande krig.

Den 9 mars bryter armen upp på sin väg till Stockholm. Först dagen efter kommer Adlersparre som stannar upp vid Gustafsvik hos kapten Carl Axel Linroth. Denne har en vacker dotter, Louise Magdalena, nyss fyllda 25 år. Adlersparre blir blixtförälskad.

Armen får vackert vänta utanför Kristinehamn på att han skulle få ja av den 25 år yngre kvinnan. Magdalenas mor Lovisa var kommen från Salomon Gottshalk Geijer (Krokstadsgrenen) som var gift med

Magdalena Löfman. Löfman, Geijer, Linroth idel bruksaristokrati.

Anckarswärd blir allvarligt bekymrad när han kommer ifatt armen och fann denna försenad av Adlersparres privata affärer.

Den 12 mars kommer man dock till Örebro. En spion har fått reda på planerna och hann varna kungen som var beredd till motstånd men arresterades den 13 mars av Adlercreutz. Men detta hindrar inte Adlersparre, trots beskedet han får att Gustaf redan är avsatt, att gå vidare. Den 21 mars har man nått Tillinge i Uppland.

Den 22 mars tågar Adlersparre in i Stockholm. Soldaterna har ätit en bastant frukost på sista raststället. Den 3.332 man starka styrkan var väl inte helt nykter när den drog fram med laddade kanoner och tända luntor. Från hovstallet hade man skickat hästar till Järva krog för att Adlersparre skulle kunna rida ståndsmässigt in i stan. På Gustaf Adolfs torg stannar han och gör honnör för krigarkungen varpå man fortsätter till gamla stan och slottet där hertigen tar emot. Nu träffas Adlersparre och Adlercreutz för första gången. Adlersparre skall ha utropat "Karl Adlercreutz Finlands hjälte" men avbrutits av Adlercreutz som ropat "Georg Adlersparre hela Sveriges hjälte".

Västra armen förläggs vid Westmanska huset vid Wallingatan i Stockholm. Trots den prekära situationen vid Umeå vägrar Adlersparre släppa i väg trupperna utan dessa ligger kvar i Stockholm som ett verksamt politiskt påtryckningsmedel.

Det ligger i sakens natur att en lyckligt genomförd revolution går hänsynslöst fram mot den som är föremålet för omstörtningen. Även om denna inte får plikta med livet underlåter revolutionsmännen inte att förstöra hans historia och framställa sig själva som statens räddare.

Någon har sagt att det knappast finns någon epok i Sveriges historia som har lidit större brist på verkliga statsmän, än den som inleddes den 13 mars 1809. Märkligt kortsynta vore de nya makthavarna inbördes splittrade av en förtärande avundsjuka.

Utan all militärisk nödvändighet låg trupperna kvar i Stockholm till slutet av juli 1809. Adlersparre vägrade att låta dem delta i den förberedda expeditionen till Westerbotten, han ville "behålla trupperna såsom sin livvakt", sa Armfelt "anseende sin egne och rikets trygghet hotad".



## Föreningens ekonomi 2008

### Resultaträkning

#### Intäkter:

Medlemsavgifter	27.150:-
Deltagaravgifter	33.921:75
Gåvor till föreningen	2.470:-
Uthyrning stugan	200:-
Övriga intäkter	587:-
Övriga bidrag	610:-
Summa intäkter	64.938:75

#### Kostnader:

#### Stugan Farstanäset

Arrende	1.812:-
Elkostnader	1.489:50
Försäkringskostnader	2.384:-
Underhåll	10.910:10
Summa stugan	16.595:60

#### Tidningen Vi från Värmland

Tryck	5.397:-
Porto o distribution	3.067:-
Summa tidningen	8.464:-

#### Samkväm

Kostnader samkväm	18.322:29
70 års jubileum	27.172:50
Summa arrangemang	45.494:79

#### Föreningens administration

Omkostnader	6.736:-
Hemsidan	294:-
Gåvor	1.224:-
Summa administration	8.254:-

Summa kostnader	78 808:39
Resultat f avskrivningar	- 13.869:64
Avskrivningar	0:-
Räntor	1.424:-
Årets resultat	- 12.445:64

### Balansräkning den 1 januari 2008

#### Tillgångar

Kassa	417:25
Handkassa stugfogden	490:20
Plusgiro	16.872:45
Länsförsäkringar	19.411:58
Länsförsäkringar	17.311:15
Märken och medaljer	5.000:-
Inventarier	1:-
Övriga kortfristiga fordringar	175:_
Summa tillgångar	59.678:63

#### Skulder och eget kapital

#### Skulder:

Övriga kortfr skulder	
Förtida deltag avgifter	
Förutb medlemsavg	1.300:-
Summa skulder	1.300:-

#### Eget kapital:

Stugfonden	27.887:03
Föreningens kapital	30.491:60
S:a skulder o eget kap	59.678:63

### Balansräkning den 31 december 2008

#### Tillgångar:

Kassa	799:00
Handkassa stugfogden	374:31
Plusgiro	811:95
Länsförsäkringar	21.233:58
Länsförsäkringar	17.913:15
Märken o medaljer	5.000:-
Inventarier	1:-
Kortfristiga fordringar	
Summa tillgångar	46.132:99

#### Skulder och eget kapital

#### Skulder:

Förtida inbet deltagaravgifter	200:-
Summa skulder	200:-

#### Eget kapital:

Stugfonden	27.887:03
Föreningens kapital 1/1	30.491:60
Årets resultat	- 12.445:64
Föreningens kapital 31/12	18.045:96
S:a skulder o eget kap	46.132:99

# Äntligen stod prästen i predikstolen...

Nej det var inte det jag menade utan att jag i många år försökt få föreningen att gå med på att ordna en Lilla julafton i Farstastugan och nu **äntligen**.

Då vi nu har en sådan fin stuga som vi själva kan smycka till den fest vi skall ha , då tycker jag att det är skamligt att inte ta vara på de tillfällena.

Idén till detta har jag fått från Långserud som Doris kom från. Hon och många i och omkring Långserud talade mycket om de Lilla julaftnar de hade. Folk stod i kö för att få komma med och beställningarna gjordes nästan ett år i förväg. Så populära kanske vi inte kan få våra lilla julaftnar att bli – men vem vet???

Jag vet att flera vill sätta bromsar på mina idéer för vi blir ju inte yngre och allt som skall göras måste göras av oss. Vi har ju ordnat med en fest- och stugkommitté och då tycker åtminstone jag att det skulle kunna gå att ordna lite kul grejer.

Den första julaftonen vi hade i stugan var den 20 december. Vi hade bestämt att göra två flugor på smällen genom att städa och julsmycka stugan och sedan ha lite lilla julafton. Vi var flera som bidrog med mat även om Ingrid Thorén och Dagny Palm åtog sig att ordna med maten. Nu blev Ingrid tvungen att resa bort så jag hoppade in som kock.

Det var en härlig känsla då vi satte oss runt bordet, stugan var julfin och det doftade ljuvligt av glöggen, maten och allt vi skulle mumsa på. Julgranen var klädd, även om den inte var så jämn och fin som Stenbecks granen på Skeppsbron var, och de levande ljusen spred ett varmt sken omkring sig tillsammans med alla ljusen i stakarna.

Ute brann marschallerna med fladdrande lågor och fick den inköpta havrekärven från Stjärnhovs Säteri att se ut som den var förgylld.

Men det behövs nog lite ”struktur” på tillställningen. Jag hade önskat då vi kalasat färdigt på all den goda maten, att vi i lugn och ro skulle sitta och berätta om något spännande vi varit med om, helst med julmotiv, eller läsa någon trevlig julberättelse.

Vi har ju tidigare haft s.k. ”Kura skymningkvällar” så detta skulle bli något liknande.

Om någon har några bra idéer att tillföra den blivande myskvällen så tala gärna om för mig. Tack på förhand.

Stig Nordfeldt

oo

## Å JÄNTA Å JA´!

Å jänta å ja´, å jänta å ja, å allt uppå landa vägen å ja

Å jänta å ja´, å jänta å ja, å allt uppå landa vägen.

Där mötte ho´ mej en morgon så klar då sola ho´ sken på himmelen så klar,  
Å vacker som ljusa dagen ho var, mitt hjärta vart tog du vägen.

Å jänta å ja´, å jänta å ja, å allt på mid-sommars vaka å ja

Å jänta å ja´, å jänta å ja, å allt på mid-sommars vaka

Där råka vi varann med fräsande fröjd,  
Å allri nånsin har ja´ känt mej så nöjd  
Ja kasta mine ben i himmelens höjd  
Å hoppa över alla taka...

## Vi Gratulerar

85 år  
Karl-Erik Olsson 18 maj  
Aina Saveby 23 juni

80 år  
Maj-Britt Persson 21 juni

75 år  
Sven Olof Adolfsson 26 april

70 år  
Gunnel Eklund 22 april



### Joursöndagar

Årets joursöndagar inleds den 3 maj

Mera härom i nästa nummer

### Avlidna

Det har kommit till vår kännedom att följande medlemmar avlidit.

Elsa Lagerkvist avled den 7 januari 2009



Stugfogden Bengt Hasselgren avled den 5 januari 2009. Begravningen den 16 februari bevistades av ett flertal styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar.



Wermlandskören

Ordförande Rune Englund

Tel 08 – 86 65 56

[WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/](http://WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/)

### Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

[www.varmlandsforeningen.se](http://www.varmlandsforeningen.se)

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av tidningen "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad tel 628 26 15.

E-post [christer@ugglan4.se](mailto:christer@ugglan4.se)



## Vi från Värmland

Organ för  
Värmlandsföreningen i  
Stockholm



### **JAZZKVÄLL**

Tisdagen den 17 mars klockan 19.00  
Restaurang Louis, Söderhallarna.

Anmälan till Helmy telefon 36 60 22

### **Tranafton**

Lördagen den 28 mars klockan 13.00 i stugan

Som vanligt kommer våfflor med grädde och sylt att  
serveras till ett pris av 50 kronor.

Anmälan till Barbro 86 31 35 som tar betalt på plats.

### **Valborg**

Torsdagen den 30 april klockan 18.00 i stugan

Avgiften 60 kronor med punsch och 40 kronor utan

Anmälan till Barbro 86 31 35 som tar betalt på plats.