



Nr 1

Februari 2010

Årgång 61

Värmlandsföreningen i Stockholm



Årsmötet den 27 februari 2010

Redaktören har ordet

Det finns många Värmlandsföreningar eller gillen runt om i landet. Gunnar Brickner har kartlagt ett 20 tal. Vi anser att det finns ett behov av information och utbyte av idéer och erfarenheter mellan föreningarna för att öka medlemskapets värde. Från och med detta nummer av "Vi från Värmland" kommer vi att distribuera tidningen till samtliga aktiva föreningar som en information om våra aktiviteter. Tidigare har vår tidning distribuerats till Wermländska sällskapet i Stockholm, Värmlandsföreningen i Nynäshamn och Gillena i Västerås och Uppsala. Nu tillkommer Gillena i Södertälje, Uddevalla, Borlänge, Göteborg, Umeå och Sällskapen i Östergötland och Skåne.

Med denna tidning distribueras ett inbetalningskort avseende 2010 års medlemsavgift. Avgiften avser givetvis bara medlemmar i vår förening men av distributionsskäl får alla mottagare av tidningen, även de som redan betalat, detta inbetalningskort.

Några aktiviteter som styrelsen planerar, men som i skrivande stund inte formellt är helt klara vill jag nämna.

Den 17:e april klockan 10.00 blir det städdag i stugan.

Pingstdagen den 23 maj klockan 15.00 planeras en friluftsgudstjänst ute vid stugan. Medverkande blir kyrkoherden Hans Ulvebrandt i Sofia kyrka och förre kyrkoherden Gunnar Hatt Karlskoga kyrka.

I början av juni planeras en tredagars bussresa till Värmland. Ett samarrangemang med Sällskapet och Uppsalaföreningen. Mer om detta i nästa tidning. Är du intresserad så vänd dig till Helmy Friberg vår nye researrangör. Kostnaden för resan inklusive mat och två övernattningar beräknas bli strax under 3.000 kronor

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel 08 – 640 98 27; 070-67 52 539

Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Vakant

Kassör:

Barbro Branting

Tel 08 – 86 31 35; 070-22 19 781

Researrangör:

Helmy Friberg

Tel 08 – 36 60 22; 070-78 97 433

Stug- och festkommitté:

Barbro Branting 08-86 31 35

Gunnar Brickner 08-669 73 05

Veikko Enehage 0733-49 640

Per Jansson 08-550 88 153

Stig Nordfeldt 08-640 98 27

Gudrun Odellius 08-37 85 53

Erling Sundström 073-971 1192

Ingrid Thorén 08-37 08 64

Agneta Wahlund 08-550 88 153

Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

2010 2011

Huvudmedlem 200:- 200:-

Familjemedlem 100:- 100:-

Ansvarig utgivare för

"Vi från Värmland":

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp för nr 2 är den 30 april.

ÅRETS KORVSTOPPNING 14 nov

LUCIA

När vi åkte ut till Stugan i söndags morse regnade det litet och var allmänt ruggigt väder. Vi som satt i bilen trodde inte att det skulle komma så många men vi blev i alla fall 13 st.

När vi kom ut till Stugan hade Veikko redan tänt en brasa i spisen och det sprakade hemtrevligt.

Stig hade köpt med sig en del ingredienser till "korvinga" bl a köttfärs, lök och kryddor. Helmy, Dagny och jag själv hade skalat sammanlagt drygt 10 kg potatis hemma så att man skulle kunna börja med en gång att mala smeten. Det är tydligen något särskilt med att stoppa korv, för plötsligt var det en 6 - 7 personer runt bordet med kvarnen. Jag har inte insett det roliga med det så jag höll mig undan. Däremot äter jag gärna korven.

När man träffas så här i Stugan finns det alltid något som skall uträttas. Någon kokar kaffe, någon kollar om något skall lagas eller tas hem för vinterförvaring. Det var också dags för att tappa ur vattnet inför vintern. Det gjordes efter att allt annat var klart och diskat. Det är viktigt med detta så att inte rören fryser och går sönder.

Vi skulle även bunta ihop alla stearinljus som hade stöpts förra träffen i Stugan. De skall finnas till försäljning på Luciafesten. Ljusen blev mycket fina i år och jag vet att det kommer att bli en strykande åtgång av dem.

Men vi arbetar ju inte hela tiden, en kort matrast måste också till. Matsäck tar man ju med hemifrån men några tänker alltid på oss andra och bakar bröd och kakor som de delar med sig av och som de skall ha stort tack för.

Hur många korvar gjordes? Jo, 50 st. Vad hände med dem? Vi köpte dem förstås. Det var inte svårt att sälja dem, alla gick åt. Få se om någon korv blir kvar till julbordet.

Wiola Larsson

Den 13 december på den riktiga Luciadagen, samlades strax över 30 personer i den fina lokalen i Vällingby för att fira Lucia.

Efter lite förmingel med glögg och lottförsäljning, satte sig alla vid de dukade borden och väntade på Lucia och hennes uppvaktning. Lucia i år var Gerd Gustavsson och hon hade två tärnor, Dagny Palm och jag själv, en stjärngosse, Gunnar Brickner och en tomte, Veikko Enehage som uppvaktning. Sången hade väl kunnat vara bättre, men ingen klagade, tack för det! Vi sjöng nämligen olika luciasånger. Sådant kan hända i de bästa familjer.

När alla hade satt sig tillrätta vid borden, dukades maten fram. Det serverades kalvstek med sås och potatis och kokta grönsaker. Inte fy skam om jag får säga så. Jättegott. Det tog sin rundliga tid att äta och få påbackning, men så småningom bröts taffeln och vi bytte plats och placerade oss i sofforna för att prata vidare och se vad lottdragningen hade för trevligt i beredskap. De som vann var nöjda och vi andra var glada ändå.

Till kaffet hade Gudrun Odelius och Helmy Friberg bakat goda kakor. Eventuell dricka utöver kaffet fick man ha med själv.

Någon dans blir det tyvärr inte längre. Inte så många är intresserade av att dansa numera. Men Helmy berättade några historier och Stig Nordfeldt läste tankvärda ord.

Framåt kvällen ställde vi oss i en ring och höll ett brinnande ljus i handen samt sjöng "Gläns över sjö och strand" och önskade varandra en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Jaha, så var den kvällen över och det som återstod var städningen.

Jag vill rikta ett stort tack till Ingrid Thorén och hennes medhjälpare för allt arbete som lagts ner på denna fest.

Wiola Larsson

Som ett julkort ur en vintersaga

Olle Magnusson

såg vårt Stockholm ut den 20 december när vi skulle pynta vår Stuga och fira vår "Lilla Julafton".

Två tuffa chaufförer (Gudrun och Erling) trotsade det vanskliga väglaget och plockade upp oss andra och fyllde bilarna.

Snön fortsatte att falla och det var stora flingor som dalade ned. När vi kom fram till den smalaste vägbiten före Stugan var det svårt att se vad som var väg eller dike. En bil före oss hade försökt göra vägen bredare så bärgare fick tillkallas.

Vi kom lyckligt fram och där väntade Veikko med levande tända ljus och en värmande brasa i rummet. Mitt försök att få eld i köksspisens misslyckades och gjorde att det snart låg en rökig dimma i hela köket,

Nu kläddes den fina Sparreholmsgranen med kulor, levande ljus och glitter Ett bord började digna av medhavda läckerheter som hör ett julbord till. Var och en hade bidragit med sin specialitet. Vad som saknades var Lutfisk och Revbensspjäll. Kanske kommer det 2010. Vi åt och njöt av allt och "Hej tomtegubbar slå i glaset" ljud till sillen. Stig läste ett kåseri om hur det känns att bli gammal och sorlet och pratet fortsatte mellan tuggorna.

Nu började det skymma, det var ju den kortaste dagen på året och vi plockade i hop för hemfärd vid 17.-tiden. Snöandret hade upphört, men chaufförerna fick både skrapa och sopa innan vi kunde åka.

Trots att jag varit lite emot detta "jippo" i Stugan, att pynta och göra det så fint och sedan lämna allt kändes så meningslöst. Nu har jag ändrat mig, när man kan ha så här mysigt och äta så mycket gott, och sitta kvar en stund och njuta av det vackra. Jag ser fram mot ett "Da Capo" 2010.

Helmy Friberg



Förre ordföranden och hedersledamoten Olle Magnusson avled den 10 november 2009. Olle som var född den 13 april 1930 i Deje var en trogen medlem i vår förening. Ordförande i föreningen 1954 och 1974 - 78. Efter sin aktiva tid som ordförande ställde han alltid upp som årsmötesordförande och utredningsman när det gällde stadgefrågor.

Luciatåget 2009



Föreningens ekonomi 2009

Resultaträkning

Intäkter:

Medlemsavgifter	22.850:-
Deltagaravgifter	19.295:-
Gåvor till föreningen	1.200:-
Uthyrning stugan	600:-
Övriga intäkter	1.795:65
Övriga bidrag	930:-
Summa intäkter	46.670:65

Kostnader:

Stugan Farstanäset

Arrende	1.835:-
Elkostnader	1.101:-
Försäkringskostnader	2.423:-
Underhåll	302:~
Summa stugan	5.661:-

Tidningen Vi från Värmland

Tryck	5.805:-
Porto o distribution	3.099:80
Summa tidningen	8.904:80

Samkväm

Kostnader samkväm	20.407:67
Summa arrangemang	20.407:67

Föreningens administration

Omkostnader	3.935:50
Hemsidan	239:-
Gåvor	2.410:-
Summa	6.584:-

Summa kostnader	41.557:97
Resultat f avskrivningar	5.112:68
Avskrivningar	0:-
Räntor	183:20
Årets resultat	5.295:88

Balansräkning den 1 januari 2009

Tillgångar

Kassa	799:-
Handkassa stugfogden	374:31
Plusgiro	811:95
Länsförsäkringar	21.233:70
Länsförsäkringar	17.913:27
Märken och medaljer	5.000:-
Inventarier	1:-
Övriga kortfristiga fordringar	0:-
Summa tillgångar	46.133:23

Skulder och eget kapital

Skulder:

Övriga kortfr skulder	
Förtida deltag avgifter	
Förutb medlemsavg	200:-
Summa skulder	200:-

Eget kapital:

Stugfonden	27.887:03
Föreningens kapital	18.046:20
S:a skulder o eget kap	46.133:23

Balansräkning den 31 december 2009

Tillgångar:

Kassa	934:83
Handkassa stugfogden	602:66
Plusgiro	1.990:45
Länsförsäkringar	25.303:74
Länsförsäkringar	17.996:43
Märken o medaljer	5.000:-
Inventarier	1:-
Kortfristiga fordringar	
Summa tillgångar	51.829:11

Skulder och eget kapital

Skulder:

Förtida inbet deltagavgifter	600:-
Summa skulder	600:-

Eget kapital:

Stugfonden	27.887:03
Föreningens kapital 1/1	18.046:20
Årets resultat	5.295:88
Föreningens kapital 31/12	23.342:08
S:a skulder o eget kap	51.829:11

Årsmöte den 27 februari 2010

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Stig Nordfeldt. Parentation hölls över tre medlemmar som avlidit under 2009: Anna Lisa Adolfsson, Olle Magnusson och Rolf Bjerkelius.

Till mötesordförande valdes Gunnar Brickner och till sekreterare Viola Larsson.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes liksom den ekonomiska berättelsen. På förslag av revisorerna beslöt mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.



Så var det dags att gå till val av styrelse. Ordförande och kassör omvaldes på ett år. Helmy Friberg hade av sagt sig sekreterare uppgiften på grund av problem med synen. Då valberedningen inte lyckats hitta någon lämplig kandidat och inte heller mötet hade något förslag lämnades posten vakant.

Helmy Friberg valdes till en nyinrättad tjänst som researrangör. I övrigt blev det omval av redaktör, vice ordförande, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant. Till valberedning för 2010 valdes Gunnar Brickner.

Festkommittén kompletterades med nyval av Per Jansson och Agneta Wahlund som ersatte Dagny Palm och Helmy Friberg.



Dagny Palm som avgick ur festkommittén och Axel Larsson som avgick som valberedning avtackade med varsitt "Nobeldiplom".

Avgiften för 2011 fastställdes till oförändrat 200 kr per medlem och 100 kr för familjemedlem.

En ide om en resa till Värmland i början av juni presenterades. Förslaget gick ut på en tredagars bussresa tillsammans med Sällskapet och Gillet i Uppsala. Resan, som ännu är i sin linda, presenteras utförligt i nästa nummer av tidningen.



Efter mötesförhandlingarna var det dags för de sedvanliga festligheterna i form av middag och efterföljande kaffe.

Vi Gratulerar

85 år

Inga-Britt Björklund 16 april

Rune Nilsson 13 maj

Karl Jonasson 12 juni

Ulla Hillesöy 30 juni

80 år

Inga-Maja Jonasson 29 april



100 år den 9 nov 2009

Dagny Larsson är född i Vitsand, kom till Stockholm 1963 och flyttade tillbaka till Värmland och Karlstad 1978

Tack



Till alla goda vänner i Värmlandsföreningen. Ett Hjärtligt Tack för uppvaktningen på min 90 årsdag för presenter, för tal och sång. Tack för att Ni kom! Kram till er alla!
Dagny

Ett stort tack till VF för uppvaktningen på min 85 års dag
Ingrid Thorén

Tack för julblommor
Ingrid och Gösta Nilsson
Gunnar Larsson



Ordförande Leila Sedvall
E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av tidningen "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



JAZZKVÄLL

Tisdagen den 9 mars klockan 19.00
Restaurang Louis, Söderhallarna.

Anmälan till Helmy telefon 36 60 22

Tranafton

Lördagen den 27 mars klockan 13.00 i stugan

Som vanligt kommer våfflor med grädde och sylt att serveras till
ett pris av 50 kronor.

Anmälan till Barbro 86 31 35 som tar betalt på plats.

Valborg

Fredagen den 30 april klockan 18.00 i stugan

Avgiften 60 kronor med punsch och 40 kronor utan

Anmälan till Barbro 86 31 35 som tar betalt på plats