



Nr 1

Mars 2012

Årgång 63

Värmlandsföreningen i Stockholm



Årsmötet den 25 februari 2012

Redaktören har ordet

År 1938 anges som födelseår för vår förening, även om namnet då var Värmländska Ungdomsföreningen. År 1961 bytte vi namn till nuvarande Värmlandsföreningen i Stockholm. Tur var väl det. Att i dag kalla oss för ungdomsförening vore falsk marknadsföring. Även om sinnelaget är ungt går det inte att ta miste på att medelåldern ökar kraftigt när det inte går att locka fler ungdomar till medlemskap.

Föreningen fyller 75 år nästa år. Det skall vi åtminstone fira. En kommitté arbetar med de praktiska förberedelserna. Det finns många Värmlandsföreningar eller gillen i landet. En tanke som väckts är att inbjuda alla föreningar att skicka två representanter till vårt firande. Detta för att stärka sambandet mellan värmlänningar i försakingringen oavsett bostadsort. Vår tidning har sen en tid tillbaka distribuerats till de föreningar ute i landet som vi har kännedom om. Bland dessa föreningar finns det säkert många idéer till ett samarbete. Ta gärna kontakt med Stig Nordfeldt eller Gunnar Brickner. (se även annan artikel i tidningen).

Det är nu dags att betala avgiften för 2012. I denna försändelse finns ett inbetalningskort för ändamålet. Avgiften är oförändrat 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel 08 – 640 98 27; 070-67 52 539

Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström

Tel. 08 – 716 67 30

Kassör:

Veikko Enehage

Tel. 0733 – 49 64 02

Researrangör:

Helmy Friberg

Tel 08 – 36 60 22; 070-78 97 433

Stug- och festkommitté:

Per Jansson 08-550 88 153

Stig Nordfeldt 08-640 98 27

Gudrun Odelius 08-37 85 53

Erling Sundström 073-971 1192

Ingrid Thorén 08-37 08 64

Agneta Wahlund 08-550 88 153

Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

2011 2012

Huvudmedlem

200:- 200:-

Familjemedlem

100:- 100:-

Ansvarig utgivare:

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.

Manusstopp för nr 2 är den 30 april.

LUCIA 2011

En blek decembersol lyste upp en molnig himmel, söndagen den 11:e december, när vi skulle ha vår Luciafest.

Redan vid tretiden när jag åkte till vår fest började det mörkna. Jag känner mig lite deppig av mörkret, men redan när jag klev in i den vackert dukade matsalen kände jag att jag blev gladare.

Vi började med glögg och pepparkakor. Sedan fick vi dra nummerlappar ur en skål. Nu gällde det att leta upp den plats man skulle inta. Där låg ett pepparkakshjärta med motsvarande nummer. En nyhet för året som vår kreativa festkommitté hittat på.

Stig tog till orda, hälsade oss välkomna och berättade om hur vårt Luciafirande uppkommit, och som blivit en ljusglimt i den annars så mörka årstiden. Nu skred vår LUCIA in som i år var Astrid Ljungh (barnbarn till Anita Magnusson). Hon åtföljdes av sitt sällskap med pianoackompanjemang sjöng de Luciasången och några julvisor.

Dags att få smörja kråset, och det var våra duktiga kockar som gjort allt det goda. Vi fick smör, bröd och sallad samt en god stek med potatisgratäng och en underbar sås. Våra kockar, som Ingrid hittat, är verkligen proffs.

Efter maten flyttade vi oss till de sköna sofforna. Där vi serverades kaffe och Anitas goda kaka.

Ett varmt tack till vår duktiga festkommitté som serverade oss och gjorde denna kväll till ett oförglömligt minne för oss närvarande. Vi avslutade enligt tradition med att ställa oss i ring, tände ett ljus och sjöng "Nu tändas tusen juleljus".

Önskade varandra en GOD JUL och gick hem i den snöfria decembernatten.

Vid datorn Helmy Friberg



Lilla Julafton 2011

Vi var 13 personer som samlades i stugan för att fira Lilla Julafton. Efter ett glas glögg och pepparkakor bars granen in och kläddes med sedvanligt julpynt från tidigare år. Julgranen hade skänkts av Britta och Gösta Ahlgren. Bordet var vackert dukat med röd duk, julblommor, ljuskandelabrar och Stigs vackra tomtar.

Ett rikt julbord dukades upp med alla sorters julmat. Det var sillinläggningar, Helmys goda "Jansson", älgkött, skinka med tillbehör, strömmingslådor och revbensspjäll. Till sillen sjöngs snapsvisor och festen förflöt under glatt samtal.

Eva och Hans spelade upp en juldikt som skrivits av Bengt Arne Eriksson från Åmotfors. Han läste sin dikt på skön värmländska. Till kaffet serverades skrädmjölskakor bakade av Gudrun.

Det blev livliga diskussioner om det kommande 75-årsjubileet. Veikko hade lagt ut god choklad till varje gäst och kom med ett glatt budskap: nollskatt till föreningen.

Efter en trevlig samvaro samlade vi ihop resterna av julbordet och begav oss på hemväg i den nyfallna snön.

Det var första gången som jag deltog i firandet av Lilla Julafton och jag ser fram mot nästa års firande.

Maja-Lisa Lindkvist

Julgransskakning

Tio personer från Lilla julaftonsfirandet samlades igen den 29 januari för julgransskakning. Ett långbord med vacker dukning väntade oss i den uppvärmda stugan. Ingrid och Gudrun hade smörgåsar och Dagny bjöd på goda bullar. Som brukligt är vid det här firandet serverades mjölkchoklad med vispgrädde. Granprydnaderna togs bort men i granen sparade vi ljusen som tändes. Efter några timmars trevlig samvaro delade Stig ut stora julgranskarameller fyllda med frukt och godis. Vi tyckte att vi hade haft en fin avslutning på julen.

Maja-Lisa Lindkvist



ÅRSMÖTET 25 FEBRUARI 2012.

Årsmötet samlade cirka 30 medlemmar i HSB lokalen i Vällingby den 25 februari 2012.

Mötesförhandlingarna började som vanligt med parentation över avlidna medlemmar. Denna gång var det fyra medlemmar som lämnat oss.

På grund av olyckliga omständigheter förelåg ingen ekonomisk redovisning. Mötet beslöt att ajournera denna punkt, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen till vårens föreningsmöte. Även val av styrelse och revisorer lämnades till vårmötet.

Medlemsavgift för år 2013 fastställdes till oförändrat 200 kronor för helbetalande och 100 kronor för familjemedlem.

Stugjourerna diskuterades. Att ha jour varje vecka ansågs inte längre nödvändigt med tanke på att det många söndagar inte kommer någon alls. Beslöts att pröva med var fjortonde dag.

Efter mötesförhandlingarna uppmärksammades att medlemmen och tidigare ordföranden Christer Hård av Segerstad om någon dag fyller 70 år.

Som vanligt serverades en utsökt måltid av vår numer så väl omvittnade kock.

Till årsmötesfestligheterna hade inbjudits värmlänningarna Bengt-Arne "Plutten" Ericsson, Mats Lööf och Barbro Nilsson som framförde ett bejublat program med omväxlande egna visor och dikter på värmlands mål.

Efter sedvanlig fotograferande fick vi god hjälp med Värmlandsvisan som fick avsluta dagen.



Medlidande

Drängen Per ska snart vigas. Han möter sin kollega Jöns som nyligen gift sig. Per frågar.

-Vad tog prästen för besväret?

-Han sade att jag fick ge vad jag tyckte det var värt.

-Och hur mycket gav du honom?

-Jag gav honom en krona.

-Vad sade han då?

-Han sa inget. Men han tittade på Stina och så gav han mig femtio öre tillbaka.

2012 års medlemsavgift

Nu är dags att betala 2012 års medlemsavgift. Avgiften är oförändrad 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem. Använd bifogade inbetalningskort.

Stora trandansen





Stig tackar tidningens läsare



Nuvarande ordföranden, Stig Nordfeldt, uppvaktar sin föregångare på posten till uppfyllda 70 år.



Ingrid fick ytterligare en katt

Bilder från årsmötet söndagen den 25 februari 2012

75 års jubileum

I februari 1938 sändes följande upprop ut:

”Värmlänningar! De medlemmar med bekanta som har intresse att få en förening till stånd med verkligt ideélla och kulturella ändamål samt bevarande av den värmländska gemyten och upprätthålla kontakten med hembygden samlas som vanligt på söndag i lokalen S:t Eriksgatan 68. Då Värmländska Ungdomsgillet ej följt sina stadgar samt vissa klagomål framkommit mot några medlemmar, som ansetts obefogade, har vi diskuterat om möjligheter finnes för bildande av en verkligt god värmländsk ungdomsförening.....”

Åke Ekström blev Ungdomsföreningens förste ordförande. En tid konkurrerade de båda föreningarna med varandra men snart fanns bara den nya föreningen kvar.

1961 ändrades namnet från ”Värmländska Ungdomsföreningen i Stockholm med omnejd” till ”Värmlandsföreningen i Stockholm”.

Nästa år, 2013, kan vi fira 75 år. Styrelsen har utsett en kommitté bestående av Ingrid Thorén, Gudrun Odelius, Helmy Friberg, Gunnar Brickner och Stig Nordfeldt som skall hålla i arrangemanget.

Jubiléet skall hållas den 8 juni 2013. Plats är ännu inte fastställt. Kommittén arbetar med idén att bjuda två personer från övriga Värmlandsföreningar och Gillen i landet.

Ekonomi är förstås en stötesten. Deltagarna måste själva betala en rätt så hög anmälningsavgift och dessutom måste vi söka sponsorer som kan vara villiga bidra till festligheterna. Redan nu har föreningen upprättat ett speciellt

konto dit villiga kan bidra med gåvor, stora som små.

Har du synpunkter eller idéer på firandet ta då kontakt med Stig eller Gunnar. Deras telefonnummer återfinns på annan plats i denna tidning.

Med detta nummer av tidningen finns ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Om du vill bidra till jubileumsfirandet kan du betala ett valfritt belopp utöver medlemsavgiften. Kassören skiljer ut festbidrag från årsavgiften.

Kommande aktiviteter



Nu börjar tranorna anlända till Hornborgasjön. Tusentals tranor stannar där en stund för att äta sig mätta innan de fortsätter färden till nordligare nejder.

Nästan lika många människor som tranor vallfärdar dit för att få se skådespelet på nära håll.

För vår del brukar vi beskåda tranorna när de punktligt anländer till Farstanäset. Även i år hoppas vi få se tranorna anlända.

Söndagen den 25 mars är en sådan lämplig dag. Då kan man också få våfflor med sylt och grädde.

Skottår

Enligt traditionen är skottdagen den dag på året då kvinnor får fria till män. Legenderna berättar att Irlands skyddshelgon S:t Patrik bestämde att kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år. Ända fram till 1800-talet fanns på de brittiska öarna en oskriven lag som sade att den man som under ett skottår avvisade en kvinnlig friare måste ge henne en kyss och ett silkeslinne eller ett par handskar.

På 1800-talet blev seden populär i Sverige som ett oskyldigt sätt att flirta. Omkring 1900 och några årtionden framåt såldes vykort på temat "Akta dig karl. Det är skottår". Flickor ordnade skottårsbaler och skrev anonyma brev, ofta på vers, till uppvaktande kavaljerer eller inbitna unkarlar.

Skottdagen har dessutom haft rykte om sig att vara en riktig otursdag då man skulle undvika att behöva göra viktiga saker.

Skottdagen hänger samman med den gregorianska kalendern, som infördes i hela den romersk-katolska världen 1582. Sverige väntade till 1753, då de sista elva dagarna i februari helt enkelt plockades bort.

Ett genomsnittsåret enligt den gregorianska kalendern är 365,2425 dygn. Det är något längre än det så kallade tropiska året och gör att exempelvis vintersolståndet och vårdagjämning förskjuts med en dag per 3333 år.

Det medför också att man ibland får hoppa över skottdagen för att komma i fas. Men inte oftare än tre gånger på 400 år, nämligen de sekelårtal som inte är jämnt delbara med fyra. Det betydde att år 2000 var ett skottår, men inte åren 1900, 1800 eller 1700.

Ända till år 2000 placerades skottdagen efter den 23 februari, alltså den 24 februari. Alla de resterande månadens namnsdagar försköts då en dag framåt. För att komma ifrån detta beslöt Namnlängdskommittén att placera skottdagen den 29 februari. Detta gäller även inom övriga EU och i den romersk-katolska världen.

Att skottdagen ligger i slutet av februari hänger samman med den gamla romerska kalendern - som gällde före den julianska - vars år började med mars. Extradagen var naturlig att lägga i slutet av året. Men varför den inte lades allra sist är oklart. Möjligen fanns en påverkan från grekiska månkalendarer, som hade tolv lika långa månader på 30 dagar. Då fattades fem dagar

som man lade till i slutet av året. Skottdagen sköts in före dessa. Därav benämningen "skottdag" som har att göra med att dagen "skjuts in".

Det finns också skottsekunder som skjuts in då och då för att hålla tiden uppdaterad med jordens något oregelbundna rotation. Under de senaste 15 åren har tre skottsekunder skjutits in, senast vid årsskiftet 2008/2009.

Anders Jägeberg Kvällsstunden.

Ingenting är längre som förr...

Allting är längre bort när man går
Det är dubbelt så långt till butiken
och jag har lagt märke till
att det är en ny backe där också
Jag har slutat springa efter bussen
den går när den ska gå.

Det ser ut som det gör
trapporna är mycket högre nu
än de verkade vara i gamla dagar
Och har du lagt märke till
de små bokstäverna i tidningen?
Det är ingen vits heller att be
någon läsa högt alla talar så lågt
att man knappt kan höra vad de säger.

Fy så trånga kjolarna har blivit
särskilt runt livet och höfterna
och skosnörena klarar jag snart inta att
knyta
Till och med folk förändrar sig
och de är mycket yngre än jag var i
deras ålder
Och för det andra så är folk i min ålder
så mycket äldre än jag är.

Jag stötte på en gammal skolkamrat för
en tid sedan
Hon hade blivit så gammal att hon inte
kände igen mig
Jag tänkte på den stackarn då jag
kammade mitt hår i morse
Och när jag gjorde det och såg mig själv i
spegeln
så ser jag att dom inte heller gör så bra
speglar nu för tiden.
Okänd



Christer Hård av Segerstad 70 år

Christer, som under åren 1986-1993 var föreningens ordförande, uppvaktades till uppnådda 70 år i samband med årsmötet. Stig och Helmy hade skrivit följande aktstycke som sjöngs till Christers ära på melodin, Flygarevalsens.

Sitt inte hemma som fågeln i bur
nej kom ut till stugan på näset
där hugger vi ved, rensar lort om vi vill,
eller så klipper vi gräset

Kom ut och träffa Dina vänner
och känn hur underbart det är
För alla där du verkligen känner
och alla håller dig så kär
Se på alla damer de pussa på dig vill
deras ideal Du är
Kom ut och träffa Dina vänner
och känn hur underbart det är.

En gång Du varit vår verkliga boss
Den längsta vi haft, vilken herre!
Vi är mycket glada att Du är hos oss
Fast flyget tog över dess värre.

Nu ha Du provat Dina vingar
till Vällingby har färden gått
Och leveropen ännu klingar
När Du till åren 70 har nått
Se på damerna de pussa på dig vill
deras ideal Du är
Kom ut och träffa Dina vänner
och känn hur underbart det är.

Eda Glasbruk

Vid ett besök hos min dotter, som bor i Häljebol, ca 4 mil från Arvika, gjorde vi en resa till Eda Glasbruk. Vi hade tidigare ringt och frågat om vi fick komma. En vänlig man mötte oss vid Eda gamla Folkets Hus, som ligger vid festplatsen där dansbanan syntes en bit bort.

Det glittrade genom fönstren då allt var upptänt. Vi fick lära oss allt om glas. Det var fina montrar med alla slags glasfigurer, skålar, karaffer, fat och dricksglas i olika färger.

En sak som jag själv funderat på är varför Skansens glas är krackelerat. Guiden förklarade att Skansen har förevisning av glas från egen hytta. De vill visa en färdig produkt, därför doppas glaset i vatten när det är varmt och blir då krackelerat. Mina föräldrar köpte en del glas på Skansen som jag nu har. Därav intresset. Det finns fortfarande att köpa sådana glas på Skansen.

Guiden visade även sin egen samling efter 30 års samlande. Mycket snapsglas, det var för mycket att ha hemma.

Vi var mycket nöjda med vårt besök och fortsatte till det stora shoppingcentrat. Det blev kaffe och lite inköp.

Jag rekommenderar ett besök i Eda. Guiden påstod att det är Sveriges största glasmuseum, jag tror honom.

Anita Magnusson

Vi Gratulerar

22/4 Ragnild Larsson 90 år
12/6 Barbro Branting 80 år
18/6 Karin Halleson 80 år

Tack

Hjärtligt Tack för blommor och omtanke med anledning av min make Runes bortgång.

Lilly Bjälvenäs

Tack

Ett varmt tack till föreningen och alla vänner för uppvaktningen till min 70-årsdag. För nyskriven visa och för presenter.

Christer Hård af Segerstad

Vill du hänga med på en **DAGKRYSSNING till Mariehamn?**

TISDAGEN DEN 17 APRIL KL 10.00 samlas vi på Cityterminalen vid Vikinglines disk kl 10.00 PRIS 219:- för buss, båt och Lunchbuffé med öl, vin och kaffe betalas till VF:s plusgiro 158011-7. Efter lunchen tid för besök i Tax freeshopen och ev en svängom på dansgolvet.

Anmälan till Helmy tel. 36 60 22 eller 070 - 789 74 33 snarast

Stugjourer

Från och med i år kommer stugjourerna att minska något. Vi börjar dock söndagen den 6 maj då Stig är stugvärd klockan 10-14. En förteckning över jourdagarna kommer i nästa nummer.

Tänk på att du som medlem kan åka till stugan när du vill. Ta med en kopp kaffe och njut av lugnet. Du har alltid tillgång till trädgårdsmöblerna vid stugan.

Stugan



Arbetsdag i stugan söndagen den 24 april klockan 10.00. Vi skall städa såväl inom som utomhus inför Valborg. Välkomna att delta hälsar stug- och festkommittén.



Wermlandskören

Ordförande Leila Sedvall

E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av tidningen "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Tranafton

Söndagen den 25 mars klockan 13.00 i stugan

Som vanligt kommer våfflor med grädde och sylt att serveras till ett pris av 50 kronor, som betalas på plats.

Anmälan till Ingrid tel 37 08 64 eller Gudrun tel 37 85 53 senast den 20 mars.

Valborg

Måndagen den 30 april klockan 18.00 firar vi Valborg i stugan med ärtsoppa och punsch.

Avgiften 60 kronor med punsch och 40 kronor utan, betalas på plats.

Anmälan till Ingrid tel 37 08 64 eller Gudrun tel 37 85 53 senast den 18 april.

Reservera den 9 juni klockan 15.00 för Värmlandsföreningens dag och föreningsmöte samt pingstdagen den 27 maj för friluftsgudstjänst. Dagarna är preliminära, se nästa nummer.