



Nr 1

Februari 2013

Årgång 64

Värmlandsföreningen i Stockholm



Stig Nordfeldt

1935.11.04-2013.02.08

Redaktören har ordet

Söndagen den 10 februari nåddes vi av det chockerande budet att vår ordförande hittats död i sin lägenhet på Åsögatan i Stockholm. Några dagar tidigare hade vi styrelsemöte i Vällingby. Stig sa att han inte mårde bra. Han hade tidigare haft feber men repat sig. Han sa dock att han kände sig febrig på nytt. Styrelsemötet genomfördes dock på sedvanligt sätt och även det efterföljande sammanträdet med festkommittén, som avsåg föreningen 75 års firande.

Med anledning av det inträffade går vice ordförande, Gunnar Brickner, in som ordförande i föreningen. Det planerade årsmötet 16 februari har senarelagts till april-maj. Vi återkommer i nästa tidning med närmare uppgifter. Anmälan om deltagande görs som vanligt till Gunvor eller Wiola. Inbetald avgift gäller förstas. Om man betalat avgift och inte kan delta i kommande årsmöte återbetalar vi avgiften.

Obs att som medlem har du rätt att delta i årsmötet utan anmälan, men då utan förtäring förstas.

I nästkommande ordinarie nummer av tidningen skall vi berätta mer om 75 års firandet och det praktiska förfarandet då. Samma gäller 2013 års avgift.

Omslagsbilden togs vid stugans 65 års jubileum. Stugan var Stigs ögonsten och aktiviteterna där präglades av Stigs stora intresse för gamla seder och bruks bevarande. Därför är det naturligt med en bild från denna miljö som han älskade så högt. När det gäller begravningen hänvisar vi till dödsannonsen som återges på sidan 3. Kom gärna en halvtimme före utsatt tid.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Vice ordförande:

Gunnar Brickner
Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 – 716 67 30

Kassör:

Veikko Enehage
Tel. 0733 – 49 64 02

Ledamot, redaktör

Sven Olof Quist
Tel. 08 – 745 1851

Stug- och festkommitté:

Per Jansson	08-550 88 153
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Agneta Wahlund	08-550 88 153

Föreningens adress:

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

	2012	2013
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Gunnar Brickner

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.

VÅR AMBASSADÖR,
HEDERSLEDAMOT, ORDFÖRANDE
OCH VÄN STIG NORDFELDT har lämnat
oss.

Man kan nästan säga att Stig dog på sin post. Han ledde styrelsemötet den 5 februari och redan då kände han sig inte frisk. Orolig för hans hälsa ringde jag någon dag senare för att höra hur tillståndet var. Det blev ett kort samtal där han förklarade att han inte mårde bra. På söndag ringde jag igen, Stigs brorson Erik svarade, han hade hittat Stig död en timme tidigare i lägenheten.

Sig var i mitt tycke den "meste värmlänningen i Stockholm". Han älskade Värmland och sin hembygd i Forshaga. I Värmlandsföreningen skapade han ett Värmland i miniatyr. För all framtid kommer hans kreativitet finnas kvar i de skapelser han gjort, vår egen handbroderade fana, vårt eget Värmlandsmärke och alla kommuntavlor. Konstnärlig och kreativ som Stig var höll han på traditioner, nya som gamla för oss i Värmlandsföreningen.

Årsmöte i februari, tranfest i mars med våfflor i stugan, valborgsfirande med brasa vid stugan, Föreningsmöte och värmlandsföreningensdag i juni, många joursöndagar under sommaren, fläsk och nävgröt i september, ljusstöpning i oktober, korvstoppling i november samt luciafest och lilla julafton i december. Styrelsen knorrade ibland åt en del evenemang, men Stigs aldrig sinande entusiasm gjorde att han i regel fick sin vilja fram.

Många vackra minnen finns kvar efter decennier av samarbete i föreningen och även privat samvaro.

Helmy Friberg
Sekreterare, redaktör och kamrat.



Vår käre Bror
Svåger och Farbror

Stig Nordfeldt

* 4 november 1935

har idag lämnat oss,
övrig släkt och många
vänner i djup sorg och
saknad, men i ljus och
tacksamt minne bevarad

Stockholm den
8 februari 2013

KENT och MAJ-LIS
Erik

Veikko

*Vårt liv är en vindfläkt,
en saga, en dröm,
en droppe som faller i
tidernas ström.
Det skimrar i regnbågens
färg en minut
men brister och faller
och drömmen är slut.*

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sofia kyrka
fredagen den 8 mars
kl 13.00. Därefter inbjudes
till minnesstund. Osa till
Beckman Begrav.byrå
tel 08-644 98 70
senast 5 mars.
Tänk gärna på Läkare utan
gränser pg 90 06 03-2.



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Lilla Julafton

En vecka före jul samlades några entusiaster i Stugan för att fira Lilla Julafton. Det var viss svårighet att ta sig ut till Stugan eftersom det var en upprepning av förra veckans snöoväder. Inte riktigt så illa, men tillräckligt. Men med planering så gick det bra. Några hade varit ute redan tidigt på förmiddagen, tänt i spisen och pyntat Stugan med julgran och dukat ett festligt bord. Även snöskottning hade gjorts och det är rätt många meter från vägen. Vatten har vi ju inte på vintern, så även det måste köras ut hemifrån. Och så all den goda maten som skulle värmas, potatis kokas o s v.

Men till slut var allt färdigt och vi kunde fira lilla julafton och njuta av att vara tillsammans i vår fina Stuga.

När man har trevligt så går tiden som vanligt alldeles för fort. Utomhus hade det blivit kolmörkt men det var bara att packa ihop allt som blev kvar efter festen och pälsa på sig och åka hem.

Detta var den sista aktiviteten i Stugan för i år 2012. Nu ser vi fram emot att kasta ut granen och vänta på tranorna och våfflor. Det dröjer inte så länge.

Wiola Larsson

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! – Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.

Gustaf Fröding