



Nr 2

Maj 2008 Årgång 59

Värmlandsföreningen i Stockholm



Punkligt anländer tranorna till Farstanäset varje år.

## Redaktörens spalt

Föreningen bildades den 3 februari 1938. I år för 70 år sedan. Det skall vi fira. Den 27 september träffas vi på Hotell Haga i Kristineberg. Mer härom i nästa nummer av tidningen. Anteckna datum redan nu.

Nästa större aktivitet är Värmlandsföreningens dag den 7 juni då även föreningens vårmöte hålles. Det blir som vanligt i stugan.

Med fyra nummer per år hamnar ibland någon aktivitet mellan tidningarna. Så blev fallet med Valborgsfirandet den 30 april. Denna aktivitet borde ha aviserats i nr 1. Drygt 30 medlemmar kom ändå till Stugan för att fira Valborg.

Hackkorvens vänner bildades i mars i år. Se annan plats i tidningen. Är det något för matglada medlemmar?

Tranornas ankomst har i år uppmärksamrats speciellt. I ett samprojekt med Wermländska sällskapet och Värmländska Gillet i Uppsala företog vi en bussresa till Hornborgasjön den 11-12 april. Wiola Larsson har skrivit ett resereportage.

Sven Olof Quist

## Vi från Värmland

### Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel 08 – 640 98 27

### Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

### Sekreterare:

Helmy Friberg

Tel 08 – 36 60 22

### Kassör:

Barbro Branting

Tel 08 – 86 31 35

### Stugfogde:

Bengt Hasselgren

Tel 08 – 605 23 64

### Stug- och festkommitté

Barbro Branting..... 86 31 35

Gunnar Brickner..... 669 73 05

Veikko Enehage..... 0733-496402

Helmy Friberg..... 36 60 22

Bengt Hasselgren..... 605 23 64

Stig Nordfeldt..... 640 98 27

Gudrun Odelius..... 37 85 53

Dagny Palm..... 86 43 58

Erling Sundström.....073-9711192

Ingrid Thorén..... 37 86 64

### Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

[www.varmlandsforeningen.se](http://www.varmlandsforeningen.se)

Föreningens plusgiro: 15 80 11-7

<u>Årsavgift</u>	2008	2009
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare för

”Vi från Värmland”:

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post [s.o.quist@telia.com](mailto:s.o.quist@telia.com) eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.  
Manusstopp: Nr 3 är den 31 juli.



## Tranorna anländer till Farstanäset.

Tjugonio medlemmar mötte upp till trandansen på Farstanäset den 29 mars. Först serverades våfflor med sylt och grädde. Föreningens vice ordförande Gunnar Brickner berättade om traditionen med våffeldagen och seden att springa barfota i snön för att understryka att nu går vi mot varmare tider. I år fanns lite snö kvar som synes av bilderna.

Bengt, vår stugfogde, berättade att den 18 och 19 april är det dags för arbetsdagar vid stugan. Innan dess skall skorstenen ha reparerats. Barbro informerade om valborgsmässofirandet den 30 april. Då serveras ärtor och punsch till ett pris av 60 kronor. Eftersom aktiviteten inte annonserats i tidningen får vi använda oss av mun mot mun metoden.

I nr 4 av tidningen gjorde vi reklam för en gemensam bussresa till Hornborgasjön för att möta tranorna på plats. Resan är ett arrangemang gemensamt med Wermländska sällskapet och Värmlands-gillet i Uppsala. Sammanlagt var 30 personer anmälda men det fanns plats för fler.



Flera medlemmar provade på seden att barfota springa runt i snön. Styrelsen representerades av vice ordförande och sekreteraren.



Tranorna medförde en godispåse till alla. Stora som små.

## Skorstensreparation

Skorstenen i stugan på Farstanäset har varit en fråga för styrelsen alltsedan sotaren förbjöd eldning i köksspisen. En sten saknades i skorstenspipan, enligt sotaren. Diskussionen i styrelsen gällde om vi skulle låta det hela bero, men med eldningsförbud i köket. Att reparera skorstenen bedömdes kosta för mycket.

När vi så fick 10.000 kronor i testamentesgåva efter Gösta Höglind kom frågan i en annan dager. Att använda pengarna till stugan tror vi Gösta skulle ha uppskattat.

Axel Larsson fick uppdraget att begära in anbud på reparationen och utse entreprenör.

Den 3 april genomfördes reparationen av firma Finspis. Då konstaterades att sotaren hade rätt, det saknades verkligen en sten i pipan till köksspisen.

Skorstenspipan från vedspisen i köket har nu tätats med typgodkänd syrafast rostfri specialslang, Inox D, och isolering har skett med Vermiculit. Tätning av skorstenspipan från eldstaden i rummet mot kassetten har skett med keramiskt bruk. Det hela har på sedvanligt sätt dokumenterats av Axel.

Efter Sotarbolagets slutbesiktning den 10 april är reparationen klar. Ett stort tack till alla som medverkat.



I rummet måste man ta upp ett hål i spiskupan för att komma åt att tåta kring kassetten.

## Valborgsmässofirande

Drygt 30 medlemmar hade sökt sig till stugan på Valborgsmässoafton för att tillsammans avnjuta ärtsoppa med punsch och se brasan tändas.



Specialslang för köksspisen





## Hackkorvens Vänner bildad

Bo Göran "Bola" Sjögren som driver Terrassen i Mariebergsskogen i Karlstad är mannen bakom det helt nybildade sällskapet, skriver Värmlands Folkblad. Redan för tre år sedan skrev han en receptbok med hackkorvsrecept och i höstas hölls den första hackkorvsfesten på Terrassen. Då var ett 40-tal personer på plats, vilket sådde ett frö om att man kanske skulle ta hackkorvsintresset ett steg vidare.

-Det kom frågor från en väldig massa personer som undrade om man inte kunde bli medlem. Så då tänkte vi att man kanske skulle bilda en förening trots allt, berättar Bola Sjögren.

Den 14 mars togs de första stapplande stegen. Ett 20-tal personer fanns på plats på Terrassen för att bilda Sällskapet Hackkorvens Vänner.

Julle Thorelli, exilvärmlänning boende i Göteborg, är en av ledamöterna i Hackkorvens vänner i Göteborg som funnits i mer än ett decennium och där likasinnade med jämna mellanrum träffas för att frossa i korv.

-Hackkorv är hemlandstoner, säger han med något drömskt i blicken. När vi träffas så sjunger vi Sven-Ingvars, deklamerar Fröding och äter hackkorv. Då blir man påmind om sitt Värmland som ligger så långt borta.

Julle Thorellis vision för det nybildade sällskapet i Karlstad är minst sagt högtflygande.

-Vi måste se till att få en hackkorvens dag i almanackan. Och det skall vara en röd dag så att alla får tid och möjlighet att njuta av sin hackkorv, säger han. Bola Sjögrens visioner är lite mer jordnära.

-Den årliga hackkorvsfesten har vi redan ritat in, det blir den tredje lördagen i oktober.

## Värmlandsföreningens dag

firas den 7 juni vid stugan på Farstanäset. Troligen kommer också två andra jubilarer att uppmärksammas, Zara Lagerlöf och Selma Leander. Vi kan inte garantera deras fysiska närvaro men med tanke på föregående års tillställning där en soldat från andra världskriget helt plötsligt dök upp så kan allting hända.

Selma ser ut att må bra. Hon deltar varje dag i TV reklamen och vi tummar på henne så fort vi behöver en liter mjölk eller en tidning.

Sara däremot säger sig ha svårt att höra syrsors sång, men hon tycker det är en överkomlig brist.



Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf född i Mårbacka 1858



Sara Stina Hedberg född i Karlstad 1907

## ETT MÖTE MED TRANOR VID HORNBOGASJÖN

Vi var en busslast från VF, Wermländska Sällskapet och Uppsala Gille som en tidig morgon vände kosan mot Hornborgasjön i Västergötland för att titta på tranorna som närmast kommit från Rügen på sin färd upp mot norrland och Norge. Det var spännande.

Emellertid är resan ganska lång, så vi stannade för lunch i Hallsberg. Efter lunchen skulle vi besöka en skepps-sättning i Askeberga. Västergötland är ju mycket rikt på fornlämningar. Det finns ju teorier om hur dessa skepps-sättningar kommit till. Möjligen har inlandsisen varit inblandad. I alla fall är det märkligt.

Efter detta for vi till Skövde, där vi fick se Volvo Industrimuseum. I muséet visades både motorer som serietillverkats och prototyper. Mycket intressant för motorintresserade och även andra.

Efter incheckningen på Hotel Billinge hus var det äntligen dags för färd ut till Hornborgasjön. Och tranorna! Den dagen vi var där hade de räknat in 7200 tranor.

En trana väger 4-7 kilo och är ca 120 cm hög. Hannen kan ha ett vingspann på 250 cm. De har en maxålder på 25-30 år. Bara räkningen av dem är en vetenskap. Man räknar varje individ med hjälp av kikare. Man stödutfodrar dem inte med potatis längre. Idag är potatisen ersatt med korn som sprids med specialmaskin. Det går åt 1-3 ton korn om dagen beroende på antalet fåglar. Tyvärr såg jag inga tranor som dansade, när vi var där. Kanske berodde det på vädret som var kallt och blåsigt eller så var jag inte uppmärksam. Så småningom återvände vi till Billinge hus för en sen middag och nattning.

Nästa dag skulle vi se tranorna i morgonljuset. När vi såg ut genom

fönstret, såg vi ingenting alls. Det var dimma och riktigt snöglopp. Urruggigt. Efter frukost återkom vår lokala guide - Anne-Marie Nilsson - som var helt lysande. Hon var optimist och trodde att vädret var bättre vid Hornborgasjön, så vi åkte dit. Vädret var sisådär, så besöket blev inte så långvarigt. Istället for vi till klosterruinen i Gudhem, där vi fick oss berättat om klostret och dess verksamhet. Därefter styrde vi kosan mot Varnhem, där vi blev guidade i klosterkyrkan. Därinne finns viloplatsen för flera folkungar, främst då Birger Jarl. Där inne finns också en mycket vacker vävd matta.

När vi sett alla sevärdheter var det dags för avslutningslunchen, och sedan återstod bara hemresan.

Tänk att två långa dagar kan gå så fort!

Wiola Larsson



## Vi Gratulerar

90 år  
Margareta Hedström 16 augusti

85 år  
Kerstin Stiller 10 juli

80 år  
Erik Bengtsson 14 juli  
Ingemar Arvidsson 29 juli  
Rolf Bjerkelius 2 september

75 år  
Birgitta Flenning 6 september

70 år  
Gunilla Lundquist 30 juli

## Avlidna

Det har kommit till vår kännedom att följande medlemmar avlidit.

Folke Eriksson  
Göran Larsson  
Bror Jonsson



## Joursöndagar

Årets joursöndagar inleds den 4 maj, klockan 11-14. Följande söndagar är det öppet hus. 18 maj, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 20 juli, 10 augusti och 17 augusti.



Ordförande Rune Englund  
Tel 08 – 86 65 56  
[WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/](http://WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/)

Wermlandskören framträder, den 1 juni klockan 11.00 i Nacka kyrka och klockan 16.00 i Sköndals Kyrka.



Städpatrullen den 18 april 2008



Ordförande Lennart Pettersson  
Tel 08 – 647 21 48



## Vi från Värmland

Organ för  
Värmlandsföreningen i  
Stockholm



### **Värmlandsföreningens dag och vårens medlemsmöte**

Lördagen den 7 juni klockan 15.00 i stugan.  
Stuvad potatis och lax. Dricka tar var och en med själv.  
Underhållning  
Avgiften 120 kronor betalas till plusgiro 15 80 11-7

Bindande anmälan till Dagny telefon 86 43 58,  
senast den 19 maj

### **Surströmming**

Lördagen den 23 augusti klockan 13.00 i stugan.  
Anmälan till Helmy 36 60 22

### **Höstens föreningsmöte**

Lördagen den 13 september  
Se mera härom i nästa nummer av tidningen.

### **Föreningen 70 år**

Lördagen den 27 september Hotell Haga Kristineberg  
Se mera härom i nästa nummer av tidningen.