



Nr 2

Mars 2013

Årgång 64

Värmlandsföreningen i Stockholm



Sofia kyrka den 8 mars 2013

Redaktören har ordet

Många medlemmar mötte upp vid begravningstjänsten i Sofia kyrka. Det blev en värdig begravning av en älskad ordförande och värmlänning.

Det chockartade beskedet att vår ordförande avlidit har naturligtvis vänt upp och ner på all tidigare planering. Årsmötet som skulle ha avhållits i Vällingby den 16 februari kommer nu att hållas den 4 maj.

Vårens föreningsmöte och Värmlandsföreningens dag firas i stugan den 8 juni.

Föreningens 75 års jubileum har med anledning av det inträffade tonats ner. Jubileet kommer nu att firas i augusti månad.

Inför det stundande 75 års jubileet återger vi föreningens historik, men uppmärksammar även de tre döttrarna (sektionerna). VIK 47 får i detta nummer den största uppmärksamheten. Den sektionen är också den mest aktiva. Wermlandskören får denna gång nöja sig med ett mindre utrymme även om alla barn är lika välkomna. Kören fyllde 60 år 2006 och har alltså idag uppnått pensionsåldern. Men trots detta söker man sångare med körvana i alla stämlägen. Den tredje dottern, Värmlandsföreningens Folkdanslag, har med ålderns rätt varit vilande sen 2001.

Det är dags att betala avgiften för år 2013. Med denna försändelse bifogas ett inbetalningskort för ändamålet. Avgiften är oförändrat 200 kronor för huvudmedlem och 100 kronor för familjemedlem.

Det är med glädje vi hälsar så många nya medlemmar välkomna i föreningen.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Vice ordförande:

Gunnar Brickner
Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 – 716 67 30

Kassör:

Veikko Enehage
Tel. 0733 – 49 64 02

Ledamot, redaktör

Sven Olof Quist
Tel. 08 – 745 1851

Stug- och festkommitté:

Per Jansson	08-550 88 153
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Agneta Wahlund	08-550 88 153

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Sven Olof Quist
Svartbäckens By 217
136 59 Vendelsö

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

	2012	2013
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Gunnar Brickner

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp för nr 3 är den 30 april.

Begravningsgudstjänst i Sofia kyrka fredagen den 8 mars 2012



Vi har den här fredagen samlats i Sofia kyrka för att ta avsked av vår vän och kyrkvård Stig Nordfeldt. En dag för sorg, men också en stund då vi med tacksamhet får minnas Stig, den han var och allt som han gjort för familj, vänner, grannar, för Värmlandsföreningen och för Sofias församling.

Den här platsen betydde en hel del för Stig. Sofia kyrka. Och Stig betydde en hel del för oss som de senaste decennierna i Sofias församling lärt känna honom och hans generösa hjärta. För Stig hade ett varmt hjärta och var generös med sin tid och sitt engagemang, generös med sin noggrannhet och sin vänlighet. Stig var en av två kyrkvårdar som hade sitt uppdrag utan att vara politiskt förtroendevald. Men han var ändå noggrann med färgerna. Vi minns hur han valde färg på slipsen efter kyrkoårets högtider. Nu i fastan är det lila, bönen och botets färg och säkert hade han haft på sig en lila slips på söndag om han skulle ha tjänstgjort.

Stig hade en riktigt bra stämning, och han fick ofta hedersuppdraget att läsa evangelietexten på exempelvis skärtorsdagen och juldagen. Han hade sinne för textens allvar och dramatik, en god

berättare helt enkelt och det finns det många av i Värmland.

Stig var också en god granne på Åsöberget, ofta hörde han av sig för att höra hur det var.. Även på senare år när han själv blev prövad av sjukdom.

Och så sent som under julhelgerna lånade han ut uppstoppade hökar och ekorrar och flera fantastiska saker till församlingens julspel Svarta handsken, generös och med glimten i ögat. Han spelade för övrigt själv med i det allra första kyrkospelet jag gjorde här i Sofia 1998 då han var med och gestaltade apostlagärningarna med prost Anmarie Turessons bibelstudiegrupp. Annars ville han nog att det skulle vara lite ordning och reda i kyrkan och inte för mycket spektakel.

Ja, vi har alla våra levande minnen av Stig... Bevara dem, inget minne är det andra likt, men tillsammans bildar de ett porträtt av Stig. Vi bär med oss minnena vidare i våra liv, på så sätt lever han vidare bland oss.

Nu har han lämnat oss, och jag vet att Kyrkoherde Hans Ulvebrand som Stig hade en lång och vänskaplig relation till – ibland talade om livets viktiga saker, bland annat talade de om en psalmvers som står på en av kransarna idag. "Hjälp mig sista steget, du som allt förmår." (psalm 206)

Jag är övertygad om att denne Gud som skapat allt och alla, hjälpte Stig det sista steget när han somnade in i sitt hem.

Dag Lindberg
Offisiant

Psalm 206
Herre, jag vill bida
stilla vid din port,
tills min själ din blida
fadersblick försport
Trött på allt mitt eget
ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget
du som allt förmår

Värmlandsföreningens tidiga historia

Wermländska Sällskapet var inte ensam om att föra de värmländska färgerna i Stockholm i början av föregående sekel. Den äldsta av de övriga föreningarna var Värmlandsföreningen i Stockholm som tidvis har uppträtt under andra namn. Omkring 1904 frågade predikanten J P Johansson folkskolläraren Gustaf Bergh om de tillsammans kunde utfärda en inbjudan till intresserade värmlänningar. Så skedde. Salen var överfull. Det talades och sjöngs på värmländska – och skrattades på värmländska. Dessa möten återkom en gång per år. Men intresset ökade att träffas oftare. Hösten 1907 diskuterade Gustaf Bergh och Nathan Hedin tankarna att bilda en förening. De beslöt att vända sig till "Jössehärsjäntan" Lydia Flood – bekant från Skansen – om hon ville medverka till bildandet av en förening.

Den 26 januari 1908 samlades på Högloftet på Skansen ca 300 värmlänningar varvid enhälligt beslöts att bilda Värmlandsföreningen.

Genast antecknade sig 210 personer som medlemmar från 63 olika platser i Värmland. 75 olika yrken var representerade, både pigor och överdirektörer. Av andra årsberättelsen framgår att medlemsantalet ökat till 302. Vi luciafesten höll professor Franz von Schéele föredrag om barndomsminnen från Värmland. Tillgängliga lokaler kunde inte rymma alla i den framtågande föreningen. Varje tisdagskväll förhyrdes Värmlandsbuffén, Mästersamuelsgatan 21, för sångföreningen, styrelsesammanträden och uppbörd av kvartalsavgifter. 1910 gav föreningen ut en egen tidning, "Wermlandia" om åtta sidor. Trots det stora intresset ebbade verksamheten ut och upphörde sedan ordföranden Knut Brodin flyttat till Oslo.

Arvtagare blev Värmländska Ungdomsgillet som hade träffar under enkla

förhållanden med dans till dragspel. Gösta Håkansson var gilletts ordförande. Emellanåt gjorde man utflykter till en klubbstuga vid Sörsjön. Men så uppstod meningsskiljaktigheter om verksamheten.

Den 10 februari 1938 sändes följande cirkulär ut:

"Värmlänningar! De medlemmar med bekanta som har intresse att få en förening till stånd med verkligt idéella och kulturella ändamål samt bevarande av den värmländska gemyten och upprätthålla kontakten med hembygden samlas som vanligt på söndag i lokalen S:t Eriksgatan 68. Då Värmländska Ungdomsgillet ej följt sina stadgar samt vissa klagomål framkommit mot några medlemmar, som ansetts obefogade, har vi diskuterat om möjligheter finnes för bildande av en verkligt god värmländsk ungdomsförening....."

Åke Ekström blev Ungdomsföreningens förste ordförande. En tid konkurrerade de båda föreningarna med varandra men snart fanns bara den nya. Från starten var medlemsantalet 26 och efter ett år 66. Samkväm hölls varannan söndag med kaffe vid långbord, värmlandsvisan och dans till dragspel. 15 samkväm hölls det första året med i genomsnitt 70-80 besökande. Då kriget var slut blev inflyttningen från Värmland mycket stort. Medlemsantalet överskred 1945 300 talet, året därpå 850, 1949 nåddes högsta siffran 1.058 medlemmar med 6.000 besök. Under denna tid bildades sektioner som sångkör och folkdans. Redan vid ungdomsföreningens start fanns en idrottskommitté som 1947 bildade en egen självständig förening "Värmlandsföreningens Idrottsklubb".

1961 ändrades namnet från "Värmländska Ungdomsföreningen i Stockholm med omnejd" till "Värmlandsföreningen i Stockholm". Därmed var man åter till samma namn som i Nathan Hedins ungdom.

VIK 47

VIK-47 kommer ur den ursprungliga Värmländska Ungdomsföreningen i Stockholm med omnejd, numera kort och gott Värmlandsföreningen, som startades redan på 30-talet. Föreningen skulle "samla värmlänningar i Stockholm, bevara kontakten med hembygd och dess kultur samt senare utöva idrott i olika former". Under 40-talet flyttade många värmlänningar till Stockholm, medlemsantalet växte snabbt och många av medlemmarna var intresserade av idrott. En egen klubbstuga byggdes på Farstanäset. År 1947 började officiellt idrottsklubben - Värmlandsföreningens IK.

De första grenarna blev skidor och orientering. Sedan utehandboll som dock blev kortlivad. Bandy och fotboll togs i stället upp och det var inom dessa sporter som klubben på 50-60-talet främst blev uppmärksammas i sportspalterna tillsammans med orienterarna vilka bl.a. tog ett DM.

Bordtennissektionen bildades först år 1966. Några bandy- och fotbollsspelare var intresserade av att få spela pingis på tid som ej användes till "större bollar". Lokal saknades helt. "Bordsplats" hyrdes för att kunna spela seriematcher. År 1971 skaffades, trots kostnaderna, en egen klubblokal. Från att enbart haft seniorverksamhet startades nu ungdomspingis i Fagersjö skola som fortsatte under en lång rad av år. En av ungdomarna som startade sin pingiskarriär i klubben var den nu inte helt okände Mikael "äpplet" Appelgren. Fagersjö följdes av verksamhet både i Spånga och Fruängen.

Föreningen har även provat på att arrangera tävlingar. Tillsammans med Concordia IF arrangerade vi på 70- och 80-talet den nationella tävlingen Ekensträffen. Denna återkom under en

följd av ca 15 år. Första året blev det 1500 starter. Vi har även arrangerat en internationell tävling, NETU.

Idag är bordtennis vår enda idrottssektion med något över 100 medlemmar varav merparten är ungdomar. Vår "hemmaplan" är Farstahallen och vårt naturliga upptagningsområde är också Farsta med omnejd.

Namnet på klubben ändrades år 1976 till VIK-47. Skälet var främst att det ursprungliga namnet med "Värmland" i, hämmade rekrytering av nya medlemmar eftersom man trodde att man måste vara värmlänning för att vara med. Initialerna från den gamla föreningen behölls dock och årtalet då idrottsföreningen bildades.

Idag spelar vårt representationslag i division 3. Utöver detta har vi lag i division 5, 6 och 7, 4 lag spelar i St Erikscupen och ett lag i veteranserierna. Vi kommer att anmäla 10-20 nybörjare till Rookie-Cupen som är inkörssporten till mer tävlingsinriktad pingis.

I Farstahallen tränar och spelar ungdomsgrupper måndag – torsdag samt söndag. Seniorer tränar på samma tider. Det sena passet på tisdagar är i första hand avsett för seniorer.

Wermlandskören

bildades 1946, som en sektion av Värmlandsföreningen i Stockholm. Det är en blandad kör som idag räknar ca 23 medlemmar. Repertoaren är blandad, men med tonvikt på profana sånger – utom förstås till de stora högtiderna som jul och påsk.

En tonsättare, som kören bland andra ägnat sig åt, är värmlänningen Lille Bror Söderlundh. 1996 hade kören äran att få ta emot ett stipendium från Sällskapet Lille Bror Söderlundhs vänner, vid en konsert i Kristinehamn.

Eftersom de flesta av körens medlemmar har lång körvana tar de sig gärna an nya verk.

Lennart Svahn



Lennart Svahn med hustrun Kerstin vid prisutdelningen i Immanuelkyrkan.

Mjölaren Lennart Svahn fick den 20 mars Wermländska sällskapetets kulturpris 2013 för sina insatser att vidmakthålla och utveckla genuint värmländskt hantverk vid kvarnarna Stöpafors och Björkaholm och för att som föreläsare och mentor verkat för en levande landsbygd.

Lennart Svahn är mjölnare och idéskapare från Ransbysäter. Han tillverkar vete-, råg- och dinkelmjöl i Björkaholms kvarn och åker också ut i bygderna för att inspirera.

-Då brukar jag använda min egen bygd, Ransbysäter, som ett gott exempel på hur man skapar något hållbart och långsiktigt. Här har vi både vattenkraft, sågverk, kvarn, bakarstuga och servering samt Gröna Dalen-veckan och svenska rallyt som två stora evenemang.

Intresset för lokalt producerade råvaror ökar, det märker Lennart Svahn på fler sätt än på efterfrågan på mjöl. Det finns också intresse för att starta upp gamla kvarnar.

- I november arrangerade jag en kurs i gammal kvarnteknik under två dagar där teori och praktik varvades. Därefter åkte jag ut och hjälpte deltagarna att få igång kvarnarna. Hittills är två igång, och ytterligare några stycken på väg. Intresset är jättestort, berättar han.

Lennart Svahn är idag både mjölnare och konsult. Vid kvarnarna i Stöpafors och Björkaholm mals skrädmjöl och fullkornsmjöl från närproducerad säd. Intresset för lokalt producerade råvaror och mat har ökat på senare år. Verksamheten vid Stöpafors och Björkaholm är ett exempel på detta. Arbete med att bevara och utveckla kvarnarna började dock inte med ett stort mjöl- eller brö dintresse. Det började i stället med ett engagemang att rädda kvarnarna från förfall och få dem att fungera igen. Lennart Svahn är i grunden maskintekniker och blev fascinerad av dessa gamla kvarnar och ett intresse väcktes att få dem att fungera igen.

Apropå Stöpafors.

Skrädmjölsdrömmar

Ca 30 st
160 gram smör
2 dl socker
3 dl skrädmjöl
1½-2 tsk hjorthornssalt
2 tsk vaniljsocker

Blanda alla ingredienser på bakbordet.
Rulla till drömmar.

Grädda i ugn 160 grader ca 30 minuter.

Fler recept finns på pôsen.

Kônstit

Nog verkar då kônstit, kan inte va fel om Kommun skaffer biler som drivs mä el.

Men va säger di som vill ha biogas?
Blir inte deras drömmar slagne i kras?

om då va gratis, visst skulle då smake, häng bare på ett vindkraftverk på take. Sen kör du fort så då blåser som fanken- då behövs aldri mer bensin i tanken.

LE. klippt ur VF

Vi Gratulerar

Eva Pettersson	12 april	85 år
Margareta Bäckman	21 april	90 år
Maj Sundström	4 maj	85 år
Gudrun Odelius	8 maj	80 år
Eva Nilsson	9 maj	70 år
Nils Olof Lejnemark	9 juni	85 år
Marianne Rhedig	17 juni	65 år
Thomas Larsson	24 juni	55 år



Städdag i stugan

Lördagen den 20 april är det städdag i stugan både inomhus och utomhus. Vi träffas vid stugan klockan 10.00. Efter en lång kall och snörik vinter krävs det en stor arbetsinsats av många villiga armar.

Då det uppskjutna årsmötet avhålls i Vällingby lördagen den 4 maj blir det inget Valborgsfirande vid stugan i år. Den första aktiviteten för året blir i stället den 8 juni, då vi håller vårens medlemsmöte och firar Värmlandsföreningens dag vid stugan.

Ordförande Leila Sedvall
E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Nya medlemmar

Sabina Bisholdt
Harry Brattström
Annica Carlander
Torum Carrfors
Johan Danielsson

Peter Gerlach
Anna Hellgren
Daniel Holmberg
Linda Kåhed
Robin Larsson Asp

Johanna Lindbratt
Isabella Lundgren
Anna Länsberg
Ninni Norlinder
Helena Wannstedt

Dödsfall

Ulla Hillesöy död 12 mars

Märta Sahlberg död 5 mars

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida
www.varmlandsforeningen.se
här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård
af Segerstad telefon 796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Föreningens årsmöte

Lördagen den 4 maj klockan 16.00 håller föreningen sitt uppskjutna årsmöte i HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby

Bufé, medtag dricka

Avgift 195 kronor betalas till föreningens plusgiro 158011-7

Bindande anmälan till Gudrun telefon 37 85 53 eller Wiola telefon 36 53 88 senast den 27 april.

Tidigare inbetald avgift gäller, men ny anmälan måste ske. Om man inte kan delta den 4 maj återbetalar vi avgiften.

Föreningsmöte och Värmlandsföreningens dag

lördagen den 8 juni klockan 15.00 i stugan.
Festlandgång, medtag egen dricka.

Bindande anmälan till Gudrun telefon 37 85 53 eller Wiola telefon 36 53 88 senast den 1 juni.

Avgiften 100 kronor sätts in på föreningens postgiro 158011-7

75 års jubileum

Preliminärt datum är söndagen den 18 augusti.
Mer härom i nästa nummer av tidningen.