



Nr 3

Augusti 2007

Årgång 58

Värmlandsföreningen i Stockholm

GÖSTA HÖGLIND

Vår meste värmlänning är död



Begravningen i Lennartsfors den 19 juli 2007

Redaktörens spalt

Den 5 juli 2007 avled hedersledamoten mm Gösta Höglind. Den 20 augusti skulle han ha fyllt 93 år. Vad han betytt för vår förening går inte att med några få ord berätta, skriver vår ordförande Stig Nordfeldt. Det finns så mycket att skriva om. Men kan inte Du, som läser detta, bidra till en fördjupad kunskap om Gösta Höglind. Skriv ner dina tankar så skall vi i kommande nummer förmedla dessa till läsekretsen.

Vid Värmötet och Värmlandsföreningens dag den 9 juni firades att stugan fyller 60 år i år. Tack vare Gösta Höglind. Stig Nordfeldt berättade om strapatserna, om Ortsbefolkningen som var misstrosam mot de ungdomar som skulle komma till Näset. Rädsla för att bli störda i sin idyll. Känns det kanske igen.

Inbjudna till jubiléet var också andra Värmlandsföreningar och Gillen. Detta gjorde att vi kunde hälsa representanter för Uppsala och Nynäshamn välkomna.

På annan plats uppmärksammas räkmackans renässans i Värmskog. Hade du vägarna förbi, hoppas jag du stannade till vid Värmeln. Om inte, tänk på det till ett annat år. Det går faktiskt att aktivera folk för gemensamma syften fortfarande det visade bygdens folk i Värmskog.

När detta läses har det redan blivit mörkare på kvällarna. Augusti räknas ändå till sommarmånaderna. Den 25:e samlas surströmmingsälskarna och den 8 september är det dags för höstmötet.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Stig Nordfeldt
Tel 08 – 640 98 27

Vice ordförande:

Gunnar Brickner
Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Helmy Friberg
Tel 08 – 36 60 22

Kassör:

Barbro Branting
Tel 08 – 86 31 35

Stugfogde:

Bengt Hasselgren
Tel 08 – 605 23 64

Vice stugfogde:

Erling Sundström
Tel 073 – 971 11 92

Föreningens adress:

Stig Nordfeldt
Åsögatan 198 4 tr
116 32 Stockholm
www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift	2007	2008
Huvudmedlem	150:-	200:-
Familjemedlen	75:-	100:-

Ansvarig utgivare för

”Vi från Värmland”:
Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Haninge. Manusstopp: Nr 4 är den 1 november.

GÖSTA HÖGLIND DÖD

Gösta Höglind, hedersordförande och initiativtagare till alla sektionerna inom Värmlandsföreningen, skapare av Friluftsgården på Farstanäset och medlemsbladet Vi från Värmland har gått ur tiden.

Gösta som föddes i Lennartsfors den 20 augusti 1914, avled på Dianagården i Hjorthagen den 5 juli 2007. Vad han har betytt för vår förening går inte att med några få ord berätta.

På stugjournen den 8 juli i Friluftsgården på Farsta näset hissades flaggan på halv stång.

Gösta begravdes i Lennartsfors den 19 juli 2007. Prestaverande var Wiola Larsson och Stig Nordfeldt.

Gösta Höglind var under hela sitt yrkesverksamma liv anställd inom Facitkoncernen. Han var djupt fäst vid sin hembyggd Lennartsfors och dess innevånare. Han hade stor kunskap om brukets historia och många minnen från den gångna tiden. Den kunskapen utmynnade i boken "I Sydväst" som handlar om Trankils socken. Han var även upphovsman till Trankils hembygdsförening och han donerade en fastighet som under lång tid fungerat som hembygdsgård. Gösta Höglind var aktiv även i Wermländska Sällskapet och erhöll 1952 Sällskapets medalj i silver (instiftad 1928) och 1987 Sällskapets förtjänstmedalj (instiftad 1946).



Stugan 60 år

Ett exempel på Gösta Höglinds betydelse för Värmlandsföreningen är hans egen berättelse om stugan på Farstanäset. Här i en förkortad version.

I juni 1946 meddelades i tidningarna att 1500 militärbaracker skulle säljas med rabatt och prioriteringsrätt för ideella föreningar. Det ansågs att Värmlandsföreningen, som då var en ungdomsförening, låg bra till och vi sände in vår ansökan, skriver Gösta Höglind. Av Idrottsstyrelsen kunde vi få arrendera mark på Farstanäset. Trots uppvaktningar av värmlänningar både i regering och stadshus fick vi ingen tilldelning.

Civildéforsvarsstyrelsen hade 60 förläggingsbaracker på Lovön för flyktingar som erbjöds till försäljning på samma villkor. När två av dessa 60 återstod var det genom hot om avslöjande korrupktion som gjorde att vi fick besked om att få köpa. Priset var 2.700 kronor med 50% rabatt. Vi tvingades låna upp beloppet. Med förenade krafter revs stugan på Lovön och transporterades med bil till Farstanäset.

Ett reellt hot uppstod vid transporten. P.g.a. en tvist mellan ett tomtbolag, en villaägareförening och Stockholms stad hade vägen spärrats med ett cementblock. Villaägarföreningen såg en chans att komma åt staden genom att hindra transporten samtidigt som man demonstrerade sitt missnöje mot att få många ungdomar som närmaste grannar. Men med hjälp av goda kontakter upphävdes blockaden och transporten kunde fullföljas.

Den 4 maj 1947 påbörjades grundarbetena. Taklagsfest hölls den 22 juni och så kunde man fira midsommar i egen stuga. Invigningen skedde den 9 oktober 1949 av Wermländska sällskapets ordförande medicinalrådet John Byttner.

Valborgsmässofirandet

25 medlemmar hade denna blåsiga och kalla valborgsmässokväll letat sig ut till stugan.

Här serverades ärtsoppa - och punsch till för dem som kunde - under sedvanligt gemytliga former.

Vår ordförande Stig Nordfeldt berättade varför vi firar Valborg.

Ingrid Nilsson läste en dikt om hur det är att blir gammal. (se annan plats).

Brita Ericson berättade om sina vasaloppsår både i det traditionella långloppet och "uppvärmningsloppet", som hon kallade Tjevvasan, som hon åkt alla år den officiellt funnits. Två gånger sen 1981 har hon tvingats bryta, en gång för att det var för varmt och en gång för att det var för kallt -35 grader.

Barbro Branting berättade om den changtila dam som kom till stugan och frågade om vi ville ha en trädgårdsmöbel. Givetvis tackade man ja, men en tid efteråt kom polisen och hämtade möbeln. Det visade sig vara stöldgods.

När vinden mojnat sökte sig fackeltåget till brasan som nu fick facklorna som tändvätska. På grund av den vind som ändå rådde flammade elden upp med en hastighet som gjorde oss oroliga. Med hjälp av vattenslang och hinkar kunde vi "kyla" ned brasan till normala dimensioner.

Brasan värmde gott men snart tvingade kylan in oss i stugan till en värmande kopp kaffe. Under tiden hade brasan brunnit ner så vi utan oro kunde anträda hemfärden.

PS. På grund av det hastiga förloppet på brasan var det ingen som kom ihåg kameran. DS

Sven Olof Quist

ATT BLI GAMMAL

Att bli gammal är förbannat
Jag kan inte säga annat
Det är rent helvetiskt
osympatiskt, oestetiskt
Allting hänger, torrt är skinnet
Trist är sinnet, svagt är minnet
Munnen full av köpta tänder
Bruna fläckar uppå händer
Det är fel på hjärnkontoret,
fast man själv ej kanske tror det
Själens gråter, tanken sinar,
hjärnans celler bort förtvinar
Slut det är på erotiken,
ingen liten vän i viken,
ser på en med lystna blickar,
kroppen värker, allting klickar,
reumatismen pinat låret,
rakt och stripigt hänger håret
Ögonlocken som gardiner,
ådrorna som serpentiner,
huden som ett knippe rynkor,
här och där ses stora skrynklor
Tvi den lede, man vill kräkas
Ingenting vill läkas
Jag kan inte säga annat
Allting är rent förbannat



Värmlandsföreningens dag

Den 9 juni firades Värmlandsföreningens dag och stugans 60 års jubileum samtidigt som föreningen hade sitt sedvanliga vårmöte ute vid stugan. Inbjudna var närliggande Gillen och föreningar med anknytning till Värmland. Från Uppsala Gille och Värmlandföreningen i Nynäshamn kunde vi hälsa gäster välkomna. Förutom 34 av föreningens medlemmar.

Det var en dag med värme. Närmare 30 grader redan tidigt på förmiddagen då förberedelserna startade med att resa tältet.

Ordförande Stig Nordfeldt berättade om strapatserna vid bygget av stugan strax efter kriget. En minnesplakett avtäcktes under högtidliga former för att hedra initiativtagaren Gösta Höglind.

Årtalet 1947 kom igen som tema på festligheterna. En något förvirrad soldat som inte uppmärksammat att kriget var slut kom på besök. Han hade gömt sig i skogarna och visste förstås inte vad som hänt under tiden. För att informera honom om vad som musikaliskt tilldragit sig under åren fick våra tillresta musikanter hjälpa till. Det var Eva och Inge från Nordvärmland, som egentligen skulle ha medverkat på årsmötet, men nu påpassligt kommit till dagens festligheter i stället.

Medan Eva och Inge spelade ett antal tidstypiska stycken kunde vi på äkta teatermaner se nummerflickor passera under stort jubel. En för varje årtionde. Att vi har sådana talanger.

Maten smakade bra. Ett stort tack till festkommittén och Dagny Palm som slet i värmen. Så förflöt eftermiddagen och kvällen. När de sista lämnade platsen närmade sig klockan 10 på kvällen.



Hänt i Värmland i sommar

Räkmackans lov

Grums hälsovårdskontor gav ingen mer dispens till det undermåliga köket vid Café Liljenäs. Värmskogs hembygdsförening hade inga pengar till ombyggnad. Då såg det mörkt ut för alla räkmackeälskare som gärna tog en avstickare från allfartsvägen till kaféet.

Men då slöt sig bygdens folk samman under parollen "rör inte våra räkor".

Lagom till premiären i början av maj kunde kaféet slå upp portarna till alldeles nybyggt kök.

- Jag är gör lycklig och tacksam, säger Yvonne Axelsson som driver kaféet.

Det gamla köket med det ruttnade golvet revs helt sonika och ett nytt byggdes med riktiga personalutrymmen och ny utrustning.

- Vad ni gör bygg inte för lite och så krävde jag en diskmaskin, säger Yvonne.

42 yrkesmän, - snickare, rörmokare, elektriker, många av dem pensionärer - har lagt ner mer än 450 gratis arbetstimmar. Andra Värmskogsbor har samlat in 250.000 kronor genom att sälja lotter och tigga frivilliga bidrag med 60.000 kronor.

- Jag hade ställt in mig på att det var tack och adjö, men gubbarna sa "vi bygger, om du lovar att du kommer" - och sen satte de full fart.

- Folk sa "vi måste ha ett kafé" det är träffpunkten i bygden.

LM Ericsson och jazzsystrarna Gustafsson i all ära, men det som drar folk från när och fjärran till Värmskogs mitten av 90-talet har varit ryktet om de gigantiska räksmörgåsarna i den vidunderligt vackra miljön. I fjol hade man 30.000 besökare som smällde i sig sex ton räkor.

Vi i femman

Holmedalsskolan blev vinnare i årets "Vi i femman". Det var inte bara glesbygdsromantiker som fick nya idoler

i form av ungarna Jacobo Bessdren, Olle Sjödin och Lovisa Andersson som slog ut Karlstadsklasserna på löpande band i Radio Värmland. För att sen på riksplanet slutligen ta hem segern i finalen i Vi i femman.

Efter en trepoängsförlust i första frågan var det en lång uppförsbacke till snabbfrågorna där Holmedalsskolan satte in en suverän slutspurt och vann med siffrorna 23-19.

Därmed placerades Holmedalsskolan på kartan även om kommunalrådet Kjell Eriksson i Årjäng betonade att vi i Årjäng är stolta över klassen.

Arvika kommun

Miljööverdomstolen gav i juli Arvika kommun rätt att bygga en skyddsdammsundet mellan Östra och Västra Sund.

Översvämningen år 2000 som förorsakad av ett ihållande regn under lång tid som gjorde att vattensystemen i västra Värmland inte kunde transportera bort allt vatten. Glafs fjorden steg till tre meter över sin normala nivå.

Arvika drabbades av översvämningar. Trots skyddsvallar och ihållande pumpning förorsakades skador för mer än 100 miljoner kronor. Förutom det obehag och de sanitära risker skadan medförde.

Kommunens förslag till anläggande av skyddsdammsundet med dammluckor som i en hotande situation kan utestänga Glafs fjorden från att tränga in i Kyrkviken. Med effektiva pumpar får man en konstant vattennivå i Arvika tätort. Kostnaden beräknades till ca 65 miljoner kronor.

Miljödomstolen gav klartecken 2006 men domen överklagades av några privatpersoner som ansåg att dammen var ett hot mot miljö och friluftsliv. I juli månad kom så miljööverdomstolens dom som gav kommunen klartecken att bygga.

Klimatförändringarna måste tas på allvar. Arvika och Kristianstad sägs vara de enda kommuner som tagit varningarna på allvar. I år har det varit södra Sverige som varit värst utsatt.

Vi Gratulerar Oktober -december

Rune Bjälvenäs 13 oktober 85 år
Lennart Söder 31 oktober 75 år

* * *

Bengt Svensson 1 november 80 år
Ingemar Nordin 4 november 80 år
Anna Lisa Blom 12 november 80 år
Maj Britt Flodman 24 november 75 år

* * *

Karin Larsson 13 december 80 år
Astrid Strömberg 14 december 70 år

Tack

Det var glädjande att bli ihågkommen av Värmlandsföreningen med anledning av min 75-års dag.

Hjärtligt tack
Britta Ericson

Arbetsdagar vid stugan

Stugfogden Bengt Hasselgren tackar för årets arbetsdagar och hoppas några letar sig ut då vi skall rusta för vintern. Ring Bengt på telefon 605 23 64.

Föreningsmöten

Lördagen den 8 september klockan 13.00 är sista föreningsmötet för i år i stugan. Se mera härom på sista sidan.

Joursöndagar

Stugjournen avslutar säsongen med söndagarna den 26 augusti och 9 september.



Ordförande Rune Englund
Tel 08 – 86 65 56
WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Kören hösten 2007

Efter sommaren startar vi igen den 25 augusti och vi har vårt första framträdande den 28 aug klockan 18 i Nacka kyrka, dit alla är välkomna, skriver Leila Sedvall. Den 21-23 september tänker vi åka till Karlskoga för att träffa Öjebykören och även sjunga tillsammans i några körframträdanden i staden.

Vår hedersmedlem Ingrid Åström har lämnat oss och hedrades med närvaro av släkt, vänner och körmedlemmar i Spånga kyrka den 22 maj. Ingrid hann bli 100 år men var aktiv in i det sista med sin korsordklubb och bridgespel. Hon var en trogen besökare vid körens konserter och reste med oss både inom- och utomlands under åren och lämnar efter sig ett ljust minne till alla som kände henne.

Leila Sedvall

Festkommitténs ledamöter är:

Gunnar Brickner 08-669 7305
Brita Emås 08-37 72 75
Helmy Friberg 08-36 60 22
Ingrid Thorén 08-37 08 64
Stig Nordfeldt 08-640 9827
Erling Sundström 073-971 1192
Dagny Palm 08-86 43 58
Gudrun Odelius 08-37 85 53
Anita Myrman 08-27 84 23



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i
Stockholm



HÖSTMÖTE I STUGAN

LÖRDAGEN DEN 8 SEPTEMBER KL. 13.00,

Efter mötet serveras Färskrökt lax med dillstuvad potatis samt kaffe och kaka. Du som vill ta med dricka får gärna göra det men vi kommer att servera rött eller vitt vin till självkostnadspris. Priset för maten är 75:- och sätts in på föreningens plusgiro 15 80 11-7. Anmälan görs till Dagny tel. 86 43 58 eller Helmy tel. 36 60 22

VÄLKOMNA

SURSTRÖMMING I STUGAN

LÖRDAGEN DEN 25 AUGUSTI KL. 14.00.

Till glädje för alla surströmmingsälskare.

Vill du vara med och njuta av delikatesserna, hör av dig till Helmy på telefon 36 60 22. Gärna också hur många strömmingar du tänker förtära. Avgiften, ca 40 kr, betalas direkt till Helmy.

Medlemmar som inte vill ha denna delikatess får givetvis också komma, men får då själva ta med sig något ätbart.

VÄLKOMNA !

UTFLYKT TILL GUSTAFSBERG

ONSDAGEN DEN 10 OKTOBER

Guidad visning mellan klockan 13-14

Information och anmälan till Dagny telefon 86 43 58