



Nr 3

Augusti 2009

Årgång 60

Värmlandsföreningen i Stockholm



Noviserna Helmy, Wiola och Ingrid

Redaktören har ordet

”Picasso valde Kristinehamn.
Välkommen du också!”

Citatet är en slogan som använts i många år för att locka turister till Kristinehamn, skriver Bitte Assarmo i tidningen Kvällsstunden. Och även om det berodde på slumpen, snarare än på en personlig relation mellan Kristinehamn och konstnären, att monumentalskulpturen hamnade just i Kristinehamns skärgård står det helt klart att det var ett lyckokast för Kristinehamns turistnäring.

Picassoskulpturen är konstnärens första monumentalskulptur och föreställer hans hustru Jacqueline.

Picasso hade länge haft lust att få en stor skulptur uppförd nånstans. Den norske konstnären Carl Nesjar hörde sig för hos sin hemkommun i Norge, men där blev det nej till skulpturen. Elaka tungor hävdar att man tyckte skulpturen var gräslig

När Nesjar befann sig i Frankrike mötte han Kristinehamnsfödde konstnären Bengt Olsson och berättade då för honom att skulpturen saknade hem. Resten är historia.

Skulpturen uppfördes 1965 och är med sina 15 meters höjd en av de största Picassoskulpturerna i världen.

.....

Agnhammars gård rivs, skriver Värmlands Folkblad.

Agnhammars herrgård i Grums, med anor från 1700 talet, rivs inom kort – trots Svenska Byggnadsvårdsföreningens ansträngningar att rädda den. Med rivningen försvinner ytterligare ett minnesverk över den värmländska industriepoken. Herrgården var under närmare 200 år bostad för brukspatronen i bygden. Nu går den samma öde till mötes som säteribyggnaden på Long. Det blir kaffeved.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel 08 – 640 98 27; 070-67 52 539

Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Helmy Friberg

Tel 08 – 36 60 22; 070-78 97 433

Kassör:

Barbro Branting

Tel 08 – 86 31 35; 070-22 19 781

Stug- och festkommitté

Barbro Branting 08-86 31 35

Gunnar Brickner 08-669 73 05

Veikko Enehage 0733-49 640

Helmy Friberg 08-36 60 22

Stig Nordfeldt 08-640 98 27

Gudrun Odelius 08-37 85 53

Dagny Palm 08-86 43 58

Erling Sundström 073-971 1192

Ingrid Thorén 08-37 08 64

Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift

2009 2010

Huvudmedlem

200:- 200:-

Familjemedlem

100:- 100:-

Ansvarig utgivare för

”Vi från Värmland”:

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp: Nr 4 är den 31 oktober.

FÖRENINGSMÖTE 09 06 07

Så har vårens föreningsmöte gått av stapeln i vederbörlig ordning. 29 medlemmar mötte upp.

Efter mötet samlades alla utanför Stugan för en förfriskning. Stig Nordfeldt hade knåpat ihop en frågesport om årets värmländska ort - Forshaga. Det var inga lätta frågor, vilket visades vid sammanräkningen. Av 10 frågor var bästa resultat 4,5 rätt. Alla fick vi skämmas över våra dåliga kunskaper om Forshaga. Men sådant är till för att glömmas.

Snart var det dags för mat. I år hade Helmy Friberg, Gudrun Odelius och Ingrid Thorén hittat på något nytt. Sill i kapprock. Alla fick ett foliepaket med sill, potatis, ägg, och dill på sin tallrik. Allt var förberett hemma men värmts på grillen av Veikko Enehage. Jättegott! Till detta serverades lättöl eller vatten och för den som kände för det fanns snaps att köpa.

Vi hade också två musikanter som spelade glad och medryckande musik som passade oss.

Det är ju känt, att när VF träffas går det ungefär två minuter, sedan pratar alla i munnen på varandra. Så även denna gång.

Medan alla pratade smög Stig, Barbro, Helmy, Ingrid och jag upp till Stugan för att där klä om till medeltida kläder. Stig - klädd som munk och Barbro som abbedissa i Riseberga kloster i Närke - framförde en liten sketch som skulle handla om Forshaga och den berömda laxen som drogs upp ur Skivedsforsen.

Nu fanns det, enligt Stig, inte så mycket att berätta om Forshaga, men på medeltiden fanns i Riseberga ett kloster vilket brann ner 1546 och numera är en ruin. Vad har nu detta med Forshaga att göra? Jo, klostret hade fiskerätt i Skivedsforsen i långa tider. Där har

mycket lax fiskats upp för Risebergas räkning.

Så där stod vi andra tre klädda i medeltidskläder med varsin bricka med en present till var och en av gästerna. Gissa vad? Jo, en portion inkokt lax i presentförpackning. Även detta hade Stig ordnat. Jubel!

Efter detta blev det tid för kaffe och tårta. I samband med kaffet, fick Ingrid ett diplom - utdelat av Stig - som tack för förtjänstfullt arbete inom föreningen. Efter en del prat var det sedan tid att resa sig från bordet och röra på sig lite. Det blev kallt framåt kvällen eftersom vi ju hade suttit utomhus.

Så var ännu en trevlig sammankomst till ända.

Wiola Larsson



Bilder från föreningsmötet den 7 juni 2009.

Forshaga kommun stod i centrum för årets föreningsmöte. Frågesporten kom också att handla om Forshaga.



Vad är det som symboliserar Forshaga kommunvapen?

Medelst en vågskura styckad sköld i grönt - vari ett flottningsmärke "krona med hack" av guld - och guld - vari en trebladig grön lagerkvist.

Den år [1944](#) inrättade köpingen fick detta vapen 10 år senare. Kronan är ett märke som stämplades på ved som flottades till ett pappersbruk på orten, lagerkvisten är tagen från den från området stammande släkten von Lagerlöf. Efter kommunbildningen fanns bara ett vapen, vilket registrerades i [PRV](#) år [1979](#).



Två glada spelemän

Riseberga kloster

Riseberga kloster var ett nunnekloster av cisterciensorden i Edsbergs församling i Lekebergs kommun, nära Fjugesta i Närke. Amfiteatern på Riseberga är landets största utomhusteater. Den rymmer 1216 sittande åskådare.

Klostret anlades i slutet av 1100-talet som dotterkloster till Vreta. För byggnaderna användes kalksten. Klostret nämndes flitigt vid denna tid. Jorden till egendomen skänktes år 1202 av jarlen Birger Brosa. Klostret fick med tiden ett mycket stort jordinnehav, och ägde 224 gårdar, kvarnar, gruvor och kyrkor i Närke, Södermanland, Värmland, Västergötland, Östergötland och på Öland, samt tomter i Örebro. Hela Edsbergs socken låg under klostret, och Riseberga var därför skyldig att hålla präst till sockenfolkets tjänst.

År 1341 satte Ulf Gudmarsson och Birgitta Birgersdr (den heliga Birgitta) sin dotter Ingeborg som novis i Riseberga. Även dottern Katarina kom senare dit.

På 1500-talet drogs egendomen in till staten av Gustav Vasa.

År 1546 ödeläggs klostret av eldsvåda.

År 1650 byggs Edsbergs kyrka ut med sten från klosterruinen. Kyrkporten är från klostret.

Ovan jord finns idag bara ett gavelparti av kyrkan kvar.

Källa: Wikipedia



Representanter för Riseberga kloster på besök vid stugan.



Munken Stig och Abedissan Barbro



Nyfångad blanklax i Skivedsforsen



Noviserna Ingrid och Wiola lyssnar spánt

Linroth och Löwenhielm

Få släkter har varit större jordägare och bruksägare i Värmland än de adliga ätterna Linroth och Löwenhielm. Genom giftermål kom de båda släkterna att knytas till Herresätet Long i Grums.

Long har en historia som går tillbaka till släkten Lange från tiden före Digerdöden 1350. I slutet av 1600-talet äger Elias Larsson egendomen. Släkten adlas **Linroth** 1691 samma år som Elias dör. Äldste sonen assessorn Johan Gustaf ärver Long. Säteriet utökas genom köp av flera gårdar i trakten. Johan ägde dessutom Forshaga, Katrineberg, Kvarntorp, Mölnbacka, Dömle, Småris-Dejefors, Lökene, Apertin, Illberg, Frykfors och Säby. Han var brukspatron på Bjurbäcken och Forsbacka. Äldste sonen assessorn Jean Gustaf Linroth var också bosatt på Long.

Släkten **Löwenhielm** härstammar från Gudmund Nordberg född i Gillberga. Kapten vid Värmlands regemente. Adlad Löwenhielm 1725. Grevlig ätt från 1762. En av de fyra sönerna var Carl Gustaf L född 1701 i Kila, död i Stockholm 1768. Överste, riksråd, greve, kanslipresident. Gift med Anna Elisabeth Kolthoff. Fem barn. Den äldste sonen **Carl Gustaf L** (1732-1788) och den yngste **Fredrik Adolf L** (1743-1810) skall vi bekanta oss mer med.

Carl Gustaf Löwenhielm (1732-1788) gifter sig med Jean Gustaf Linroths dotter Sara Caisa (1739-1826) "Gammalgrevinnan på Apertin" eller "Appartikärnga". Det är denne Löwenhielm som uppför Grefvegården i Karlstad. Sonen Carl Gustaf L (1759-1839) gift med Agneta Wrangel flyttar till Long 1786 där han blir fideikommissarie. Han ärver Grefvegården och den mark där Klaraborg byggs. Kallades "snålhåka". På 1820-talet äger han även Storfors, Kroppa, Bjurbäcken, Kungsskogen, Åmnefors, Asphyttan, Yngshyttan samt gruvorna Persberg och Kroppa. Sonen Carl Gustaf L (1790-1858) blir en av Värmlands mest framträdande personligheter under 1800-talet. Född på Long, som uppförts

på nytt i nygotisk stil, men rivet till ved 1940. Deltog som tzar Alexanders adjutant vid 1812 års ryska fälttåg mot Napoleon. Landshövding i Göteborg 1843. Reciderarade på Long men tillbringade kortare tider på Klaraborg i Karlstad som uppfördes 1849-50. Färdades i fyrspann till och från Karlstad. Bouppteckningen omfattar 76 sidor. Denne Carl Gustaf var gift med Jacqueline Gyldenstolpe mor till Oskaria som hon hade med Oskar I. Efter hennes död gifter sig Carl Gustaf med Natalie von Buxhövdén och får minst fem barn varav flera dör i späda ålder. Ätten Löwenhielm dör ut på manssidan. Long övergår till närmaste kvinnliga släkting gift Rosensvärd vars son Carl övertog Long. Carl var Värmlands längste man vid denna tid. 2,2 meter lång.

Fredrik Adolf L (1743-1810) greve hovkansler. Gift med Christina Augusta Fersen. Båda ingick i Adolf Fredriks hov. Christina var en av de "tre gracerna" vid hovet. Två söner föddes "i äktenskapet". Gustaf Carl Fredrik (1771-1856) och Carl Axel (1772-1861).

Gustaf, greve militär diplomat, ansågs liksom sin bror Carl vara son till hertig Karl sedermera Karl XIII och gynnades av Gustaf III. I finska kriget 1808-9 var han överbefälhavarens generaladjutant men sårades och föll i fångenskap. Blev en av Karl Johans mest betrodda män bl a vid underhandlingarna med tzar Alexander 1812-13 och utnämndes vid fredsslutet till minister i fredskongressen i Wien. År 1818 minister i Paris till strax före sin död. Var vakthavande kapten, 21 år gammal, då Gustaf III skottsbadades.

Carl, greve krigare diplomat. Bekräftad son till hertig Karl. Envoyé i St Petersburg 1812-18, svensk representant i Wien 1814-15, president i Krigsakademin, statsråd 1822-39. Karl Johans främste medhjälpare vid genomförande av 1812 års politik. Han slöt det viktiga avtalet med Ryssland i april 1812. Även Carl var vakthavande kapten, men skickades av kungen att möta sin fästmö på teatern strax före skottet.

Vi Gratulerar

90 år

Dagny Palm den 26 november

85 år

Margit Larsson den 19 december

Ingrid Thoren den 28 december

Anna-Lisa Augustsson den 29 december

80 år

Clary Alm den 30 november

70 år

Hans Erik Rudin den 25 oktober

Per-Åke Båth den 29 oktober

Kristinehavs Malmgård. På grund av omorganisation och renovering av Malmgården har vi vistats på Hartviska palatset med våra övningar en tid och vänder nu tillbaka till fadershuset som kören har hyrt omkring 30 år tidigare. Det har även blivit förändringar i styrelsesammansättningen då våra styrelsemedlemmar ordförande Rune Englund, Lena Englund och Hanserik Sjödin slutade efter vårterminen efter ett långt medlemskap och med flera uppgifter i kören. Valberedningen kallade till ett extra möte den 28/5 där den nya styrelsesammansättningen valdes till 2010 till det ordinarie årsmötet.

Fram till årsmötet 2010 är därför sammansättningen följande:

Ordförande: Leila Sedvall

Kassör: Björn Åström

Sekreterare: Ulla Svahn

Ledamöter: Jerker Nordell

Gunnel Modin

Suppleanter:

Karin Netz-Andréasson

Peter Westgårds

Våra dirigenter är fortfarande Roland Forsberg och Helena Coccozza

Vi hoppas att kören kan fortsätta ännu ett tag och ser fram mot att få sjunga igen. Vi söker även tenorer.

Leila Sedvall

Ny Mailadress: lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av tidningen "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Arbetsdag i stugan

Lördagen den 17 oktober klockan 9.00 har vi arbetsdag i stugan. Anmälan till Stig en vecka före för beräkning av antalet lunchgäster.

Valberedningen

Axel Larsson utgör valberedning inför de val som skall företas på nästa årsmöte. Axel meddelar att han i god tid före årsmötet, gärna redan nu, vill ha namnförslag till de olika förtroendeposterna. Samma gäller om någon nu vald förtroendeman inte avser att stå till förfogande för omval. Nominering kan ske skriftligt eller muntligt till Axel.

Rapport från Wermlandskören

Efter genomförda aktiviteter och konserter under vårterminen startar vi kören den 27 augusti, nu återigen på



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i
Stockholm



Föreningamöte

Söndagen den 27 september klockan 13.00 i stugan

Nävgröt och fläsk, avgift 60 kronor betalas på plats

Anmälan till Barbro 86 31 35 senast den 20 september.

JAZZKVÄLL

Tisdagen den 6 oktober klockan 19.00
Restaurang Louis, Söderhallarna.

Anmälan till Helmy telefon 36 60 22 en vecka före

Ljusstöpning

Söndagen den 18 oktober klockan 11.00 i stugan

Anmälan till Barbro 86 31 35, som tar betalt på plats.

Korvstoppning

Söndagen den 15 november klockan 11.00 i stugan.