



**Nr 3**

**Augusti 2010**

**Årgång 61**

**Värmlandsföreningen i Stockholm**



Föreningens logga omgiven av blomlådor med gula blommor, en skapelse av föreningens ordförande Stig Nordfeldt, till föreningsmötet den 20 juni 2010.

## Redaktörens spalt

Då och då får jag frågan vad det skulle kosta om tidningen trycktes i färg, åtminstone första sidan. Svaret brukar bli, **för** dyrt för en till medlemsantalet så liten förening som vår. Om man vill se bilderna i färg så finns tidningen på vår hemsida där bilderna återges i färg. Detta är väl ingen tröst för den som inte har någon egen dator förstås.

Antalet medlemmar fortsätter att minska då nyrekryteringen inte överstiger avgångarna. I detta nummer av tidningen påminns vi högst påtagligt om detta då fyra medlemmar avlidit på kort tid.

Fundera gärna en gång till om det inte finns någon i bekantskapskretsen med anknytning till Värmland som skulle kunna tänkas bli medlem.

Gustaf Frödings 150 åriga födelsedag har firats i Värmland och i vår förening. På Alsters herrgård med en 150 meter lång tårta. Fröding själv kanske hellre velat ha Champinjoner. Ricky Andreis, Frödingjubileets projektledare i Karlstad, sammanfattade firandet med förhoppningen att folk har fått se Fröding på andra sätt än i den vita sårken på mentalsjukhuset.

Sven Olof Quist

### En möjlighet

- Älskade Susanne, tror du inte att du skulle kunna lära dig att älska mig?
- Det är möjligt, jag har ju lärt mig att äta surströmming också.

### Samma chef

- I femtio år har jag jobbat för samma chef.
- Samma här. Vi firar guldbryllöpet i morgon.

## Vi från Värmland

### Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel. 08 – 640 98 27; 070-67 52 539

### Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

### Tf sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist

Tel. 08-716 6730

### Kassör:

Barbro Branting

Tel. 08 – 86 31 35; 070-22 19 781

### Researrangör:

Helmy Friberg

Tel. 08 – 36 60 22; 070-78 97 433

### Stug- och festkommitté:

Barbro Branting 08-86 31 35

Gunnar Brickner 08-669 73 05

Veikko Enehage 0733-49 64 02

Per Jansson 08-550 88 153

Stig Nordfeldt 08-640 98 27

Gudrun Odelius 08-37 85 53

Erling Sundström 073-971 11 92

Ingrid Thorén 08-37 08 64

Agneta Wahlund 08-550 88 153

### Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

[www.varmlandsforeningen.se](http://www.varmlandsforeningen.se)

### Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift: 2010 2011

Huvudmedlem 200:- 200:-

Familjemedlem 100:- 100:-

Ansvarig utgivare för

”Vi från Värmland”:

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post [s.o.quist@telia.com](mailto:s.o.quist@telia.com) eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp för nr 4 den 30 november.

## FRILUFTSGUDSTJÄNST STUGAN

På pingstdagen - den 23 maj - firade vi gudstjänst för första gången i Stugan. Utomhus blev det inte för det var ganska kyligt och emellanåt regnade det också. Men det gick bra att sitta inomhus där det var varmt och skönt med en brasa som sprakade i spisen. 26 personer hade hörsammat denna inbjudan, som stod i förra numret av Vfv.

Kyrkoherden i Sofia församling, Hans Ulfvebrand, ledde gudstjänsten, som naturligt nog handlade om pingsten. Han hade också med sig kyrkvården Anna, som hjälpte oss att sjunga psalmerna och även sjöng en del andra visor. Inte nog med det, den förre kyrkoherden i Karlskoga kyrka, Gunnar Hatt, deltog med en rad roliga historier vid kyrkkaffet.

Som vanligt när vi träffas är stämningen hög och alla pratar och har trevligt.

Och för att det skall bli trevligt fordras att någon förbereder detta. Ingrid Thorén basade och hade bakat rullrån, Gudrun Odelius hade bakat bullar, Barbro Branting hade bakat goda kakor och Stig Nordfeldt härliga Cheese-cake-tårtor. Dagny Palm hade också dragit sitt strå till stacken.

Undra på att alla hade trevligt.

Detta var som sagt första gången gudstjänst i Stugan, men vi hoppas på att det skall bli repris nästa år vid pingsttid.

### Wiola Larsson



Hans Ulfvebrand, kyrkoherde i Sofia församling och Gunnar Hatt förre kyrkoherden i Karlskoga.



Hans Ulfvebrand med kyrkvården i Sofia församling.



Stig Nordfeldt och Gunnar Hatt i ett handgripligt resonemang

## Gustaf Fröding 150 år

firade vi vid vår stuga den 20 juni. Vi började med Föreningsmötet och 25 medlemmar hade infunnit sig. Mötet klarades av som vanligt med fart och trots det tyckte ordförande att det varit ett givande möte.

Nu gick vi ut och nedanför slänten väntade drinkbordet samt en överraskning. En presenning lyftes bort och en skapelse, som Stig gjort, framträdde. Vår "logga" omgiven av blomlådor med gula blommor. Kan inte beskrivas utan måste ses! Hoppas redaktören får in en bild på konstverket i nästa VfV. Var får Stig alla sina idéer ifrån?

Nu flyttade sig de flesta till tältet för att invänta maten. Då dök en gäst upp, ingen mindre än Gustaf Fröding (alias Stig). Han tyckte det var roligt att flera ställde upp på hans 150 årsdag än på 50-årsdagen. Därefter läste han några av sina dikter. Plötsligt dök "tre kärringar i en backe" upp (Ingrid, Dagny och Gerd). Barbro läst den dikten och kärringarna ojade sig. Därefter blev Barbro mor till "Lelle Karljohan" (undertecknad) som hon skröt om. Lille Karljohan tröttnade på det och sa, ja skiter i mor. Det hela avslutades med att vi tillsammans sjöng "det var dans bort i vägen" och som bakgrund hade vi just den tavlan från väggen i stugan.

Nu väntade den lekamliga spisen som våra duktiga värdinnor; Ingrid, Gudrun och Dagny ordnat. Vi fick sill, färskpotatis, gräddfil, lök samt smör och bröd och lättöl till. Stämningen och sorlet steg allteftersom glaset tömdes. Kronan på verket, d.v.s en bakelse med kronan på, serverades till kaffet. Den var färsk och god, absolut inte någon rest från gårdagens bröllop. Åter har vi firat VF:s dag med en trevlig fest och med vädret hade vi tur.

Ett varmt TACK till alla som ordnat denna fest från

**Helmy Friberg**



Gunnar Brickner





Det var dans bort i vägen



## Fröding firades även i Karlstad

Storpublik firade Fröding på Sandgrundsudden i Karlstad den 22 augusti. En 150 meter lång tårta på Alsters herrgård och en konsert med Värmlandsoperan, Rikard Wolff, Annika Thörnquist med flera på Sandgrundsudden blev avslutningen på Gustaf Frödings födelsedagsfirande i Karlstad.

Rikard Wolff tyckte det var en stor ära att få komma tillbaka till sin hemstad och uppträda i en hyllning till Fröding bland annat läste han Frödings dikt Skalden Wennerbom med stor inlevelse, enligt Värmlands Folkblad.



## Skrädmjöl

Stig har fått ICA Supermarket Matmästar på Folkungagatan 114-116 att från Stöpafor ta hem Skrädmjöl. Jag har varit och handlat, skriver han, och då kostade mjölet 28.90 kr/påsen. Det kan vara bra om alla i föreningen får reda på att det går att få tag på mjölet på närmare håll än hemma i Värmland.

## Avlidna medlemmar

Gösta Nilsson

Gunvor Sjödin

Gustaf Fagert

Lennart Söder

### Gösta Nilsson

Det har kommit till vår kännedom att vännen Gösta har avlidit i en ålder av 93 år. Han var född i Sunne och flyttade till Stockholm år 1942 för att utbilda sig till ingenjör och arkitekt. Han var mycket idrottsintresserad, främst skidor och orientering. Han var med i laget som ett år vann distriktsmästerskapet i skidstafett för Sunne i Värmland.

För oss som har varit med i värmlandsföreningen i många år har han varit en stadig klippa som man personifierat med föreningen. Gösta var också hedersledamot i föreningen. Han har på något vis alltid funnits där, kanske främst för att han var stugfogde i elva år. Det var ju före moderniseringen av Stugan, så det var bra mycket arbetsammare med gasol och stearinljus och att hämta vatten från pumpen. Det var också Gösta som satte in insatsen i den öppna spisen för att spara värme. Även tomten, speciellt ängen, skötte han med stor omsorg.

Gösta hade många intressen, bl a att tälja i trä. Han har gjort många figurer, katter, vargar och skålar och mycket annat. I Stugan finns ett vackert fruktfat av vril som Gösta gjort.

Det var alltid trevligt när Gösta och Ingrid kom ut till Stugan på joursöndagarna och andra fester. Vi kommer att sakna Gösta.

Wiola Larsson

### Gustaf Fagert

Det har kommit till vår kännedom att förre kassören och hedersledamoten Gustaf har avlidit i en ålder av 88 år.

Gustaf var född i Nyed och var en trogen medlem i vår förening. Han kom till Stockholm samma dag som andra världskriget tog slut och hela Stockholm firade.

Han blev inte medlem i föreningen med detsamma, han bildade familj här och tog efter några år anställning utomlands, först i Turkiet och sedan i Nepal.

Första gången som jag träffade Gustaf och Ulla var på en gammaldanskurs som folkdanslaget anordnade. Det var mycket senare, jag tror på åttiotalet.

Gustaf blev med i styrelsen, först som kassör under åren 1986 - 1999 och sedan som vice revisor.

Han var också med vid ombyggnaden och moderniseringen av Stugan då den byggdes om.

På senare år blev Gustaf sjuk och det uppstod genast ett tomrum för oss som vant oss vid att se Gustaf och Ulla på våra möten och träffar.

Wiola Larsson

### Gunvor Sjödin

Gunvor, som var född i Sysslebäck 1927, avled den 20 juli. Gunvor var ordförande i föreningen åren 1970-72.

Sven Olof Quist

## Vi Gratulerar

3/10 Knut Carlsson .....80 år  
28/10 Ryno Björklund.....85 år  
4/11 Arne Berggren.....85 år  
4/11 Stig Nordfeldt..... 75 år  
25/12 Lilly Bjälvenäs..... 85 år  
31/12 Bengt Lagerkvist ..... 60 år

## Tack

Hjärtligt TACK för uppvaktningen på min 70-års dag. Det betyder mycket att ha fina vänner.

Veikko Enehage

Ett hjärtligt tack för den fantastiska uppvaktningen på min 90-årsdag.

Birger Björnberg

## Dagskryssning med julbord

Vi samlas på Cityterminalen torsdagen den 25 november klockan 9.45 för färd med buss till Kapellskär.

På Rosella väntar julbordet klockan 12.00 med vin och öl (ej snaps, finns att köpa). Efter julbordet finns möjlighet att handla i Taxfreebutiken. Det finns även underhållning med dans. Allt detta för ett pris av 259 kronor.

Betalas in till vårt plusgiro 158011-7 senast 15 november.

Vi är tillbaka med buss vid Cityterminalen kl.19.00.

Anmälan snarast till Helmy Friberg telefon 36 60 22 eller 070-789 7433.

Antalet är begränsat.

VÄLKOMNA



## Arbetsdag i stugan

Sven Jansson, hans son Per med sambo Agneta har varit och klippt hela gräsvallen och på flera andra ställen. Två nya trappor har byggts vid uthusen. Vidare har Agneta skaffat fram två solparasoller i färgerna grönt och vitt.

Lördagen den 9 oktober klockan 9.00 blir det arbetsdag i stugan. Anmälan en vecka före till Stig Nordfeldt



Wermlandskören

Ordförande Leila Sedvall

E-post [lb.sedvall@gmail.com](mailto:lb.sedvall@gmail.com)

[WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/](http://WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/)

## Besök gärna vår hemsida

[www.varmlandsforeningen.se](http://www.varmlandsforeningen.se)

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av tidningen "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 08-796 97 99.

E-post [christer@ugglan4.se](mailto:christer@ugglan4.se)



# Vi från Värmland

Organ för  
Värmlandsföreningen i Stockholm



## **Föreningsmöte**

Söndagen den 26 september klockan 13.00 i stugan.

Nävgröt med fläsk, avgift 60 kronor betalas på plats.  
Anmälan till Gudrun telefon 37 85 53, senast den 20:e  
september. Svagdricka ingår.

## **Korvstoppning**

Söndagen den 24 oktober klockan 11.00 i stugan.

## **Lucia**

Lördagen den 11 december klockan 16.00  
(Mera härom i nästa nummer av tidningen)