



Nr 3

September

2014 Årgång 65

Värmlandsföreningen i Stockholm



Den 31 maj 2014

Redaktören har ordet

I nr 5/2013 av "Vi från Värmland" skrev vi om den populäre läkaren Eric Kjellgren från Arvika och hans gärning. I det här numret skriver vi om Fredrik Adolf Boltzius. Helbrägdagöraren från Grava.

Kjellgrens kunskaper var det ingen som ifrågasatte. Däremot var Boltzius det. Karlstadbiskopen och sedermera ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg ansåg Boltzius verksamhet som religiös humbug.

Vad biskopen ansåg om Silbodalsprästen vet vi inte, men denne delade ut nattvarden spetsad med arsenik till gamla och orkeslösa människor som han ansåg låg socknen till last. Prästen tog livet av flera innan han avslöjades. I väntan på rannsaking och dom inkvarterades han på häktet i Karlstad. En sån betydande man nekades dock inte att medtaga egna lakan. Någon dom blev det aldrig i hans fall. Alternativ användning av sänglinne, kanske man kan säga.

Sommaren 2014 kan nu summeras. På sina håll värmerekord/regnrekord. I Västmanland spanade man förgäves efter regn som släckningshjälp vid den största skogsbrand som förekommit i modern tid. I Halland och Värmland spanade man efter någon timmes uppehåll i allt regnande. Kristinehamn brukar väl inte vara värst utsatt, men det blev man i år.

Extremoväderstider är här. Det behöver man inte vara profet för att förutspå. Konstigt nog verkar politiker och andra samhällsplanerare ha en annan dagordning. Det är kanske bra att de får ta på sig stövlarna ibland. Eller blir det bara en rolig historia av det hela. Som när det brann i Taserud och brandkåren ropade ut att det medhavda vattnet var slut. "Nägum det de är," sa Elis "ja har fulle stövlarna ja"

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Christer Hård af Segerstad
Tel. 08 – 796 9799

Vice ordförande:

Vakant

Sekreterare:

Vakant

Kassör och redaktör:

Sven Olof Quist
Tel. 08-745 1851

Ledamot

Wiola Larsson
Tel. 08 – 36 53 88

Suppleant

Ingrid Thorén
Tel. 08-37 08 64

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

<u>Årsavgift:</u>	2014	2015
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Christer Hård af Segerstad
Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 4 är den 25 oktober.

Höstmötet den 7 september



Deltagarna vid föreningens höstmöte kom till stugan i strålende sol. Som om sommaren fortfarande hade sitt grepp över tillvaron trots att almanackan visade att vi var inne i september.

Gårdskatten sökte sig också till stugan när den såg att mötesdeltagarna anlände. Karl Jonasson hade förberett sig för mötet med katten som denna dag slapp det ansträngande arbetet att själv fånga sin mat.



Mötesförhandlingarna var snart avhandlade under Christers ledning. Kassarapporten visade att ett antal medlemmar fortfarande resterade med avgiften. Minskade intäkter kompenseras dock mer än väl av frivilliga bidrag till verksamheten. Ett stort tack för detta.

Den 5 oktober blir det städdag. Erling påpekade att vi har ett träd på tomten som borde åtgärdas innan det av egen kraft faller över vägen och kan förorsaka en olycka.



Efter att mötet avslutats kom vår mat, levererad av Ann-Christine Lindquist Easy Catering i Täby. Det blev rostbiff och potatissallad. Som dessert fick deltagarna äppelkaka som Anneliese hade bakat. Alla verkade nöjda och belåtna med vad som serverats och sände en tacksamhetens tanke till de som gjort det möjligt att än en gång mötas i stugan.

Nästa gång vi träffas är vid Luciafirandet i Vällingby den 13 december och årsmötet den 1 mars. Mera härom i nästa nummer av tidningen som beräknas utkomma i början av november. Tillsammans med Wermländska Sällskapet blir det uppstart av nästa års verksamhet i början av januari. Mer även om detta i nästa nummer.



FÖRENINGSMÖTE OCH VF:S DAG

Den 31 maj började med regn och en allmänt dyster väderprognos, men man skall inte låta sig nedslås av det. På eftermiddagen ett par timmar innan mötet skulle börja, så vad hände? Jo, solen tittade fram och allt såg helt annorlunda ut.

Mötesdeltagarna började anlända och till slut var det 25 personer som mötte upp. Christer svängde mötesklubban och öppnade föreningsmötet. Eftersom vi inte har en fulltalig styrelse, så ryckte Anneliese in som sekreterare. Tack för det. Christer redogjorde för de frågor som behandlats sedan förra mötet och Sven Olof redogjorde för hur föreningens ekonomi ser ut idag.

Stugans verksamhet hittills i år har varit arbetsdag och "tranfest" utan tranor (de hittade inte i år) men våfflor

till kaffet blev det i alla fall samt en joursöndag. Fler joursöndagar kommer, glöm inte att komma till Stugan då. Stugan har även varit uthyrd två gånger.

När mötet var klart minglades det en stund utanför Stugan, eftersom vädret tillät det innan en landgång serverades. Till kaffet hade Anneliese bakat tre goda tårter som gick åt till sista smulan.

Vi fick också en strålande underhållning av Edelunda spelmän. De spelade låtar från norr till söder med en sväng även in i Norge.

Tiden gick och så småningom började folket vilja dra sig hemåt. Tiden går alldeles för fort när man har trevligt.

Till slut var det bara "personalen" kvar och de skall ha ett stort tack för att de ställer upp.

Wiola Larsson



Helmy och Gunnar tar en svängom.

Föreningsmöte och VF:s dag

Så var det åter dags att samlas i vår stuga för möte och VF:sdag. Vår "nygamla" ordförande Christer kallade in oss kl.15.00.

Dagens agenda föredrogs och med van hand klubbades de olika punkterna igenom. Till sin hjälp hade han, som alltid annars, sin fru Anneliese som sekreterare.

Efter mötet gick vi ut till drinkbordet. Det är tradition att ha något extra på VF:sdag. Wiola hade knåpat ihop lite kluriga frågor så vi skulle få lite hjärngympa.

Inne i stugan väntade mer underhållning. Fyra medlemmar från Edelunda folkmusikorkester. Vet inte om de heter så, men folkmusik kunde de

verkligen spela med dragspel, fiol och nyckelharpor. Det var så härlig takt att det var svårt att hålla benen stilla.

Även till Värmlandsvisan fick vi ackompanjemang.

Därefter severades det en mycket god och mättande delikatesslandgång. Vi avslutade måltiden med kaffe och Annelieses smaskigt goda gräddtårta.

Eftermiddagen försvann som vanligt med prat och gemyt.

Till flickorna Ingrid, Wiola och Gudrun ETT VARMT TACK för Ert arrangemang.

Eftermiddagen hade börjat gå över till en ljus försommarkväll när vi sa hej till varandra.

Vid datorn Helmy Friberg

Helbrägdagöraren från Värmland.

I Skåre utanför Karlstad ligger ett litet hus kallat Boltziusmuseet. Här bodde på 1800-talet och verkade en märklig man som genom förkunnelse och handpåläggning botade tusentals människor.

Fredrik August Boltzius föddes i Grava socken i Värmland den 13 maj 1836. Han var av tysk börd. Hans farfar emigrerade till Sverige och köpte här ett lantbruk. Efter skolan i Karlstad studerade han på lantbruksskola och arbetade en tid som jordbruksarbetare. Han var stor och stark så han behövde inte någon häst utan drog plögen själv.

En kall vinterdag 1877 gick han fram på de värmländska vägarna. Han linkade svårt. Den ena foten var ombunden och varje steg var plågsamt. Han satte sig på en sten för att vila. Då slog honom en tanke. Jag är kristen och tror på Gud. Skulle då inte gälla det Jesus sagt: "På de sjuka skall ni lägga händerna, och de skall bli friska" Det måste väl gälla även mig, tänkte Boltzius. Han drog av sig skon och bandage och bad för sin sjuka fot. Sedan tog han på sig skon igen. Tog sin packning och sprang för att förvissa sig om att allt det onda var borta. Och det var det.

För honom blev detta en upplevelse han aldrig glömde. Och när löftet om helbrägdagörelse gällde honom, då gällde det även andra, det förstod han.

Från den första tid som helbrägdagörare i Värmland berättade Boltzius om Per i Brandsbol som varit sängliggande i många år. En soldat hade skjutsat honom dit. Soldaten vågade inte gå in utan stod och kikade in genom ett fönster. När Per steg upp ur sin säng och gick fram över golvet blev soldaten så rädd att han sprang sin väg.. Per berättade själv i Ulvsby missionshus om undret som skett med honom. Läkarna i Karlstad intygade att ett under skett

Nu hade ryktet börjat gå, att sjuka blev botade genom honom. Stora skaror samlades vart han gick.

Under ett besök i Stockholm kallades han till slottet. Det var drottning Sofia som ville ha hjälp av Boltzius. Vad han gjorde där har hållits i största hemlighet. Ärkebiskopen Anton Sundberg såg med oro på Boltzius verksamhet och kallade detta för "religiöst humbug". Han beklagade sig för kung Oskar som dock försvarade Boltzius verksamhet.

Boltzius hem i Skåre förvaltas av Skåre missionsförsamling. Många besökare kommer för att se hemmet och höra om Boltzius livsgärning.

På vinden till Värmlands museum ligger sammanlagt 33.000 brev adresserade till F A Boltzius. Denna brevsamling testamenterade Boltzius till Museet.

Han skrev också att hans bostad med hela samlingen av kryckor och proteser skall bevaras som ett vittnesbörd för kommande släkter.

Klippt ur tidningen Kvällsstunden

Könstit

Nog verker dä könstit, kan nōggen förstå,
i blann heter medicin si, i blann så.
Nōn gång ä di store, nōn gång ä di små,
på en bōrk står "ta en", på näste bōrk "två".

På tockne fasoner så blir en lätt trött,
så ja tömmer bōrkera i en karött.
Sen tar ja mej en òm ja kommer förbi -
va dä blir för nōn sort, dä strunter ja i.

L-E i VF

Vi Gratulerar

25 oktober	Hans Erik Rudin	75 år
29 oktober	Per Åke Båth	75 år
26 november	Dagny Palm	95 år
19 december	Margit Larsson	90 år
28 december	Ingrid Thorén	90 år

Avlidna medlemmar

Märta Strandberg den 16 augusti
Sven Edvardsson den 21 augusti

Vi hälsar nya medlemmar välkomna

Ingemar Olsson Långseruds
utvecklings- och trivsselfond

Karl Olausson Stockholm

Stugan



Arbetsdag i stugan

Allmän höststädning som lövkattning, rensning av hängrännor och städning inomhus sker **söndagen den 5 oktober med början klockan 10.00**. Alla frivilliga krafter är välkomna hälsar Erling.

Stug- och festkommitté:

Christer Hård af ..	08-796 9799
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Wiola Larsson	08-36 53 88

Kalendarium

Luciafirande Vällingby 13 december
2014 i Vällingby.

Årsmöte i Vällingby den xx februari 2015

Kören

Ordförande: Jerker Nordell
Kontaktperson: Leila Sedvall
E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Luciafirande

Söndagen den 13 december klockan 16.00 i
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby.
Buffé. Kaffe och kaka.
Medtag egen dricka.

Avgiften 150 kronor, sätts in på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 7 december till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Viola tel 36 53 88

Årsmöte (Preliminäst datum)

Söndagen den 1 mars klockan 16.00 i
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby

Se mera härom i nästa nummer