



Nr 3 Augusti 2016 Årgång 67 Värmlandsföreningen i Stockholm



Vår mötet 2016

Redaktören har ordet

I detta nummer presenterar vi VIK-47, en av tre sektioner av Värmlandsföreningen i Stockholm. Uppgifterna är hämtade från Idrottsklubbens egen hemsida. Uppgifterna välkända för de egna medlemmarna men kanske mindre kända för Värmlandsföreningens medlemmar.

Värmlandskörens verksamhet är troligen mer känd för oss. Leila Sedvall har under åren bidragit till detta. Så även i detta nummer.

Farsta Hembygdsförening presenterades i föregående nummer Orsaken till detta var att de i sin tidning Hembygdsnytt beskrivit vår verksamhet. Vi är ju också en hembygdsförening. Vi följer noga vad som sker i Värmland i vår tid och värnar om gamla och nya traditioner från landskapet Värmland.

Vi har ju viss anknytning till Farsta. Vår stuga på Farstanäset ingår i stadsdelen Farsta i Stockholm vars gatunät döpts efter ortsnamn i Värmland Ett antal av våra medlemmar är bosatta i området.

Representanter för Farsta hembygdsförening har inbjudits till höstmötet. Då får vi tillfälle att bekanta oss med varandra och diskutera ett eventuellt framtida samarbete.

Vår äldsta medlem, Vera Gustavsson, avled den 14 juni 99 år. Vera skulle ha fyllt 100 år den 3 januari nästa år.

Vid begravningen representerades föreningen av Wiola Larsson.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Christer Hård af Segerstad
Tel. 08 - 796 97 99

Vice ordförande:

Vakant

Sekreterare:

Anneliese Hård af Segerstad
Tel. 08-796 97 99

Kassör och redaktör:

Sven Olof Quist
Tel. 08-745 18 51

Ledamot

Vakant

Suppleanter

Vakanta

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

	2015	2016
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Christer Hård af Segerstad

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.

Manusstopp för nr 4 är den 30 oktober.

Vårmetet i stugan den 5 juni



Föreningsmötet samlade 19 medlemmar. Dagordningspunkterna var snabbt avklarade. Några stora frågor – utöver de traditionella rapporterna från kassan, stugan och kommande verksamhet – fanns inte.

Som vi redovisade i föregående tidning hade Farsta Hembygdsförening i sin tidning Hembygdsnytt presenterat vår förening och verksamhet på Farstanäset.

Vi är ju också en hembygdsförening låt vara att hembygden ligger lite längre bort. Kanske kan ett samarbete mellan föreningarna vara till båtnad för alla!

Vår diskussion slutade i att vi borde ta kontakt med Hembygdsföreningen och bjuda in några representanter till vårt höstmöte. Sagt och gjort.

Efter mötet bjöds det på Festlandgång. Ja, bjöd och bjöd, vi betalade själva.

Utdrag ur Vi från Värmland Nr 1 1986

Rapport från Årsmöte

”Ett sextiototal medlemmar besökte Hamburgerbryggeriet när Värmlandsföreningen hade årsmöte. Mötet avslutades med sedvanlig fest och dans till Arne Nybergs duo.

Ordförande för mötet var Birger Björkenlund, en av veteranerna i föreningen. Det blev några ändringar i styrelsen: Ny ordförande blev Christer Hård av Segerstad. Gun Sundell hade av sagt sig fortsatt uppdrag som ordförande och deltagande i styrelsen. Ny vice ordförande blev det också i Doris Hedström. Hon har varit redaktör för föreningens tidning i 6 år. Till ny redaktör valdes Marianne Daghall. Stig Nordfeldt fortsätter arbetet som sekreterare. Föreningen fick ny kassör, Gustaf Fagert. Eva Nilsson fortsätter som husmor och Dagny Palm som klubbmästare. Gösta Nilsson tar ytterligare ett år som stugfogde. Suppleanter i styrelsen blev Monica Andersson och Arne Berggren.

Föreningen ligger nu i startgroparna av förberedelser för sitt 50-årsjubileum 1988.

Av verksamhetsberättelsen framgår att medlemsantalet minskat med 5 medlemmar till 481 stycken. 28 nya medlemmar har under verksamhetsåret trätt in i föreningen.

NU EN ENDA

En behöver inte många blommor,
inte jämt en stor å grann bukett.
Dä kan vare vackert mä en enda
tullpan i vasen rätt å slätt.

Ja behöver inte många vänner.

Bare Gu mej noen enda gir –
en som tol mej ett helt liv, å senna
holler mej i hanna når dä lir...

Ur ”Värmlandsvers” av Gunvor Anér.

VIK-47

VIK-47 kommer ur den ursprungliga Värmländska Ungdomsföreningen i Stockholm, som startades redan på 30-talet. Föreningen skulle "samla värmlänningar i Stockholm, bevara kontakten med hembygden och dess kultur samt senare utöva idrott i olika former".

Under 40-talet flyttade många värmlänningar till Stockholm, medlemsantalet växte snabbt och många av medlemmarna var intresserade av idrott. En egen klubbstuga byggdes på Farsta-näset. År 1947 började officiellt idrottsklubben - Värmlandsföreningens IK.

De första grenarna blev skidor och orientering. Sedan utehandboll, som dock blev kortlivad. Bandy och fotboll togs i stället upp och det var inom dessa sporter som klubben på 50-60 talet främst blev uppmärksam i sportspalterna tillsammans med orienterarna, vilka bl.a. tog ett DM.

Bordtennissektionen bildades först år 1966. Några bandy- och fotbollsspelare var intresserade av att få spela pingis på tid som ej användes till "större bollar" Lokal saknades. "Bordsplats" hyrdes för att kunna spela seriematcher. År 1971 skaffades, trots kostnaderna, en egen klubblokal. Från att enbart haft seniorverksamhet startades nu, trots kostnaderna, en egen klubblokal. Från att enbart haft seniorverksamhet startades nu ungdomspingis i Fagersjö skola som fortsatte under en lång rad av år.

En av ungdomarna som startade sin pingiskarriär i klubben var den nu inte helt okände Mikael "Äpplet" Appelgren. Fagersjö följdes av verksamhet både i Spånga och Fruängen.

Föreningen har även provat på att arrangera tävlingar. Tillsammans med Concordia IF arrangerades på 70- och 80- talet den nationella tävlingen Ekensträffen. Denna återkom under en följd av ca 15 år. Första året blev det 1500 startande. Vi har även arrangerat en internationell tävling. NETU.

Idag är bordtennis vår enda idrottssektion med något över 100 medlemmar varav merparten är ungdomar. Vår "hemmaplan" är Farstahallen och vårt naturliga upptagningsområde är också Farsta med omnejd.

Namnet på klubben ändrades år 1976 till VIK-47. Skälet var främst att det ursprungliga namnet med "Värmland" i, hämmade rekryteringen av nya medlemmar eftersom man trodde att man måste vara värmlänning för att få vara med. Initialerna från den gamla föreningen behölls dock och årtalet när idrottsföreningen bildades

Idag spelar vårt representationslag i division 4. Utöver detta har vi två lag i veteranserierna div 1 och 2. Vi kommer att anmäla 10-20 nybörjare till TTeX-Talangen och Rookie-Cupen som är inkörssporten till mer tävlingsinriktad pingis.

I Farstahallen tränar och spelar ungdomsgruppen måndag-torsdag samt söndag. Seniorer tränar tillsammans med de bättre ungdomarna på samma tider som ovan. Det sena passet på tisdagar är i första hand avsett för seniorer.

Historiken är hämtad från Idrottsklubbens, VIK-47, hemsida.

Rapport från Wermlandskören

Conzignus Hem och fastighetsförening bjöd oss att medverka till en sammankomst, där de bjudit in olika fastighetsföreningar för en informations- och underhållningsstund till Malmgården på Söder. Med tema "Blommande gröna gårdar"

Marina Rudberg, som sjunger alt i vår kör och som sköter och har visningar på Waldemarsuddes trädgårdsodling, hade med sig olika växter och blommor som hon presenterade och gav odlingsråd. Kören bidrog med sånger till varje växt som underhållning, med vår dirigent Roland Forsberg.

Gästerna verkade uppskatta vårt bidrag som avslutades med lotteridragning på de visade växterna och mingel med lite tilltugg och dryck. Marina hade med sig boken hon skrivit och med foton av fotograf Per Ranung, "Trädgården vid Prins Eugens Waldemarsudde", som hade en strykande åtgång och med dedikation av Marina.

Vårt varma tack till Patrik Södermark som hade ordnat denna trevliga kväll.

Leila Sedvall

Leila rapporterar vidare att kören även haft konsert i Rimbo Kyrka den 12 juni. Där vi deltog i Roman Festivalen med Den Svenska Mässan ur Drottningholmsmusiken av Johan Helmich Roman, den svenska musikens fader, där Rimbo-kören, Wermlandskören och Musiker från Kungliga Hovkapellet spelade och där sopranen Jennie Eriksson, alt Anne Zander, baryton Henrik Hugo medverkade. Vår dirigent var Helene Cocozza.

Hela kyrkan var fullsatt och vi fick ett minne rikare att ta med oss slutar Leila.

Gustafsvik fortsättning....från sid 6

När nummer 3 av vår tidning var klar att skickas till tryckeriet, bara en spalt återstod kommer Värmlands Folkblad i brevlådan. Snacka om att komma rätt i tid.

Gustafsvik som besöksmål ska nu utredas. TV-programmet "Sommar med Ernst" där Ernst Kirchsteiger renoverar en av flyglarna vid Gustafsvik har gett uppmärksamhet och lockat turister, skriver Värmlands Folkblad den 24 augusti. Nu vill kommunen utreda möjligheten att göra platsen till ett besöksmål, eventuellt med en arrendator.

Frågan om Gustafsvik kom upp som ett extraärende när kommunstyrelsen arbetsutskott hade sammanträde under tisdagen.

Vi har sett att platsen genererat flera besökare, inte bara till Gustafsvik utan även till besöksmål i Kristinehamn, säger turistchef Ulrika Ganterud Evermark. I samband med detta har vi känt att det finns en potential att utveckla platsen som besöksmål.

Ulrika Ganterud Evermark menar att platsen är intressant med ett bra läge invid Vänern, närheten till E 18 och intill en infartsväg till Kristinhamn via Österviks kapell och Marieberg.

Det är inte bara Ernst som fångat besökarnas intresse utan även platsens historia med familjen Adlersparre och herrgården. Invigningen den 6 augusti lockade omkring 2.500 besökare och dagligen kommer 50-100 personer till Gustafsvik utan att det händer något där.

Utredningen ska redovisas den 22 november. Den 18 september anordnar kommunen öppet hus med visning av flyglarna. Det är i nuläget inte klart om Ernst Kirchsteiger kommer att vara med slutar Britta Staake sin artikel.

Gustafsvik

Genom TV programmet "Sommar med Ernst" har vi i år fått bekanta oss med platsen Gustafsvik i Kristinehamn och Värmland.

Sedan tidigt 1700-tal tillhörde Gustafsvik den ansedda värmländska släkten Linroth. Egendomen låg vid en vik av Vänern och var fordom ett Sturegods med namnet Vestervik. Det var den myndiga fru Sara Maria Lindroth, född Stedt som till minne av Gustaf III:s besök och på den höga gästens begäran förändrade namnet till det nuvarande Gustafsvik.

Sonen, kaptan Carl Axel Linroth, var gift med Lovisa Regina Geijer. Makarna hade ingen son, men väl två döttrar. Dottern Sara Maja var gift med generalen och landshövdingen De la Grange som avled 1817. Den yngsta dottern Lovisa, då i 25 års åldern, stod kanske i fönstret och såg när större delen av västra armen marscherade förbi Gustafsvik för att slå läger i närheten. Armen hade marscherat sina dryga tre mil, en normal dagsetapp, från Karlstad på sin färd mot Stockholm. Västra armen avtågade från Karlstad natten mellan den 24-25 juli 1809.

In i huset på Gustafsvik kommer generalen Georg Adlersparre med betjäning. Man önskade mat och någon- stans att sova under natten. Det var inte brukligt att säga nej till sådant önskemål, det visste kaptan Linroth.

Generalen, nu i 50 års åldern, blev presenterad för Lovisa, och lär ögonblickligen blivit så förälskad att han stannade med armen i flera dagar.

Generalen gjorde allt han kunde för att Lovisa skulle säga ja till hans frieri. Det sägs att Lovisa frågade sin far till råds. Fadern, kaptanen, svarade att det var ofarligt att säga ja. En person som uppviglat större delen av västra armen till myteri och lämnar hela västra delen

av Sverige öppet utan trupp, marscherat mot Stockholm för att avsätta kungen kommer aldrig levande tillbaka till Värmland, svarade fadern.

Efter flera dagars påtryckning och sedan brevväxling varje dag med kurirpost säger Lovisa ja. Men giftermålet dröjer först skall vi ha en tronföljare till den avsatte kungen, ny författning osv innan det var dags för giftermål

Så småningom bosätter sig Georg och Lovisa Adlersparre på Gustafsvik. Då hade han övergivit intrigmakeriet i Stockholm med val av tronföljare och ny författning. Själv ville han bli landshövding i Värmland men den platsen var upptagen sen några år. Det fick bli Skaraborgs län.

Landshövding i Karlstad 1809 var fd landshövdingen i Kuopio län, Olof av Vibeke besungen i Runebergs dikt "Landshövdingen" i Fänrik Ståls sägner. Det är klart att inte ens Adlersparre kunde flytta på honom.

Paret på Gustafsvik fick fyra barn Tre söner och en dotter Louice. Den yngste sonen Rudolf blev gift med Ida Amalia Broms och bosatt i Arvika. Rudolf blev brukspatron och riksdagsman. Rudolf dog 1908. Rudolf och Ida Amalia blev barnlösa. Då ingen av barnen hade någon son som kunde ärva Grefvetiteln upphörde denna med Rudolfs död.

I Arvika bevaras hans namn i kvartersnamnet "Greven".

Greve Georg Adlersparre introducerades på Riddarhuset 3 okt. 1818. Han dog 1835 i Varnums församling.

Greven blev begravd i Kristinehamn men flyttades 1871 till begravningsplatsen vid Gustafsvik.

Avliden medlem

Vera Gustavsson avled den 14 juni.

Vi Gratulerar

Inga Andersson.....90 år.. 5 nov
Anna Lisa Hellman....85 år 25 nov
Kerstin Nehlin Johansson 90 år 19 nov
Harriet Leander..... 80 år 20 dec

Tack

ETT VARMT TACK TILL VF
FÖR UPPVAKTNINGEN
PÅ MIN 85 ÅRS DAG

Wiola Larsson

Tack

Ett Hjärtligt tack till Värmlands-
föreningen och till alla som uppvaktat
mig på högtidsdagen

Gunnar

Stug- och festkommitté:

Christer Hård af ..	08-796 9799
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Wiola Larsson	08-36 53 88

Kalendarium för år 2016

Eventuellt Luciafirande i Vällingby i
december, se nästa nummer av
tidningen

Stugan



Arbetsdag i stugan

Söndagen den 23 oktober klockan
11.00 är det arbetsdag i Stugan.

Vi är tacksamma för så många villiga
armar som möjligt. Arbetet avser både
inom- och utomhusstädning samt att
förbereda stugan för vintern.

Kören

Ordförande Jerker Nordell
E-post Vermlandskoren@outlook.com
Kontaktperson Leila Sedvall

E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer
Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Föreningens höstmöte

Söndagen den 11 september klockan 13.00 i Stugan.
Det bjuds på landgång och kaffe med kaka.
Medtag egen dricka.

Avgiften, 125 kronor, sätts in på föreningens
PlusGirokonto 158011-7.

Anmälan senast den 5 september till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola, tel 36 53 88

OBS

**Att dag och tid ändrats
sen föregående tidning**

Den 11/9 genomförs cykelloppet Velothon från Stockholm,
via sex Södertörnkommuner. Det är andra året tävlingen
genomförs och tanken är att etablera en återkommande
cykeltävling.

I fjol förorsakade tävlingen en del problem för de som skulle
till stugans höstmöte. För årets besökare, kolla i tidningen
om det berör er.