



Nr 3 Augusti 2017 Årgång 68 Värmlandsföreningen i Stockholm



Vår mötet 2017

Redaktören har ordet

Under några sommarveckor blev vi påmind om hur bräckligt livet ändå är. Fem medlemmar, inga ungdomar direkt, lämnade oss. Flera med mycket lång medlemstid.

Vi uppmärksammar speciellt Dagny Palm som varit medlem sen Värmlandsföreningen bildades för 80 år sedan.

På Värmlandsföreningens dag och ordinarie vårmöte samlades 21 medlemmar i stugan för en stunds gemensam samvaro. Det är bra uppslutning med tanke på antalet medlemmar. Fortfarande fyller vi som synes trappan.

Har ni tänkt på sjön där nere när ni kommer ut på trappan. Denna sjö, Magelungen är vår närmaste granne. Den ligger där den ligger. Ingen ifrågasätter detta.

På Valborgsmässoaftonen när vi brukade samlas kring brasan kunde vi se andra brasor tändas runt sjön.

Namnformen Mågelungen (uttalades Målången) redan på 1500-talet. Sjön är 5,6 km lång, 1,5 km bred ligger den där 21 meter över havet. Medeldjupet är 5,1 meter Max djup 13,4 meter.

Värmlandsföreningen bildades den 3 februari 1938. Föreningen fyller därmed 80 år den 3 februari nästa år. Kanske detta jubileum kan slås samman med årsmötet? Vi återkommer till detta i nästa nummer.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Christer Hård af Segerstad
Tel. 08 - 796 9799

Vice ordförande:

Vakant

Sekreterare:

AnneLiese Hård af Segerstad
Tel. 08-796 9799

Kassör och redaktör:

Sven Olof Quist
Tel. 08-745 1851

Ledamot

Vakant

Suppleanter

Vakanta

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro: 15 80 11-7

Årsavgift:

	2017	2018
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Christer Hård af Segerstad

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.

Manusstopp för nr 4 är den 30 oktober.

Dagny Palm

En legend har ur tiden gått
Hedersplatsen i himlen Du säkert fått
I många år Du oss som husmor stött
Och lucior Dina barn oss fött
I VFs stugans kök vi minns Dig mest
Den plats vi tror Du gillade bäst
Rent och ordning skulle det vara
På arbete och möda Du aldrig spara
Din ljusa sopranstämma hörs i en kör
När Du Värmlandsvisan med oss framför
Tomrummet efter Dig blir stort
Vårt varma tack för allt Du för oss gjort

Helmy



Dagny Palm,

avled den 22 maj i en ålder av 98 år och 6 månader. Begravningen var i Vantörs kyrka den 21 juni.

Dagny tillhörde verkligen veteranerna. Hon blev medlem samma år som

föreningen bildades och deltog in i det sista i verksamheten.

Bilden togs vid årsmötet den 26 februari då hon och Helmy grattade ordföranden som några dagar senare fyllde 75 år.



Vårmötet 2017
Samlade 21 medlemmar

KONSTIT

Nog verker dä konstit, ja tänk er själva,
ni hyr eller äger e tomt ve älva.
Plötsligt dyker dä upp en man, en
stygger,
som säger te er: "Ta bort era brygger".

"Men", säger ni å har nära te gråten,
"va gör vi nu med den svindyre båten?"

"Dä skulle ni tänkt på inna ni gnäller,
här ä dä allemansrätten som gäller".

L-E i VF

Svenskarna -som står staty i Alaska

De flesta som sökte lyckan under 1800-talets guldrusch i Alaska åter-vände fattiga efter årtal av slit. Men för tre skandinaver gick det bättre. Efter några veckor vaskade de fram guld för miljoner.

När rapporter om guldfynd började komma från Nordamerika på 1800-talet fick vanligt folk möjlighet att ta del av den ädla metallen. Nu låg ett guldfält bara en båt- eller tågresa bort. Många skandinaver tog chansen. Av dessa är det främst tre som gått till historien: John Bryntesson, Eric Lindblom och Jafet Lindeberg., mera kända under namnet Three Lucky Swedes.

Vi har tidigare skrivit om John Bryntesson, torparson från Ärtemark i Dalsland. Alla söner i familjen Bryntesson kom att emigrera till USA. Ingen blev dock lika rik som John. Redan som femtonåring gav han sig iväg till fots till Kristiania, där han tog båten över Atlanten.

I den lilla staden Nome, i nordvästra Alaska, står tre män staty. ”Three Lucky Swedes” är en bronsskulptur av tre män i naturlig storlek och en jättelik vask-panna. Den mäter 5,5 meter i diameter och kan vara världens största.

Skulpturgruppen är placerad på torget framför kyrkan, mitt i byn.

Männen, John Bryntesson, Erik Lindblom och Jafet Lindeberg, kom till Alaska i slutet av 1800 talet.

Ryktet om deras guldfynd spred sig, och folk började välla in. Ett par år senare hade Nome blivit Alaskas största stad, med 20 000 invånare. De flesta som kom blev dock besvikna: skandinaverna hade mutat in de bästa områdena och blev genom sitt bolag, Pioneer Gold Mining Company, mycket förmögna.

Men den intensiva guldruschen mattades av, och 20 år senare bodde inte ens 900 personer i Nome. I dag har Nome runt 3 000 innevånare.

Men berättelsen om de tursamma svenskarna, och hur deras framgångar hyllas med statyn i Nome är också ett typexempel på historieförvanskning, menar Lisa Ellanna. Platsen där staden ligger var vare sig obebodd eller okänd när skandinaverna kom - här har inuitbefolkningen levt i århundraden.

Det var heller inte så att skandinaverna råkade ramla över guldet - utan hjälp av två lokala pojkar, Constanyine Uparazuck och Gabriel Adams, hade det inte gått. Deras historia har vandrat mellan generationerna i en muntlig tradition, och nedtecknats inte förrän genom ett bokprojekt mellan författaren Jeff Kunkel och Sirnasuakfolket.

Denna alternativa historieskrivning är inte allts lika fördelaktig för svenskarnas rykte (inuitpojkarerna blev inte rika till exempel). Boken inspirerade ett initiativ för att skapa ett synligt minnesmärke också över pojkarerna i Nome. En lokal ungdomsförening samlade in en del av de pengar som en skulptur skulle kosta. Kommunen, som en gång betalat hela notan för svenskstatyn ville inte alls hjälpa till - vare sig med skulpturen eller genom att upplåta en plats för den.

När skulpturen ”De två inuitpojkarerna” invigdes 2010 fick den begränsad uppmärksamhet.

På plaketten vid de två pojkarerna på torget står det ”Våra inupiak-värderingar och -kultur definierar oss som folk när vi ser framtiden. Låt oss hedra våra förfäder och omfamna deras traditioner”. Men i dag slits många här mellan en västerländsk, amerikansk livsstil och de olika inuitkulturerna, som vilar på självhushåll i ett hårt klimat.

Magelungen, vår närmaste granne

Från Värmlandsstugan har medlemmarna kunnat studera denna långa och smala sjö som skiljer oss från Farsta. Här har medlemmarna byggt bryggor och bastu för att förhöja vistelsen vid stugan där medlemmarna tillbringade mer tid än vad vi kan förstå idag.

Magelungen är en sjö på gränsen mellan Huddinge och Stockholms kommuner. Från 1500-talet är namnformen *Målången* dokumenterad. Sjön ingår i Tyresåns sjösystem.

Det finns flera badplatser kring sjön, bland annat Farsta strandbad och Ågesta naturistbad nära Ågesta golfbana. Magelungens vatten har problem med algbloomning på grund av förorenat sjövatten från Trehörningen, Sjödalen i Huddinge som ligger uppströms.

Från Fagersjö till Farsta finns en strandpromenad och sedan 2007 finns en 3,5 km lång naturstig runt Farstanäset. Vintertid plogas en skridskobana på isen vid Farsta gård när väderleken så tillåter.

Över sjön leder Ågestabron som öppnades för trafik 1971. Öster om bron ligger Magelungens roddbana. Banan är 2000 meter lång och invigdes för trafik 1971 i samband med JSM 1969 och följande år avhölls första Farstarodden.

Tillrinningsområdet runt Magelungen är på 1907 hektar och större delen av tillflödet kommer med Norrån som tar emot vatten från Orlången, Trehörningen och Ågesta sjön. Tre mindre vattendrag rinner till sjön – Magelungsdiket och Kräpladiket i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går via Forsån till Drevviken. En ny

fåra sprängdes 1860 för Forsån och en sänkning av sjöns vattennivå genomfördes 1872-78.

Den nordvästra delen av Magelungen håller på att växa igen, det beror delvis på att vattentillförseln från Magelungsdiket är liten i jämförelse med hur förhållandena har varit på 1930-talet. Då påbörjades den utbyggnad av förortsbebyggelsen som bidrog till att diket så småningom lades igen ända ner till Snösätra.

Den första Farstanäsbron kom till 1914 som en del av Stockholms gräns- och kustförsvar, därför kallas den även i folkmun *Militärbron*. Den var avsedd för motorfordonstrafik. På 1950-talet var denna bro i så dåligt skick att en ny bro byggdes av försvarsmakten. 1998 var det dags igen, denna gång bekostade Stockholms stad den nuvarande gång- och cykelbron.

Nuvarande Ågestabron invigdes 1971, tidigare fanns där en smal träbro och dessförinnan en flottbro. Namnet härrör från gården Ågesta. Bron är en betongkonstruktion som vilar på sex breda pelare och har en längd av 200 meter. Brospannet är utfört som en lådbalk i efterspänd betong.

Längs med Magelungens nordvästra strand, ungefär vid mitten av sjön vid dagens Farsta strand och Fagersjö, exploaterades 1901 för Södertörns villastad. Flera av de stora och ofta rikt utsmyckade husen ligger ännu kvar precis vid sjön, om än i hög grad med ändrat användningsområde.

Avlidna medlemmar

Dagny Palm..... 22 maj 2017
Ragnild Larsson..... 21 maj 2017
Matts Lindgren..... 30 juni 2017
Wan Man Chu.....10 juli 2017
Sven Jansson 15 juli 2017

Kalendarium för år 2018

Vi återkommer i nästa nummer

Vi Gratulerar

Kerstin Hejdenfors 90 år..... 20 oktober

Stug- och festkommitté:

Christer Hård af ..	08-796 9799
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Wiola Larsson	08-36 53 88

Stugan



Arbetsdag i stugan

Söndagen den 22 oktober klockan 11.00 är det arbetsdag i Stugan.

Vi är tacksamma för så många villiga armar som möjligt. Arbetet avser både inom- och utomhusstädning samt att förbereda stugan för vintern.

Kören

Ordförande Jerker Nordell
E-post Vermlandskoren@outlook.com
Kontaktperson Leila Sedvall

E-post Ib.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Föreningens höstmöte

Söndagen den 17 september klockan 13.00 i Stugan.

Det bjuds på kall färdiglagad mat.

Potatissallad och rostbiff.

Kaffe med kaka.

Medtag egen dricka.

Avgiften, 125 kronor, sätts in på föreningens
PlusGirokonto 158011-7.

Anmälan senast den 8 september till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola, tel 36 53 88