



Nr 4

November 2011

Årgång 62

Värmlandsföreningen i Stockholm



Solnedgång över Blysjön i Forshaga

Redaktören har ordet

Värmlandsföreningens äldste medlem Vera Gustavsson fyller 95 år den 3 januari 2012. Det är en aktningsvärd ålder. Tillsammans med Dagny Palm (93) är det de två som har det längsta medlemskapet i föreningen. Båda blev medlemmar startåret 1938 och är fortfarande mycket aktiva i föreningen.

Den 10 februari 1938 sändes följande cirkulär ut:

"Värmlänningar! De medlemmar med bekanta som har intresse att få en förening till stånd med verkligt idéella och kulturella ändamål samt bevarande av den värmländska gemyten och upprätthålla kontakten med hembygden samlas som vanligt på söndag i lokalen S:t Eriksgatan 68....för att diskutera möjligheten att bilda en verkligt god värmländsk undomsförening..."

Från starten var medlemsantalet 26 och efter ett år 66. Samkväm hölls varannan söndag med kaffe vid långbord, värmlandsvisan och dans till dragspel. 15 samkväm hölls det första året med i genomsnitt 70-80 besökande. 1949 hade föreningen sitt högsta medlemsantal, med 1.058 medlemmar.

I dag är medlemsantalet mindre än 130 medlemmar med en medelålder av 78 år. Tillströmningen är mindre än antalet avgångna. Dessa fakta ger oss alla en tankeställare. Hur skall vi rekrytera fler medlemmar? Känner du någon som borde vara med?

Sven Olof Quist

Detta nummer är det sista för verksamhetsåret 2011. Tack till alla som gjort det möjligt att ännu ett år bedriva verksamhet i föreningen. God Jul önskas alla medlemmar och sympatisörer med förhoppningen om

Ett Gott Nytt År 2012.

Vi från Värmland

Ordförande:

Stig Nordfeldt

Tel 08 – 640 98 27; 070-67 52 539

Vice ordförande:

Gunnar Brickner

Tel. 08 – 669 73 05

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström

Tel. 08 – 716 67 30

Kassör:

Veikko Enehage

Tel. 0733 – 49 64 02

Researrangör:

Helmy Friberg

Tel 08 – 36 60 22; 070-78 97 433

Stug- och festkommitté:

Per Jansson 08-550 88 153

Stig Nordfeldt 08-640 98 27

Gudrun Odelius 08-37 85 53

Erling Sundström 073-971 1192

Ingrid Thorén 08-37 08 64

Agneta Wahlund 08-550 88 153

Föreningens adress:

Stig Nordfeldt

Åsögatan 198 4 tr

116 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

2011 2012

Huvudmedlem 200:- 200:-

Familjemedlem 100:- 100:-

Ansvarig utgivare:

Stig Nordfeldt

Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp för nr 1 är den 28 februari.

Surströmming

En riktigt solig och skön eftermiddag i augusti var det dags för att smaka på årets surströmming igen. Det var som vanligt Helmy Friberg som hade kallat oss samman att fira sensommarens höjdare. Eftersom vädret var perfekt för att äta något som inte är helt luktfritt, så dukades det ute på planen vid Stugan. Det hade hittat ut 15 personer - alla åt inte surströmming - även sill och krabba dukades upp. Potatis och övriga tillbehör gick att äta till allt.

Tidigt på förmiddagen hade Gudrun Odelius, Hasse Mönnig och Helmy öppnat Stugan och förberett för festen. Helmy och Hasse hade inhandlat vad som behövdes och skalat lök (och förmodligen gråtit, det liksom hör till).

Som vanligt behövs inte mycket för att värmlänningarna skall komma igång med det glada pratet, det räcker med mjölk. Det var flera som helst dricker mjölk till surströmming. Det blev ett väldigt rensande, det var nog bara Stig Nordfeldt och jag som åt färdigrensad surströmming. Alla de andra satt där och rensade och skalade potatis och på skalfaten reste sig högar med rens. Men gott var det och den ena burken efter den andra fick Hasse öppna.

När alla var mätta och belåtna var det dags för kaffe. (Vad skulle man göra om inte kaffe fanns?) Helmy hade bakat sockerkaka och minihallongrottor som gick åt förstås. Vi satt kvar ganska länge och pratade och bara njöt av den fina eftermiddagen, men allt roligt har ju en ände och vi packade ihop och åkte hem.

Wiola Larsson



Trefaldighetskyrkan i Arvika firade 100 år den 19 juni 2011. Som en del i firandet redovisas i bokform recepten för de 100 sorters kakor som serverades under firandet. Recepten har getts ut i bokform. Boken finns att köpa hos Stig Nordfeldt. Priset som är subventionerat av föreningen är 50 kronor plus porto. Om du är intresserad kontakta Stig. Upplagan är starkt begränsad.

Jo, jag tackar

Det var två äldre tandlösa systrar som hade det knapert och därför delade på en uppsättning löständer. De kunde aldrig gå på begravingar, kaffekalas och andra tillställningar tillsammans.

Vid ett tillfälle var en av systrarna på kalas medan den andra satt hemma och väntade på att få låna garnityret. När den kalasande systemen kom hem lämnade hon över tänderna varpå systemen stoppade in dem, smackade förtjust och utbrast: "Jo, jag tackar, jag. Äppelkaka med vaniljsås."

FÖRENINGSMÖTE 24 sept 2011

Vid höstens föreningsmöte i Stugan var det inte det minsta höstligt, utan mera en solig och ganska varm sensommar-dag. Om det var på grund av vädret eller att det också var sommarens sista jourdag, vilket brukar betyda att det serveras nävgröt, fläsk och alla andra tillbehör, efter mötet, är svårt att säga, men det kom i alla fall ca 30 personer. Det är, efter vad jag förstår, rekord för denna sommar.

Stig Nordfeldt svängde som vanligt klubban under mötet och fick igenom det mesta av frågorna. Veikko Enehage redogjorde för ekonomin i föreningen och det redogjordes också för kommande verksamhet. Närmast på programmet är korvstopningen i november. Men det största evenemanget är ju som alltid Luciafesten. I år finns det en Lucia vidtalad, det brukar ju annars bli litet bråttom när tiden närmar sig.

Maja-Lisa Lindkvist skrev protokoll så pennan glödde.

Under tiden mötet varade, fanns i köket Gudrun Odelius och Dagny Palm, och kanske några fler, som stekte fläsk, stampade nävgröt och plockade fram allt som behövdes och därtill bryggde kaffe. De som arbetar i köket är värda en stjärna i himlen, det är ett jättejobb som de gör.

Säger jag som inte var i köket

Wiola Larsson

Wiola och Axel Larsson gratulerades med anledning av Wiolas 80 års dag och Axel på sin stundande 90 års dag.



En telefonepok går i graven

Men på Nordtomta i Värmskog lever LM Ericssons arv vidare.

Då japanska storföretaget Sony tar över Ericssons produktion av mobiltelefoner försvinner den sista resten av den telefontillverkning som startades 1876 i en liten verkstad i Stockholm av Lars Magnus Ericsson, född på Nordtomta i Värmskog för 165 år sedan.

-Jag tycker det verkar finnas rätt många som känner till kopplingen. Fast det vete fan om det finns folk i Ericssons ledning i dag som gör det, säger Ingvar Björkström i Värmskog.

Ingvar titulerar sig "dräng på Nordtomta", som idag vårdas av Värmskogs hembygdsförening som ett minnesmärke över företagsgrundaren LM Ericsson. Det var som bekant andra som uppfann telefonen, men Lars Magnus utvecklade idén om en apparat som kombinerade mikrofon och hörtelefon, vilket blev grunden för den framgångsrika svenska telefonindustrin.

LM Eriksson-gården Nordtomta hålls öppen dagligen ett par månader varje sommar, och öppnas även andra tider för besökare som hör av sig. Från senhöst till tidig vår bommar man dock igen helt, för att kunna dra ner på uppvärmningen av huset. Den årliga besöksiffran ligger på mellan 800 och 1.000 personer, med en svagt neråtgående tendens.

-Men när det händer något som sätter ljuset på LM Ericsson, som det gjort nu, så tror jag det kan få kurvan att böja uppåt ett tag, säger Ingvar Björkström.

Han menar att LM Ericssongårdens största bekymmer är att man inte har råd att göra reklam för sig, utan man får använda sin begränsade budget för att hindra byggnaden från att förfalla. När man för några år sedan hade ett akut

behov av att lägga om taket lyckades man få ett bidrag från näringslivet på 300 000 kronor, tack vare en före detta bankdirektör som flyttat till Värmskog.

Men någon direkt sponsring från just Ericsson har inte varit aktuell - därav Ingvar Björk ströms kommentar om företagsledningens syn på vården av grundarens minne.

Vi skrev ett brev till en kontakt i Ericsson toppen i fjol vår. Som svar fick vi några jojoar och pennor... Det var en besvikelse. Men man måste ligga på, man får ingenting gratis. Ingen hör av sig själv och frågar om man behöver någon hjälp, konstaterar Ingvar Björkström.

Som ändå upplever att det finns ett intresse bland allmänheten för LM Ericsson och hans livsöde, och tror att intresset snarast ökar av händelser kring företaget som bär hans namn, till och med då det som händer innebär att den sista Ericsson telefonen snart lämnar fabriken.

Saxat ur Värmlands Folkblad

Även om han stannade i Stockholm glömde L.M. Ericsson aldrig sin hembygd. Han donerade bland annat inventarier till kyrkan och pengar till fattiga barn. Hans födelsegård förvärvades av hembygdsföreningen 1955, och restaurerades och inreddes 1961 till minnesgård och telefonmuseum

Tack



Ett varmt tack för uppvaktningen på vår 80- respektive 90-årsdag. På Axels sjukdom hade vi av sagt oss all uppmärksamhet, så detta blev en total överraskning.

Vi är glada och tacksamma för att ha så många goda vänner.

Wiola och Axel Larsson

Till Minne

Britta Ericson

Åter igen har en av mina käraste vänner gått bort. Den 13 september 2011 somnade Britta in efter en lång tids kamp mot sin svåra sjukdom.

Jag minns Britta, som i skolan kämpade och vann alla skid- och orienteringstävlingar. Hon simmade och sprang väldigt snabbt, och när hon cyklade i väg kom hon hem efter många mil.

Jag vet, för jag var motsatsen, som alltid fick sitta i skogen som kontroll. Vi var mycket olika. Jag, liksom mängder av Brittans vänner jorden runt, kom att

beundra hennes yrkesverksamhet i kampen mot skriv- och lässvårigheter.

Britta Ericson föddes i Karlstad en solig midsommardag 1932. De första fyra skolåren avnjöt hon i Seminariets övningsskola. 1944 tenderade hon in i flickskolan och efter sju år där, tenderade och utbildade hon sig till småskollärare i Strängnäs. Hon fortsatte att studera till psykolog. Därefter doktorerade hon i pedagogik.

Britta och jag lekte inte tillsammans när vi var små. Vi bodde inte i samma stadsdel. Livet var segregerat. Jag fick inte en cykel förrän jag var elva år. Då först upptäckte jag min stad. Britta och jag gick i flickskolan samtidigt men jag var två år äldre. Där var det åldersdiskriminering, minsann. Och när jag slutade Seminariet i Strängnäs hade Britta just börjat.

1989 fick vi den kontakt som vår varma vänskap utvecklades ur. Britta var en fenomenal organisatör. I juli 1990 hade hon organiserat The International Reading Association's Word Congress i Stockholm. Hon ringde mig och talade om att hennes pengar var slut. Där fanns specialister från hela världen som skulle föreläsa och nu undrade hon om jag, som svensk författare, kunde föreläsa gratis på lördagen – den sista dagen. Det kunde jag verkligen! Jag fick ju lyssna gratis på föreläsare från hela världen under en hel vecka!

Britta var en global resenär och en värdefull arbetare för barn och deras språk och läsning. Hennes vänner över alla kontinenter kommer att sakna henne. Jag kommer att sakna alla våra glada måltider i mitt Karlstadskök och hennes trofast vänskap.

INGER SANDBERG

Vi Gratulerar

3/1	Vera Gustavsson	95 år
4/1	Karl-Gustav Dahlbom	90 år
21/1	Kitty Swahn	85 år
4/3	Christer Hård af Segerstad	70 år

Årets Lucia i Värmlandsföreningen



Stugan



Stort tack till alla som medverkade vid städdagen den 7 oktober.

Årets Lucia blir Astrid Ljungh som är 18 år och bor i Vällingby. Hon går årskurs 3 på Blackebergs gymnasium Naturlinjen. På sin fritid tränar hon, sjunger och spelar blockflöjt. Astrid som är barnbarn till Anita Magnusson tycker om att resa och ska till Indien i november för ett projekt i skolan

Föreningsaktuellt

Föreningens årsmöte avhålls lördagen den 25 februari 2012, klockan 16.00 i HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2011.

Valberedning är Gunnar Brickner. Nominering till de olika posterna kan ske skriftligt eller muntligt till Gunnar.



Wermlandskören

Ordförande Leila Sedvall

E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Korvstoppning

Söndagen den 20 november klockan 11.00 i stugan

Luciafest

Söndagen den 11 december klockan 16.00
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 Vällingby

Utskuren biff, potatisgratäng med rödvinssås, sallad smör och
bröd. Kaffe och kaka. Medtag dricka.

Avgift 190 kronor betalas till föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan till Gudrun 37 85 53 eller Ingrid 37 08 64
senast den 2 december

Lilla julafton

Knytkalas

I stugan lördagen den 17 december klockan 14.00
Anmälan till Ingrid 37 08 64 senast den 14 december

Årsmöte

Lördagen den 25 februari klockan 16.00
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 Vällingby.

Inkokt lax med vitvinssås. Sallad smör och bröd.
Medtag dricka.

Avgift 195 kronor betalas till föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan till Gudrun 37 85 53 eller Ingrid 370864
senast den 17 februari