



Nr 4 Augusti 2013 Årgång 64

Värmlandsföreningen i Stockholm



Värmlandsföreningen i Stockholm

75 års firande 17 augusti 2013

Redaktören har ordet

Åren går fort. Jag tycker det var som igår när vi firade 70 års jubileum i Kristineberg. Nu har vi även firat föreningens 75 åriga tillvaro med en festlighet i HSB-lokalen i Vällingby som har blivit lite av ett stamställe för oss.

Helmy skaldar om 1938 och därmed bakgrunden till föreningens bildande: "från många torp och många byar flytten gick till Stockholm då för i Värmland där var jobben allt för få". När föreningen väl var bildad måste man ha en lokal att samlas i: "Vi en hall på Gärdet fann och alla tyckte den var bra där vi kunde våra danskvällar få ha, många träffar där en partner och av flera blev det par, ännu finns det några som är hos oss kvar". Det fantastiska är att vi fortfarande har medlemmar som varit med från början.

En tanke vid planeringen av 75 års firandet var att alla skulle få sitta vid dukat bord och inte att några skulle slita i köket för övrigas trevnad. Nu gick det inte att följa principen helt ut. Även denna gång föll ansvaret tyngre på några få entusiaster. Ekonomiskt gick det hela ihop. Många medlemmar drog sitt strå till stacken med ekonomisk sponsring, lottförsäljning, ljusförsäljning, auktion av lingonsylt, artistframträdande mm.

Tack till alla, ingen nämnd och ingen heller glömd. Två namn vill jag dock nämna, Carl-Erik Clarin och Anna-Lisa Augustsson, som båda lämnat bidrag till jubileumsfonden, men som inte fick uppleva jubileet.

Könstit

Nog verkar då könstit, men vill du va trygg, å slippe få kliande bett uttå mygg. Då badder du kröppen mä nöggen sörts sprit, då døger mä hembränt, men helst akvavit.

Strö sen på sand, för när mygg blir på snusen så kan di bli som öss, ilksne te tusen. Då står di där på sine vinglige ben, å i ställe för å sticks, så kaster di sten.

L-E i Värmlands Folkblad

Vi från Värmland

Ordförande:

Christer Hård af Segerstad
Tel. 08-796 9799

Vice ordförande:

Annica Carlander
Tel. 070-568 5746

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 - 716 67 30

Kassör och redaktör:

Sven Olof Quist
Tel. 08-745 1851

Ledamot:

Wiola Larsson
Tel. 08-36 53 88

Stug- och festkommitté:

| | |
|----------------------|--------------|
| Christer Hård af ... | 08-796 9799 |
| Isabella Lundgren | 070-337 6124 |
| Gudrun Odelius | 08-37 85 53 |
| Erling Sundström | 073-971 1192 |
| Ingrid Thorén | 08-37 08 64 |
| Wiola Larsson | 08-36 53 88 |

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

Årsavgift:

| | | |
|---------------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 |
| Huvudmedlem | 200:- | 200:- |
| Familjemedlem | 100:- | 100:- |

Ansvarig utgivare:

Christer Hård af Segerstad
Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 5 är den 31 oktober.

VF:s 75-årsjubileum

Årets stora händelse i föreningen har ju varit 75-årsjubiléet, vilket avhölls den 17 augusti. Stig Nordfeldt och Gunnar Brickner hade då under två och ett halvt år planerat inför jubiléet när Stig hastigt avled i börjar av året. Det blev ett stort avbräck, eftersom Stig alltid hade så många idéer som smittade av sig på oss andra.

Emellertid blev jubiléet en mycket fin och trevlig fest eftersom alla gjorde sitt bästa och kanske litet till. Efter många förslag blev det i alla fall lokalen i Vällingby som segrade. Det hade dukats långbord som dekorerats med gula rosor och grönt samt VF:s standar. Det var vackert och festligt.

Nästan ett fyrtiotal medlemmar hade mött upp, både gamla och nya. Alla välkomnades med mousserande vin (eller alkoholfritt förstås) för en stunds mingel innan det blev dags att sätta sig till bords. Innan vi började att äta hälsade vår ordförande Christer alla välkomna och sedan fick vi underhållning av fyra av de nya medlemmarna, som sjöng för oss.

Vi hade också trubaduren Staffan Klingsborg med oss hela kvällen och han underhöll lite nu och då under middagen. Mycket populärt.

Som entrérätt var framsatt en laxbakelse, därefter serverades oxfile med sås och grönsaker och Hasselbackspotatis samt passande dricka. Till dessert serverades fruktsallad med vispgrädde.

Efter allt detta var det dags att bryta taffeln och slå sig ner i sofforna för att dricka kaffe med avec och en kaka och chokladbit.

Då annonserades mera underhållning! Från Kil i Värmland kom Brith Enders, en släkting till Gunnar Brickner, som sjöng sånger från 1940-talet, bl.a Ulla Billkvist och andra populära artister från tiden. Hon ackompanjerades av Anna Nygren, som efter uppträdandet hos oss fortsatte till Operabaren, där hon skulle spela under kvällen.

Alla verkade nöjda och ha trevligt, det var ju många gamla vänner där som man kanske inte sett på länge. Det var också vänner som hade hört av sig och önskat VF lycka till i fortsättningen och som velat vara med men inte kunde av olika orsaker.

Nu ville Christer ha ordet. Vid ett jubileum brukar man också tacka medlemmar som under åren har utmärkt sig förtjänstfullt och nu hade vi två sådana:

Sven Olof Quist blev hedersledamot. Han är en klippa.

Erling Sundström fick diplom med tack för arbetsinsatser vid Friluftsgården på Farstanäset.

Nu var klockan ganska mycket på kvällen, men det var inte slut ännu. Våra fyra sångare sjöng några sånger till, därefter avslutades 75-årsjubiléet med Värmlandsvisan.

Gästerna började troppa av och nu återstod bara städningen. Det är många som har arbetat för att festen skulle bli så lyckad, men ett särskilt tack till Ingrid Thorén, som i slutänden såg till att allt gick i lås.

Wiola Larsson

På Gustaf Frödings födelsedag den 22 augusti besökte kungaparet Karlstad, som ett led i firandet av 40 år på tronen. En del av besöket avsåg Lerinmuseet på Sandgrund, ett annat kvarteret Almen.

Någon hade tänkt ut att ett lämpligt sätt att ta sig från Sandgrund till Almen var med båtbusen. Alla Karlstadsbor vet hur förrådiskt det är med lågvatten och vandrande sandbankar där farleden inte ser likadan ut dag för dag. Så gick det som väntat hela hovföljet fastnade enligt VF på en sandbank. Nu var det inte första gången detta hände. Genom att kommendera alla att ställa sig i ena ändan på båten kunde föraren backa loss. Annars hade man fått ordna någon slags räddningsexpedition för att inte kung, drottning, landshövding, Säpolivvakter och andra skulle bli sittande i älven.





JUBILEUMSFESTEN 2013

Melodi: Haderian hadera

Vi i afton nu tillsammans fira skall vår jubilar
1938 året var
från många torp och många byar
flytten gick till Stockholm då
för i Värmland där var jobben allt för få
Haderian hadera
nöjen fanns det i vår sta
men en egen träffpunkt ville alla ha.

Vi en hall på Gärdet fann och alla tyckte den var
bra
där vi kunde våra danskvällar få ha
många träffar där en partner och av flera blev det
par
ännu finns det några som är hos oss kvar
Haderian hadera
våran mötesplats var bra
med varandra har vi trevligt än i dag

Men vi hadde en som längtat och sett fram mot
denna dag
men hans sjukdom gjorde att han från oss gick
Många år han hos oss styrde och han var vår egen
boss
men idag han med oss vara icke fick
dagen kom i slut ändå
nå't vi ej kan ändra på
men vi tror nog att han tacksamt mot oss ler.

Sista jubileet trodde vi nog alla detta var
men nu kanske blir vår VF ännu kvar
unga ifrån Värmland kom
och de tänkte nog som vi
att föreningen den skulle få förbli
Haderian hadera
ja nu känns det riktigt bra
Och att stötta er vi lovar att vi ska.

Vi nu tänkt att denna visa inte ska få bli för lång
med en skål vi därför sluta ska vår sång
tacka gör vi nu oss själva
för den goda mat vi fått
och för framtiden den önska oss allt gott
Haderian hadera
botten upp det ska vi ta
och sen sluta med ett fyrfaldigt hurra.

Helmy Friberg



Vår egen hovskald Helmy Friberg



Brith Enders ackompanjerad av Anna Nygren

SURSTRÖMMING

Vi Gratulerar

| | |
|-------------------------------|-------|
| Anita Myhrman 19 oktober | 75 år |
| Lennart Pettersson 6 november | 60 år |
| Brita Ahlsén 13 november | 75 år |
| Bertil Larsson 2 december | 90 år |
| Per Jansson 8 december | 60 år |
| Siv Gustavsson 11 december | 75 år |

Tack

För allt deltagande i sorgen efter
Birger Björnberg

Ylva och Mats Björnberg



Städdag i stugan

Söndagen den 13 oktober har vi höststädning i stugan. Som vanligt behöver vi frivilliga armar och ben som kan städa både inom och utomhus samt rusta stugan för vintern. Vi börjar klockan 10, hälsar stugfogden.

Tänk att det blev surströmmingsskiva även i år. Det var inte alldeles säkert i våras, det ligger mycket arbete bakom att arrangera detta. Helmy och Hasse tog emellertid på sig detta även i år och man trodde inte sina ögon, det anmälde sig 22 personer! Så många har det väl aldrig varit.

Surströmming är väl inte någon direkt värmländsk rätt, men många tycker om det, så nu har det blivit tradition i VF.

Tur med vädret hade vi också, det var en perfekt eftermiddag vid bordet som dukats utanför Stugan. Som vanligt tog det inte många minuter innan alla pratade kors och tvärs över bordet.

Utom strömmingen fanns det förstas mandelpotatis, lök, gräddfil och tunnbröd.

Dricka hade man med sig själv. Som en eftergift fanns det i år även matjessill, eftersom det var flera vid bordet som aldrig hade ätit surströmming tidigare. Men jag tror att alla i alla fall smakade. Det var åtminstone Helmys förhoppning. När allt skräpet hade plockats undan i plastsäckar smakade det bra med kaffe och kakor. Vi var ju ganska mätta, men kaffe smakar alltid bra.

Vi får tacka Helmy och Hasse som ordnade detta, men till nästa år - om vi vill ha surströmmingsskiva igen - och det tror jag att vi vill, ser vi gärna att några andra arrangerar då. Ombyte förnöjer.

Får också tacka alla andra som hjälpte till att göra festen så trevlig.

Wiola Larsson

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



FÖRENINGSMÖTE

Lördagen den 21 september klockan 13.00 i stugan.

Nävgröt med fläsk

Bindande anmälan till Gudrun telefon 37 85 53 eller Wiola
telefon 36 53 88 senast den 10 september.

Avgiften, 60 kronor per person , sätts in på föreningens
plusgiro 15 80 11-7

Kalkduken

Vid sin bortgång arbetade Stig Nordfeldt med ett knypplingsarbete tänkt som en gåva till Sofia kyrka, där Stig varit engagerad på många sätt, bland annat som kyrkvård.

Nu har kalkduken färdigställts och kommer att tas emot av Sofia kyrka i samband med gudstjänsten söndagen den 8 september 2013, klockan 11.00.