



Nr 5

November 2013

Årgång 64

Värmlandsföreningen i Stockholm



Mjöl och verktyg till nävgröt

Redaktören har ordet

Detta nummer av tidningen "Vi från Värmland" är det sista för året. Det är nummer 5, bara det visar att 2013 var ett exceptionellt år. Året började med ett chockartat besked. Bara någon dag efter att vi träffats i styrelsen för att förbereda årsmötet avlider vår ordförande. En händelse som påverkat verksamheten under hela året.

Stig såg fram emot att fira föreningens 75 åriga verksamhet. Nu fick vi klara oss honom förutan. Men hans bortgång påverkade oss alla. Även om de fyrtio medlemmar som mötte upp, gjorde vad de kunde för att lätta på stämningen.

Stig var engagerad även utanför vår förening. Hans intresse för knyppling framgår av en artikel i detta nummer skriven av hans knypplingskompis Ola Lindblom.

Stig var också intresserad av de aktiviteter som pågår i Långserud. Vid höstmötet deltog Ingemar Olsson och hans fru och berättade om verksamheten.

När detta skrivs återstår fortfarande två månader av det gamla året. Där ingår bl.a. luciafirandet den 14 december.

Detta nummer är det sista för verksamhetsåret 2013. Tack till alla som gjort det möjligt att ännu ett år bedriva verksamhet i föreningen. God Jul önskas alla medlemmar och sympatisörer med förhoppningen om

Ett Gott Nytt År 2014.

Sven Olof Quist

Vi från Värmland

Ordförande:

Christer Hård af Segerstad
Tel. 08 – 796 9799

Vice ordförande:

Annica Carlander
Tel. 070-568 5746

Sekreterare:

Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 – 716 67 30

Kassör och redaktör:

Sven Olof Quist
Tel. 08-745 1851

Ledamot

Wiola Larsson
Tel. 08 – 36 53 88

Stug- och festkommitté:

Christer Hård af ..	08-796 9799
Isabella Lundgren	070-337 6124
Gudrun Odelius	08-37 85 53
Erling Sundström	073-971 1192
Ingrid Thorén	08-37 08 64
Wiola Larsson	08-36 53 88

Föreningens adress:

Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm

www.varmlandsforeningen.se

Föreningens plusgiro:

15 80 11-7

<u>Årsavgift:</u>	2013	2014
Huvudmedlem	200:-	200:-
Familjemedlem	100:-	100:-

Ansvarig utgivare:

Christer Hård af Segerstad
Material till tidningen kan lämnas via E-post s.o.quist@telia.com eller med post Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö. Manusstopp för nr 1 är den 28 februari.

Eric Kjellgren populär läkare med mycket stort hjärta.

Det finns fortfarande gamla Arvikabor som berättar om doktor Eric Kjellgren (1887-1956). "Han var den snällaste och roligaste läkare man kunde tänka sig. Man blev frisk bara av han pratade och skojade med en", säger de.

Doktor Kjellgren behandlade alla människor lika, rik som fattig. Det hände många gånger att han själv stod för kostnaden om han förstod att det var ont om pengar i familjen. Det kunde vara nervöst för många att få besök av stadsläkaren. Det gällde att dämpa oron.

Det första han gjorde när han klev in i ett hem kunde vara att klappa katten. Sedan hände det att han gick till skafferiet och tog sig en smörgås och småpratade om ditt och datt. Med betalningen var det inte så noga. Ibland lämnade han en tia när han gick: "Det är till medicinen...."

Eric Kjellgren var sannerligen ingen vanlig läkare. Han hade stark psykologisk blick för människors svaghet. En gumma kom till mottagningen och klagade över alla möjliga krämpor, hon var dödstrött och dessutom stockade sig hennes blod, sa hon. Kjellgren var tveksam och anade att det inte var så allvarligt. "Jag har då aldrig i hela mitt liv sett en så ful gumma", sade Kjellgren. Gumman blev blixtrande arg, hoppade upp och ner och skällde på doktorn, som klappade henne på axeln med kommentaren: "Där ser du att blodet är i rörelse. Och humöret är det tydligen inget fel på". Gumman gick hem och kände sig ganska kry.

Eric Kjellgren föddes i Dalby. Hans far var veterinär. 1917 kom han till sjukhuset i Arvika. 25 år var han stadens enda läkare med i stort sett obegränsad arbetstid. Det fanns ingen röntgen och inget laboratorium. Kjellgren förlitade sig på vad han såg och kände.

År 1921 blev han utnämnd till stads- läkare men när sjukstugan uppgraderades till sjukhus räckte inte hans meriter till. Arvikaborna blev förtvivlade. De ville ha sin kära doktor som chef. Ett mått på hans popularitet var att 19 000 personer skrev på en petitionslista med kravet att han skulle utnämnas till lasarettsläkare. Så blev det också.

Men han var även skolläkare, företags- läkare vid alla fabrikerna och dessutom hade han en egen privatpraktik. Först 1943 fick han en underläkare vid sin sida och hans arbetsböda kunde därmed lindras något.

Kjellgren var en livsnjutare. Inte ens under operationerna kunde han låta bli att puffa på sin kära snugga. En sköterska har berättat att hon hade i uppgift att stoppa om pipan om det behövdes under arbetet. Å andra sidan såg han till att en gammal gumma fick blossa på sin väl inrökta kritpipa i sjuksängen. Kjellgren ordnade så att hon hade tobak och såg till att hålla fyr i pipan.

En flicka som sökte bot mot vad hon trodde var blåskatarr gick till Kjellgren. Han undersökte henne ytligt och skrev ut ett recept vid skrivbordet. När hon på hemväg vecklade ut lappen och läste kunde hon inte låta bli att skratta. Där stod "yllebyxor". Något apoteksbesök blev det inte. I stället styrde hon stegen till närmaste klädesaffär.

Som läkare klarade Kjellgren i stort sett allt. Han amputerade kroppsdelar, han laga- de och drog ut tänder, han botade könssjuk- domar och halsåkommor och lindrade själsliga problem.

Till hans 50 årsdag hyllade Sten Rundkvist, chefredaktör för Arvika Nyheter, honom med en dikt:

*Hans kniv är skarp och vässad
Hans hjärna klar och redig
Från morgon till kväll är han pressad
Och sällan han känner sig ledig
Han karvar i kött och tarmar
Som läkare hava för sed
Och kapar ben och armar
Som vi andra kapar ved.*

Barnen låg honom närmast om hjärtat. Var de ledsna så fick de skratta åt doktors lustiga idéer. En liten flicka låg och grät i sin säng. Doktor Kjellgren frågade vad hon ville ha för att bli glad igen. "En docka vore allt roligt", svarade hon. En stund senare kom ett paket till hennes säng. I den fanns en docka. Och flickan kunde torka sina tårar.

När det var nöjesmarknad i Arvika gick Kjellgren till marknadsplatsen och köpte så många färgglada ballonger han kunde få med sig till sjukhuset. Han knöt dem runt barnens sängar så att de fick känna lite marknadsglädje också.

Fortsättning på sid 6

STIGS KALKKLÄDE



Jag träffade Stig i början av 1999 på en församlingsafton i Sofia församling. De hade tänkt starta en knyppekurs. Det blev inte tillräckligt många anmälningar för att starta en kurs men Stigs intresse för knyppling var stort. Han började i en annan kurs som jag ledde. Jag tror delvis pg. att i denna kurs fanns det redan tre mogna män som knypplade.

Ganska tidigt, något av de första åren sade Stig att han hade en dröm om att göra ett kalkkläde till Sofia kyrka. Ett som gick ända ner till altarbordet när kalken stod på altaret. Jag minns att jag tänkte och kanske sade "ja det kan vi ju drömma om".

1987 kom ett knypplingsmönster från Svenska Spetsar som heter "Viggen", komponerat av Sten Kauppi. Det var ganska brett och många knypplade det för att sätta runt ljusglas. Vi tänkte redan då att detta mönster skulle kunna utvecklas till ett kors om vi knypplade två längder och sammanfogade dem. Vi gjorde några provknypplingar i lin men de blev alldeles för stora och klumpiga för att passa till ett kalkkläde. När Vigenmönstret dök upp något år senare, mycket smalare och avpassat till bokmärke tändes ett nytt hopp. Vi hade nu en mall att utgå ifrån. Det blev några provknypplingar som till slut fann vårt gillande. Men nu kom nya problem. Stig ville ha ett grönt kalkkläde, trefaldighets tidens, det växande livets färg. I kyrkan är trefaldighetstiden den längsta perioden under kyrkoåret. "jag vill att kalkklädet skall användas" sa Stig. "De andra färgerna som användes under kyrkoåret ligger mest i lådorna och väntar på sina respektive dagar."

Korset skulle knypplas i guld. Guldtråd skulle prövas. Tidigare hade vi knypplat i lingarn i angiven och avpassad grovlek. Nu gällde det att hitta en tråd som i guldfärg och grovlek passade för mönstret och kassan. Äkta guld var uteslutet ur ekonomisk aspekt. Vi sökte guldlignande tråd som var möjligt att knyppla med. Vi fann så småningom en syntettråd som hade bra färg och grovlek i en garnaffär på Söder. Det var importerad från Tyskland.

Nu började en lång dags färd. Att färdigställa korset till kalkklädet samt ett mindre kors till Bursan. Stig arbetade ca 4 år med knypplingen. Vi hade ju ingen brådska, trodde vi. Huvudsaken var att vi blev nöjda med resultatet.

Vad beträffar det gröna tyget visade det sig vara ännu svårare att hitta något som motsvarade våra önskemål om färg och kvalitet. Allteftersom knypplingen fortskred sökte vi med ljus och lycka

efter ett vackert grönt tyg av bra kvalitet. Vi var nog i de flesta tygaffärer i Stockholm. Även Växbo lin och Klässbol kontaktades utan att vi hittade vad vi sökte.

En god vän till mig, Hans Thomson, som tidigare vävt "kungadukarna" på Klässbol och som nu har egen vävateljé i Västergötland kontaktades. Han har vävt en hel del sakrala textilier bl.a. mässhakar och bårtäcken. Han hade tidigare också engagerat sig i tygfrågan nu åtog han sig att väva tyg till kalkklädet och Bursan. Det gick flera garnprover mellan Stig och Hans för att passa i färg och kvalitet. Man bestämde sig för ett ullgarn som färgades in i 2 gröna nyanser. Detta för att mönstret skulle framträda. Kalkklädet är vävt i damastteknik. Stig ville att det skulle utgå strålar från korset. Han hade psalmen 102:3 i åtanke. "Öster, väster, norr och söder korsets armar över-skygga". När man läser psalmen förstår man symboliken och Stigs inställning till livet och människor.

Tyget blev färdigt och levererat och Stig blev allt otåligare och ville bli klar så att kalkklädet kunde invigas vid kyrkans upptakts söndag den 1/9. Han ville ha hjälp med att klippa till tyget för att kunna påbörja monteringen trots att han inte verkade må alls bra. Stig påbörjade monteringen och var nöjd med att det var gott om tid, flera månader kvar till 1 september och invigningen. Han fick dock inte uppleva invigningen. Stig avled 8 februari 2013.

Kalkklädet och Bursan invigdes vid högmässan i Sofia kyrka den 15:e söndagen efter Trefaldighet 8 september 2013 av domprost Hans Ulfvebrand f.d. kyrkoherde i Sofia församling och god vän till Stig exakt så som han önskat.

Ola Lindblom

god vän och knyppelkompis till Stig.

Långseruds utvecklings- och trivselfond

Långseruds utvecklings- och trivselfond skall främja trivselskapande åtgärder och utveckling av företagandet inom Långseruds socken. Genom att stödja kreativitet hos enskilda personer samt organisationer skall fonden medverka till att göra det trivsammare att bo och lättare att få sin försörjning i Långserud.

Den årliga avkastningen får delas ut till organisationer och enskilda personer med verksamhet för barn, ungdom och äldre. Bidraget kan användas för verksamhetsutveckling eller investering. Föreningen hoppas få in pengar från: Gåvor, Kondoleanser, Donationer, och Testamentering.

Medlem: Som medlem i föreningen stöder du föreningens arbete för en trivsammare bygd. Medlem får information om projekt som är finansierad av föreningen och får även rösträtt på stämmor i föreningen.

Medlemsavgiften är 100 kr per person och år. Avgiften betalas in på BG 241-9333. Se även www.langserud.nu



Ingemar Olsson från Långserud berättade engagerat till nävgröten, sekunderad av hustrun.

NÄVGRÖTEN DEN 21 SEP



I samband med föreningsmötet i Stugan den 21 september avåts också årets nävgröt. Det kom 23 personer till mötet och alla stannade kvar för att äta nävgröten. Eftersom mötet hade hållits inomhus så satt alla kvar på sina platser och tallrikar, bestick, lingon och svagdricka langades runt.

Så öppnades dörren till köket och nu var det färdigt att servera gröt, fläsk och flott. Raska händer hjälpte till att servera till alla hungriga och festen kunde börja. Det hade nu blivit ganska sent på eftermiddagen så allt smakade bra och många tog också påbackning. Efter detta blev det kaffe och kaka.

Ett stort tack till Dagny, Gudrun och Helmy, som såg till att inte väntan på maten blev alltför lång.

Wiola Larsson

E rekti kärring
å bra matjol
då ä nog
då viktieste
här i live

Bengt Berg

STÄDDAGEN DEN 13 OKT



En tapper skara deltog i höststädningen.

Eric Kjellgren,
fortsättning från sidan 3.

Slitet tog ut sin rätt och Kjellgren förtidspensionerades redan 1949, 62 år gammal. Han var utarbetad och led bland annat av Parkinsons sjukdom. Han avled 1956 och hans minne hedrades några år senare med en byst som nu står i gamla sjukhusparken, som nu heter Eric Kjellgrens park. På sockeln står: "Eric Kjellgren- läkare och människovän".

Ingmar Norlén, Kvällsstunden

Kalendarium för år 2014

Årsmöte den 15 februari 2014, Vällingby

Valborgsfirande i stugan 30 april 2014

Föreningens vårmöte och Värmlandsföreningens dag 31 maj 2014, i stugan

Föreningens höstmöte 7 september 2014 i stugan

Luciafirande Vällingby 13 december 2014, Vällingby.

Vi Gratulerar

14 januari	Lena Eller	70 år
22 januari	Leila Sedvall	80 år
29 januari	Ulla Sandström	85 år
20 mars	Kurt Stiller	85 år
28 mars	Birger Swahn	90 år

Bröllop



Ett stort grattis önskar vi våra medlemmar Johanna Lindbratt och Peter Gerlach som den 31 augusti gifte sig på Ransäters Hembygdsgård.

Stugan



Stort tack till alla som medverkade vid städdagen den 13 oktober.

Föreningsaktuellt

Föreningens årsmöte avhålls lördagen den 15 februari 2014, klockan 16.00 i HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2013.

Gunnar Brickner utgör valberedning. Nominering till de olika posterna kan ske skriftligt eller muntligt till Gunnar.

E-post

För att på ett snabbt sätt kunna nå medlemmarna med information om föreningsangelägna frågor behöver vi din E-postadress. Det kan vara frågor som ny tillkomna aktiviteter eller ändrad tid på tidigare bestämda möten mm.

Har du en E-postadress och vill lämna den till styrelsen sänd då ett E-postmeddelande till

s.o.quist@telia.com

så kommer vi att sammanställa en adresslista.

Kören

Ordförande Leila Sedvall

E-post lb.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida

Besök gärna vår hemsida

www.varmlandsforeningen.se

här kan du läsa mer om föreningen, kommande program och de senaste numren av "Vi från Värmland".

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård af Segerstad telefon 796 97 99.

E-post christer@ugglan4.se



Vi från Värmland

Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm



Luciafest

Lördagen den 14 december klockan 16.00
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 Vällingby

Porterstek med hasselbackspotatis och grönsaker.
Cheesecake och kaffe.
Medtag dricka.

Avgift 180 kronor betalas till föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan till Gudrun 37 85 53 eller Viola 36 53 88
senast den 5 december

Årsmöte

Lördagen den 15 februari klockan 16.00
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 Vällingby.

Rödspättafilé, pressad potatis vitvinssås och grönsaker.
Chokladmarängårta med bärsås.
Medtag dricka.

Avgift 180 kronor betalas till föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan till Gudrun 37 85 53 eller Viola 36 53 88
senast den 2 februari